

TÌNH YÊU *gia sản cao quý nhất*

Chúa Giêsu để lại cho nhân loại

Phạm Việt Hùng



“Người đã yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và yêu thương họ cho đến cùng”
(Ga 13, 1-15)

Xin được cùng mời gọi mọi người, chúng ta cùng trở lại với chính lòng mình trong suy tư và cầu nguyện, trong tâm tình mùa chay thánh với đỉnh điểm là Tam Nhật vượt qua. Hãy trở lại trong tâm tình của Thánh Lễ Tiệc Ly năm nào, để sống lại bầu khí với các tông đồ trong bữa tiệc ly trên căn gác mái, ngày mà Chúa Giêsu cùng với các môn đệ Ngài ăn Lễ Vượt Qua.

Vâng có thể nói rằng, chúng ta đang trải qua những giây phút thánh thiêng nhất của năm phụng vụ, mà đỉnh điểm là Tam Nhật vượt qua, bắt đầu từ Thánh Lễ Tiệc Ly. Những việc làm của Chúa Giêsu tại căn gác mái khi cùng ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ để lại rất nhiều ý nghĩa. Đồng thời đó cũng là những dấu chỉ của tình thương bao la vô hạn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ từ ngàn xưa và cũng là để khởi đầu cho công cuộc dâng hy lễ tinh tuyền bằng chính giá máu châu báu của Ngài cho nhân loại, hầu đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân loại chúng ta.

Di sản lớn nhất của Chúa Giêsu để lại cho nhân loại là tình yêu

Chúng ta cùng trở lại bầu không khí ăn mừng Lễ Vượt Qua của dân tộc Do Thái để cảm nhận phần nào về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Mỗi năm về, người Do Thái đều kỷ niệm ăn mừng lễ vượt qua trong tâm trạng vui tươi, hớn hở, trong sự hy vọng tràn trề về một miền đất hứa, nơi mà họ không còn phải chịu sự khổ cực, hành hạ, khinh bỉ của người Ai Cập.

Trong bầu không khí có phần vội vã với thịt chiên và rau sống, đó lại là tràn trề của niềm hy vọng viên mãn dài lâu. Người Do Thái kỷ niệm hằng năm biến cố đó trong vui tươi và hy vọng rằng: Thiên Chúa sẽ luôn đoái thương đến dân tộc họ, và luôn ban cho họ cuộc sống bằng an hạnh phúc.

Đối với nhiều người Do Thái, ơn cứu độ chỉ đơn thuần hiểu rằng, đó chính là giải phóng họ khỏi cuộc sống ê chề của ách nô lệ và áp bức của ngoại bang,



nhưng họ đâu có hiểu rằng ơn cứu độ chính là sự giải thoát khỏi điều còn ghê gớm và cay cực hơn cả ách áp bức bóc lột của ngoại bang gấp bội, đó chính là sự thống trị của tội lỗi; hầu từ đó đem con người từ nhớp nhơ tội lỗi đến một sự sống viên mãn trường cửu kết hợp với Chúa trên nước trời.

Nếu trong tâm trạng vui mừng hơn hờ, vội vàng của người Do Thái khi mừng Lễ Vượt Qua, thì bầu không khí trong phòng gác lại là bữa tiệc ly trong trầm lắng và suy tư, trong ẩm cúng và bịn rịn. Bữa tiệc ly, bữa tiệc của sự chia xa, với những đồ ăn đạm bạc và việc hạ mình rửa chân cho môn đệ, nhưng cũng chính đó lại hàm chứa trong đó một ý nghĩa sâu sa cao cả và linh thiêng, đó là phép Thánh Thể ban mình và máu của Chúa Giêsu qua hình ảnh bánh rượu, cùng với đó là tinh thần yêu thương phục vụ lẫn nhau qua việc Ngài hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Đây chính là di sản yêu thương cao quý nhất mà Thiên Chúa đặt để, rao truyền và trao ban lại cho nhân loại.

Có thể nói, di sản yêu thương là di sản tuyệt vời và cao cả nhất mà Chúa Giêsu trao cho nhân loại. Sự yêu thương của Ngài được thể hiện trong suốt hành trình dương thế của Ngài, mà đỉnh điểm nhất là những giây phút cuối cùng của Ngài nơi dương thế.

Là Thiên Chúa, Ngài biết tất cả, biết cả sự phản bội của Giuda khi đang tâm bán Ngài với một giá rẻ mạt; biết sự trối bỏ của Phêrô khi sẵn sàng phủ nhận Ngài không những một lần mà tới ba lần chỉ trong một đêm; biết sự hèn nhát của các môn đệ còn lại chạy trốn và phủ nhận đã từng thuộc về Ngài nơi những người mà Ngài dành cho tất cả tình thương; và Ngài cũng biết những phản bội, những chối bỏ, những hèn nhát, những xúc phạm đón hèn sa đi ngã lại của mỗi người chúng ta đối với Chúa mỗi khi phạm tội. Nhưng Ngài vẫn yêu thương, và yêu thương cho đến cùng.

1, Di sản tình yêu thể hiện qua phép Thánh Thể

Chúa Giêsu vừa là người Tôi Trung Đau Khổ của Thiên Chúa mang trong mình gánh nặng tội lỗi của nhân loại, lại vừa là Con Chiên tinh tuyên hiến dâng lên Thiên Chúa Cha, để đền bù tội lỗi cho nhân loại. Tình thương của Ngài cao vời khôn ví. Chúa



Giêsu biết đã đến giờ Minh phải bỏ thế gian về cùng Cha qua hy lễ thập giá, Ngài đã thiết lập giao ước Thánh Thể, Ngài đã muốn tiếp tục hiện diện nơi loài người trong hình bánh và rượu, tượng trưng cho máu thịt của Ngài.

Mang danh phận Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hạ mình để hiện thân trong tấm bánh đơn sơ, và giọt rượu nho tinh tuyền mà mỗi ngày chúng ta đều thấy cử hành trong mỗi thánh lễ. Trong phòng tiệc ly, Ngài đã lập giao ước và ký kết ban quyền năng cho các môn đệ, cũng như những người tiếp bước có sứ mạng và quyền năng để làm sống lại giao ước vĩnh cửu Chúa đã thiết lập ngày nào, vì một tình yêu vô biên dẫu rằng con người luôn phản bội lại tình thương của Ngài khi Ngài nói: *“Chén này Tân Ước trong Máu Ta”*. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta hãy chiêm ngắm về tình yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại, để từ đó chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa và cũng biết yêu thương lẫn nhau, hầu làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều tăm tối hôm nay.

2, Di sản tình yêu thể hiện qua hành động hạ mình phục vụ

Người đến không phải là để được phục vụ nhưng là phục vụ. Thật vậy cả cuộc đời nơi dương thế là một chuỗi những phục vụ của một người vừa là Thầy và vừa là Chúa. Đỉnh cao của chuỗi những phục vụ vì yêu thương là hành động rửa chân cho các môn đệ. Hành động rửa chân đối với người Do Thái là một hành động của một người tôi tớ phải làm đối



với chủ, của một người học trò phải làm đối với thầy.

Chúa Giêsu là thầy dạy các môn đệ, hơn nữa Ngài còn là Chúa của họ, thế mà Ngài đã cởi bỏ áo choàng, thắt dây lưng, không những rửa chân mà còn hôn chân của họ. Một hành động khiêm hạ khiến Thiên Thần phải sửng sốt giật mình. Tất cả cũng chỉ vì lòng yêu thương vô bờ bến nhân loại của Ngài.

Thật vậy, hy lễ bàn thờ gắn liền với sự yêu thương và phục vụ nhân loại. Hành động phục vụ của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương và sống cho nhau. Bỏ畔畔 tham dự vào mầu nhiệm Thánh Thể không thể tách rời trách nhiệm yêu thương và phục vụ anh chị em đồng loại. Đừng để đến dự bàn Tiệc Thánh với tâm hồn nguội lạnh và thờ ơ, với sự chai đá và ích kỷ. Hoặc hành động phục vụ không vì tình yêu Thiên Chúa, mà chỉ vì vụ lợi cá nhân, làm vì cái tôi ích kỷ của chính bản thân mình; từ đó gây lên sự chia rẽ xung đột, đấu tranh để rồi chung một bàn tiệc đó mà lòng lại xa rời, chung một đức tin đó mà hồn lại cách xa nhau.

Kết luận

Di sản tình yêu vô hạn của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được thể hiện qua tuyệt đỉnh yêu thương khi Chúa lập giao ước Thánh Thể và hành động rửa chân phục vụ các môn đệ. Chính vì sự cao cả của di sản ấy đòi buộc chúng ta phải đi đôi với trách nhiệm khi nhận lãnh. Và vì lẽ ấy mà khi Phêrô có ý từ chối không rửa chân, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến sự phải rửa cho thanh sạch; sự thanh sạch mà Chúa muốn

nhấn nhủ cao sâu hơn đó chính là sự thanh sạch trong tâm hồn, bởi vì “...nếu không con sẽ không được dự phần với Thầy”.

Chỉ có trong thanh sạch của tâm hồn ta mới thông dự được hết các ân sủng của Chúa trong phép Thánh Thể. Sẽ là trách nhiệm và án phạt cho những “ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa”. Bí tích hòa giải sẽ tái tạo chúng ta trong ân sủng và sự thật trong tinh tuyền và thánh thiện hầu xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Hãy chạy lại với Bí tích hòa giải để cảm nhận được Tình Chúa yêu thương chúng ta, và cũng là để dọn mình cho xứng đáng lãnh nhận Chúa hầu đem lại sự sống đời đời.

Trong ngày đầu của Tam Nhật Thánh, tôi và anh chị em chúng ta cùng tưởng niệm lại những hành động của Chúa Giêsu đã thực hiện khi xưa, qua việc ban Mình và Máu của Ngài cùng hành động rửa chân cho các tông đồ. Đó là một món quà cao cả, một di sản tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Cùng trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, chúng con lặp lại những hành vi và cử chỉ của Chúa khi xưa đã làm vì yêu chúng con. Cảm tạ Chúa vì di sản tình yêu vĩ đại Ngài để lại cho chúng con biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau, biết cho đi, biết quên mình vì tình yêu Thiên Chúa và đồng loại. Để qua đó chúng con cảm nhận thấy Tình Chúa yêu con, và mong ước sẽ được sống mãi trong Tình Yêu và Hạnh Phúc nơi Ngài viên mãn. Amen.





HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN
“LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”



Kính thưa quý ông bà anh chị em,
 Nhìn về quê hương, khi được nghe biết về những thiếu thốn, đau khổ tuyệt vọng của trẻ thơ, của người già nua bệnh tật, Hội Từ Thiện Hồng Ân của chúng con đã được thành lập để thực hiện ước mơ “Lá lành đùm lá rách” cho các đồng bào nghèo khổ tại Việt Nam.

Chúng con có 2 chương trình chính là:

1. Chương trình “Ký Gạo Tình Thương”: dành ưu tiên cho các cụ già, các bệnh nhân phong cùi, tâm thần và khuyết tật nghèo đói để họ an tâm vui sống và không phải lo chuyện chạy gạo từng bữa nữa.

2. Chương trình “Tùy Cơ Ứng Biến”: dành giúp đỡ tùy nhu cầu và trường hợp, như: giúp tiền học cho các gia đình đông con, túng thiếu; trợ cấp để mua thuốc men hoặc thức ăn bồi dưỡng cho những người bệnh tật; trợ giúp các nạn nhân thiên tai, v.v...

Đôi lúc chúng con phải đối diện với những bất ngờ như lẫn lộn lừa đảo đồ dùng và quần áo cho 1 buôn làng người dân tộc thiểu số, tưởng họ sẽ rất mừng, ai ngờ, họ lại xin: “Có thể cho chúng con đổi quần áo lấy gạo, lấy muối được không?” vì họ đói quá, nên chỉ nghĩ tới ăn thôi, không thiết tha gì đến chuyện trang phục bên ngoài nữa. Thật đáng thương!

Vì thế, chúng con tha thiết kêu mời quý ông bà anh chị em tiếp tay với chúng con là các Linh mục, Nữ tu, thiện nguyện viên phục vụ vô vị lợi, để xoa dịu phần nào những nỗi đau khổ của những người nghèo khổ, bị bỏ rơi trong xã hội.

Chi phiếu xin viết cho “Hội Hồng Ân” và gửi về:

HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN
 P.O. Box 310935 Houston, TX 77231

Email: htthongan1@gmail.com * Tel: (713) 530-4028
 Hoặc đóng góp ONLINE trên Website: htthongan.com
 Thay mặt ban Điều hành Hội Hồng Ân
 Chủ tịch: Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, Rôma
 Chi Hội Trưởng: Chị Jennie Ngọc, Houston, TX

Người Già Trưởng Khiểm Cưng

Người Cha già trưởng tuyệt vời,
 Chúa Trời đã định cho người trần gian.
 Để làm gương sáng trong ngàn,
 Chiều lên Đức tình thanh bần thi tha.
 Sáng ngời liêm chính thật thà
 Sáng trong khiêm tốn chan hòa bao dung.
 Rực lên tỏa sáng khiêm cung,
 Vàng lời Thiên sứ sống chung với Nàng.
 Nàng là Trinh Nữ tuyệt trần,
 Mang thai Con Chúa giáng trần cứu nhân.
 Hy sinh danh vọng thế gian
 Sống cùng Gia Thất nghèo nàn hiền trung
 Cha nuôi Con Chúa cầu Trùng,
 Chở che Mẹ Đấng oai hùng Thiên Cung.
 Sống đời thanh tịnh thủy chung,
 Nêu gương thanh khiết đến cùng chúng con.
 Nguyện xin Thánh cả đời thương,
 Chở che Hội Thánh trên đường trần gian,
 Vượt qua giông bão, bụi trần,
 Ngày về Nhà Chúa mãi gần bình an.

Đan Thanh Tâm

CÔNG GIÁO HOÀN VỮ



Đức Anh

TIÊU CHUẨN CHỌN GIÁM MỤC THEO ĐTC PHANXICÔ

VATICAN. ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ GM cho biết: ĐTC Phanxicô nhấn mạnh tiêu chuẩn ứng sinh GM phải có khả năng mục vụ, gần gũi dân chúng, thiết lập cuộc đối thoại với dân.

ĐHY Tổng trưởng Bộ GM cũng cho biết kể từ năm 2010, trong bản câu hỏi kín đáo Bộ gửi đến các GM và LM về việc chọn hoặc điều tra về ứng viên GM, có thêm câu hỏi: “Đương sự có khả năng xử lý những lời tố cáo một giáo sĩ hoặc nhân viên Giáo Hội lạm dụng tính dục hay không”. ĐHY nói: “Chúng tôi phải có thể kiểm chứng xem đương sự xử lý những vụ ấy có đúng không, và không được có não trạng che đậy những vụ

ấy, hoặc không trình báo hay không coi những vụ ấy là hệ trọng”.

ĐHY Ouellet nhìn nhận rằng có những linh mục được Tòa Thánh chọn làm giám mục nhưng từ chối không nhận. ĐHY không công bố con số những vụ này, không nhiều, nhưng vẫn có. Các LM từ chối việc bổ nhiệm làm GM vì nhiều lý do. Ví dụ 1 LM cho biết mình bị bệnh ung thư và không nói với những người khác. ĐHY Ouellet gọi đó là một dấu hiệu đương sự có tinh thần trách nhiệm khi không nhận việc bổ nhiệm.

Trong cuộc họp báo, ĐHY Tổng trưởng Bộ GM cho biết trong 14 năm qua, tức là từ năm 2001, đã có 1.500 GM mới tham dự các khóa huấn luyện dài khoảng 8, 9 ngày do Bộ Giám Mục tổ chức vào tháng 9 thường niên. Gần đây Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương cũng bảo trợ khóa học này và đưa các GM mới thuộc các nghi lễ này về Rôma tham dự. Bộ truyền giáo, phụ trách 1.100 giáo phận ở các miền truyền giáo, cũng tổ chức khóa huấn luyện 2 năm một lần, và dài khoảng 2 tuần lễ để huấn luyện các tân GM.

Trong các khóa huấn luyện này, ngoài những lớp về căn tính, sứ mạng của GM, còn có những lớp về tài chánh, tương quan với các LM và các phương thức phòng ngừa, xử lý những vụ lạm dụng tính dục. ĐHY Ouellet nói: “Mục đích các lớp này là để giúp các GM học hỏi về căn tính của GM, thuộc về đoàn những người kế nhiệm các Tông Đồ, về trách nhiệm đối với



Giáo Hội hoàn vũ. Tân GM cũng có dịp gặp ĐTC là người bổ nhiệm các vị (CNS 1-2-2016).

GẦN 1,4 TRIỆU NGƯỜI THAM DỰ CÁC SINH HOẠT NĂM THÁNH

VATICAN. Cho đến nay, gần 1 triệu 400 ngàn người đã tham dự các sinh hoạt Năm Thánh Lòng Thương Xót ở Rôma trong vòng gần 2 tháng qua, kể từ khi được khai mạc ngày 8-12 năm vừa qua.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 29-1-2016, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết trong số những người tham dự có 40% đến từ nước ngoài, và đặc biệt thuộc cách ngôn ngữ Tây Ban Nha và Pháp.

Đức TGM Fisichella cũng công bố chi tiết việc di chuyển di hài 2 vị thánh tông đồ giải tội, Thánh Leopoldo Mandic từ Padova, và Thánh Piô Pietralcina từ San Giovanni Rotondo, về Rôma nhân dịp thứ Tư lễ tro ĐTC chủ sự với nghi thức sai đi các thừa sai Lòng Thương Xót ngày 10-2-2016.

Có khoảng 1070 vị Thừa Sai trong diện này trên toàn Giáo Hội được sự ủy nhiệm của ĐTC, trong số này có khoảng 700 vị về Rôma. Ngài gặp các vị ngày thứ Ba, 9-2, để bày tỏ quan tâm của ngài qua sáng kiến này. Ngày hôm sau, 10-2, các thừa sai đồng tế thánh lễ với ĐTC và trong dịp này các vị sẽ nhận sứ mạng cùng với năng quyền giải các vạ dành quyền cho Tòa Thánh.



Ngoài ra, từ khi di hài hai thánh được đưa về Rôma, hàng trăm ngàn tín hữu đã xếp hàng kính viếng. Sáng thứ Bảy, 6-2-2016, 80 ngàn tín hữu thuộc các Hội Cầu Nguyện của Cha Thánh Piô đã được ĐTC tiếp kiến tại Quảng trường Thánh Phêrô (SD 7-2-2016).

TỔNG THỐNG KENYA THU HỒI QUI LUẬT VỀ CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO

NAIROBI. Trước sự phản đối mạnh mẽ của các

GM Công Giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác, tổng thống Uhuru Kenyatta đã thu hồi ngay qui luật về các tổ chức tôn giáo, ban hành hồi năm ngoái (RG 1-2-2016).

CHỦ TỊCH HĐGM CANADA MONG MUỐN PHỤ NỮ NẮM GIỮ VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH

VATICAN. Đức TGM Paul-André Durocher, Chủ tịch HĐGM Canada, đề nghị bổ nhiệm nhiều phụ nữ hơn vào những cơ cấu thường trực tại Tòa Thánh (Apic 2-2-2016).

SỐ GIÁO PHẬN TẠI BANGLADESH TĂNG GẤP ĐÔI TRONG 20 NĂM

DHAKA. Số giáo phận tại Bangladesh gia tăng gấp đôi trong vòng 20 năm qua, từ 4 tăng lên 8 giáo phận. Trong số 161 triệu dân Bangladesh có 89,5% theo Hồi Giáo, và các tín hữu Công Giáo chỉ chiếm 0,1%. Ngoài ra có 9,6% dân số theo Ấn Giáo.

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, ĐTC đã thành lập giáo phận thứ 8 tại Bangladesh, đó là giáo phận Barisal với 16 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 15 triệu dân sống trên lãnh thổ giáo phận (Fides 2-2-2016).

NƠI CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA: GIA SẴN CỦA NHÂN LOẠI



PARIS. Chiều 2-2-2016, tổ chức Unesco của LHQ đã chính thức tuyên bố nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ở Betania bên sông Giordan, là gia sản của nhân loại.

Hiện diện trong buổi tuyên bố tại trụ sở Unesco ở Paris, có một phái đoàn đến từ Vương Quốc Giordani, trong đó có Bộ trưởng du lịch Nayef Al-Fayez, và Đức Cha Maroun Lahham, Đại diện Đức Thượng Phụ Công Giáo la tinh, đặc trách miền Giordani.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Cha Lahham gọi địa

điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa là “*nơi còn vang vọng tiếng nói của Chúa Kitô trong một quốc gia, Giordani, yên hàn và chắc chắn, giữa vùng Trung Đông đầy máu lửa... Tin Mừng đã nói về địa điểm này cách đây 2 ngàn năm, lòng sùng mộ của dân chúng vẫn luôn khẳng định, các cuộc nghiên cứu khảo cổ đã làm nổi bật bằng chứng, 4 vị Giáo Hoàng đã viếng thăm địa điểm này và ngày hôm nay, Cộng đồng quốc tế chính thức tuyên bố. Từ tối hôm nay, chúng ta có thể lớn tiếng nói rằng Giordani là Thánh Địa. Thánh Địa bao gồm nhất là Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, nhưng cả Giordani cũng không kém phần là Thánh Địa*” (Apic 3-2-2016).

ĐẠI SỨ THỎ NHĨ KỲ TRỞ LẠI NHIỆM SỞ Ở RÔMA

VATICAN. Sau 10 tháng bị triệu hồi, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh, Ông Mehmet Pacaci, đã trở lại nhiệm sở.

Hồi tháng 4 năm 2015, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ Pacaci để phản đối Tòa Thánh vì ĐGH Phanxicô đã công khai nói về cuộc diệt chủng dân tộc Arméni trong buổi lễ tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng này, cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Sáng thứ Tư, 3-2-2016, Tòa Thánh đã ra thông cáo đánh giá cao “*nỗ lực mới của Thổ Nhĩ Kỳ cho mở các văn khố của mình để các sử gia và những người nghiên cứu tìm hiểu về những biến cố đau thương vì chiến tranh và xung đột, kể cả những biến cố bi thảm hồi năm 1915, bất luận thuộc căn tính tôn giáo hoặc chủng tộc nào.*”

Theo các sử gia, quân đội Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân tự nguyện người Kurdes đã sát hại 1 triệu 500 ngàn tín hữu Kitô Armeni trong khoảng thời gian 1915-1916 (Vat. Ins. 3-2-2016, KNA 4-2-2016).

HĐGM PHILIPPINES CẢNH GIÁC CHỐNG NẠM MUA BÁN LÁ PHIẾU

MANILA. HĐGM Philippines cảnh giác chống lại nạn mua bán lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 5 tới đây tại nước này.

Trong thông cáo công bố hôm 3-2-2016 tại Manila, Đức TGM Socrates Villegas, Chủ tịch HĐGM Philippines tố giác rằng những ứng cử viên muốn mua các chức vị công quyền là “*những kẻ ích kỷ, phá hoại và tội lỗi*”. Đức TGM kêu gọi: “*các tín hữu trong cuộc bầu cử ngày 9-5 tới đây, đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên muốn đạt được chức vụ bằng những phương thế lừa đảo, họ là những kẻ không có luân lý ngay chính, những kẻ muốn ăn trộm chức vụ. Đồng thời Đức Cha Chủ tịch kêu gọi các tín hữu hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên dấn thân bênh vực phẩm giá*

mọi người và cảm thương đối với người nghèo”.

Đức TGM Chủ tịch HĐGM Philippines nhắc nhở rằng: Đối với một Kitô hữu, điều đúng đắn là không bỏ phiếu cho những người không bênh vực các giá trị Kitô. Ngày 9-5, các cử tri Philippines sẽ đi bầu tổng thống và quốc hội mới, đồng thời với cuộc bầu cử các hội đồng tỉnh và làng xã. Tổng cộng có hơn 18 ngàn ứng cử viên (KNA 3-2-2016).

SỐ LM CHÍNH THỐNG TẶNG VỌT TẠI NGA

MASCOVA. Số LM Chính Thống Nga dưới thời Đức Thượng Phụ Kyrill I tặng vọt.

Trong vòng 7 năm qua, từ khi Đức Thượng Phụ Kyrill I bắt đầu làm thủ lãnh Chính Thống Nga, Giáo Hội này đã có thêm gần 10 ngàn LM. Chính Đức Thượng Phụ cho biết như trên hôm 1-2 vừa qua trong cuộc gặp gỡ thủ tướng Dmitri Medvedev. Ngoài ra trong cùng thời gian 7 năm qua, tại Giáo Hội Chính Thống Nga có thêm 5 ngàn giáo xứ mới và 122 đan viện được thành lập (KNA 3-2-2016).

CARITAS BA LAN SĂN SÓC NHIỀU NGƯỜI TỊ NẠN

VARSAVA. Mặc dù nhiều người dân Ba Lan tỏ ra dè dặt đối với người tị nạn, nhưng tổ chức bác ái Công Giáo Caritas vẫn gia tăng các hoạt động cứu trợ cho người tị nạn từ Syria cũng như từ Trung Đông và người nhập cư.

Cho đến nay, Caritas Ba Lan đã dành ngân khoản 1 triệu 100 ngàn Euro cho các công tác cứu trợ ở nước ngoài và 2 triệu 730 ngàn Euro cho các hoạt động cứu trợ nội địa.

Theo phúc trình của Chủ tịch Tổ chức Caritas Ba Lan, Marian Suborcz, hiện có 5 trung tâm tị nạn và di dân do Caritas đảm trách ở cấp giáo phận. Các trung tâm này nằm trên đường di cư qua các thành phố lớn của Ba Lan như Bialystok, Biala Podlaska, Lublin, v.v... Từ 20 năm nay, các trung tâm này mỗi năm tiếp đón và săn sóc bình quân hơn 3 ngàn người.

Cho đến nay làm sóng di dân và tị nạn từ Trung Đông ít đi tới Ba Lan vì nước này ít được người di tản chọn làm đích điểm hành trình của họ. Tuy nhiên Caritas Ba Lan sẵn sàng đón nhận thêm người tị nạn (KNA 4-2-2016).

TÒA THÁNH DẪN THÂN TIẾP TỤC TRỢ GIÚP NHÂN DÂN SYRIA

LUÂN ĐÔN. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức TGM Paul Gallagher, tuyên bố Tòa Thánh tiếp tục dấn thân trợ giúp các nạn nhân chiến tranh tại Syria và ủng hộ các sáng kiến trong lãnh vực này.

Hôm 4-2-2016, ngoại trưởng Tòa Thánh, đã cùng

với các phái đoàn của 70 quốc gia, tham dự Hội nghị tổ chức tại Luân Đôn nhằm đáp ứng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria, với bao nhiêu hậu quả đau thương và bắt đầu bước sang năm thứ 6. Tòa Thánh nồng nhiệt chào mừng việc nhấn mạnh đến sự cung cấp nền giáo dục, công ăn việc làm và phát triển kinh tế, được phái đoàn các nước hứa trong hội nghị này.



Đức TGM Gallagher cũng cho biết trong năm 2015, các tổ chức từ thiện Công Giáo đã cung cấp 150 triệu Mỹ kim để góp phần trợ giúp nhân đạo trực tiếp cho hơn 4 triệu người Syria, trong số này có 37 triệu Mỹ kim được dành cho các chương trình giáo dục người tị nạn Syria tại Liban và Giordani, 30 triệu dành cho việc cung cấp lương thực, trong số này 25 triệu Mỹ kim thực phẩm được phân phát cho các nạn nhân tại Syria, 16 triệu được dành cho vấn đề sức khỏe. Khi phân phát các đồ cứu trợ, các cơ quan từ thiện Công Giáo không hề phân biệt tôn giáo và chủng tộc của những người cần được giúp đỡ.

Tại Hội nghị ở Luân Đôn phái đoàn các nước đã thảo luận về vấn đề cấp thiết của người tị nạn và viễn tượng tái thiết Syria: 5 năm chiến tranh đã làm cho 260 ngàn người chết và 4 triệu 600 ngàn người tị nạn. Tổng số ngân khoản các nước ân nhân hứa giúp là hơn 8 tỷ Euro.

Trong khi đó, cuộc tấn công giữa phe chính phủ và phiến quân gia tăng quanh khu vực thành phố Aleppo. Ngoài ra, cuộc thương thuyết gián tiếp ở Genève, giữa các phe lâm chiến ở Syria, qua trung gian đại diện LHQ, đã bị tạm ngưng cho đến ngày 25-2 tới đây (RG 4-2-2016).

CHÍNH QUYỀN ĐỨC BỒI THƯỜNG 510 TRIỆU EURO CHO TIN LÀNH VÀ CÔNG GIÁO

BONN. HDGM Đức xác nhận chính quyền các bang ở Đức đã bồi thường 510 triệu cho Giáo Hội Tin Lành và Công Giáo tại nước này.

Tin này được báo Nam Đức (Sueddeutsche Zeitung) loan tin trước đó, dựa theo những nghiên cứu của Hiệp Hội Nhân Bản (Humanistischen Union, HU). Theo tin này, Giáo Hội Tin Lành nhận được 298 triệu Euro, trong khi Công Giáo nhận được 212 triệu, trong đó Giáo Hội tại Bang Baden-Wurttemberg nhận được 114 triệu, tiếp đến là bang Bavaria nhận được 93 triệu.

Các ngân khoản trên đây là tiền bồi thường của nhà nước dành cho các Giáo Hội, vì những tài sản đã bị nhà nước trưng thu, nhất là trong thời Cải Cách và do quyết định của nhà nước Đức hồi năm 1803, nhiều tu viện và đất đai của Giáo Hội bị quốc hữu hóa.

Theo phúc trình nói trên, số tiền Nhà Nước bồi thường cho các Giáo Hội tương ứng với 5% số tiền thuế mà các tín hữu đóng cho các Giáo Hội liên hệ (KNA 2-2-2016).

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG GIÁO DÂN CÔNG GIÁO ĐỨC KÊU GỌI LIÊN ĐỐI

BONN. Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức kêu gọi liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.

Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức là tổ chức chớp đỉnh qui tụ tất cả các hội đoàn giáo dân tại Đức. Trong thông cáo, Ủy ban không những nói đến tệ nạn bạo lực cực đoan do cái gọi là Nhà Nước hồi giáo IS gây ra, nhưng cả những hành động khủng bố của lực lượng Boko Haram ở Nigeria. Cả các nước như Pakistan, Indonesia, hoặc Việt Nam cũng bị Ủy ban này tố cáo là có những hành động hạn chế tự do tôn giáo (KNA 25-1-2016).

HỘI GIÁO CHỐNG XÂY CÁT THÁNH ĐƯỜNG KITÔ TẠI KUWAIT

KUWAIT. Một nhóm đại biểu quốc hội và luật gia tại Kuwait mạnh mẽ chống lại việc chính quyền Kuwait City cấp đất để xây thêm các thánh đường Kitô tại đây, vì theo họ việc làm này trái ngược với luật Sharia của Hồi Giáo.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo truyền đi hôm 26-1-2016 cho biết luật gia Ahmad al-Azemi thông báo sáng kiến của một nhóm đại biểu quốc hội nhằm chống lại quyết định của chính quyền thành phố Kuwait. Nếu quyết định này được xác nhận, thì nó trái với luật Hồi Giáo và trái với hiến pháp. Họ cũng nói rằng vì Hồi Giáo được công nhận là quốc giáo và là nguồn mạch chính yếu của luật pháp, nên theo các nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo luật Hồi Giáo, không một nơi thờ phượng ngoài Hồi Giáo được phép xây cất trên bán đảo Ả rập.

Trong những ngày trước đây, báo chí địa phương

đưa tin ông thị trưởng Ahmad al-Manfoohi, đã cho phép xây cất. Nhưng trước phản ứng tiêu cực trên đây, một quan chức thuộc phân bộ kỹ thuật của thành phố là ông Fahd Al-Sane, vội vã nói là chưa nhận được thông tin nào về vấn đề đất đai để xây nhà thờ (Apic 26-1-2016).

CHỦ TỊCH HĐGM BA LAN LÊN ÁN TẤN CÔNG NGƯỜI NGOẠI QUỐC

POZNAN. Đức TGM Stanislaw Gadecki, TGM Poznan, Chủ tịch HĐGM Ba Lan, lên án những vụ tấn công người ngoại quốc tại nước này và gọi đó là một “thứ quốc gia chủ nghĩa bệnh hoạn (KNA 26-1-2016).

DI CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌP CÔNG ĐỒNG LIÊN CHÍNH THỐNG

GENÈVE. Công đồng liên Chính Thống Giáo, dự kiến nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tháng 6 tới đây, sẽ được di chuyển đến đảo Creta thuộc lãnh thổ Hy Lạp, nhưng thuộc quyền tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople.

Quyết định thay đổi nơi họp Công đồng vì cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, khiến cho Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Kirill I, và phái đoàn Chính Thống Nga không thể đến tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Istanbul.

Ngoài ra, có khó khăn về chương trình nghị sự, việc tổ chức và cả qui luật của Công đồng, đặc biệt là cách thức bỏ phiếu và chấp nhận các văn kiện của Công đồng.

Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga nhấn mạnh nhiều về điều này là mỗi Giáo Hội Chính Thống tự quản phải có một phiếu trong việc đưa ra quyết định, trong khi Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople tỏ ra dè dặt đối với qui luật này vì chỉ cần 1 Giáo Hội không đồng ý là mọi sự bị bế tắc.

Theo Đức Thượng Phụ Kirill Giáo Chủ Chính Thống Nga, công đồng tới đây không có nhiệm vụ du nhập một lịch chung cho các Giáo Hội Chính Thống và cũng không bàn về vấn đề có nên nhìn nhận Giáo Hội Chính Thống Ucraina ở Kiev là một Giáo Hội tự quản hay không. Giáo Hội này tách rời khỏi Chính Thống Nga và cho đến nay chưa được các Giáo Hội Chính Thống thế giới công nhận. Cả vấn đề tự quản của Giáo Hội Chính Thống Ucraina thuộc quyền tòa Thượng Phụ Mascova cũng sẽ không được bàn tới tại Công đồng tới đây.

Từ lâu các Giáo Hội Chính Thống không đồng nhất với nhau về lịch phụng vụ: một nửa số Giáo Hội theo lịch Gregoriano giống như Công Giáo và Tin

Lành, và mừng lễ Giáng Sinh như Tây Phương, một nửa còn lại theo lịch Giuliano, như Nga, Jerusalem, Serbia, Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp và Slovak, cũng như Georgia (Apic 27-1-2016).

CÁC GM ZAMBIA TỐ GIÁC BẦU KHÔNG KHÍ LO SỢ

LUSAKA. HĐGM Zambia ở miền nam Phi Châu tố giác bầu không khí sợ hãi trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

“Tạp chí Phi Châu” (Africa Review) trực tuyến, truyền đi hôm 27-1-2015, cho biết các GM Zambia lên án bạo lực đang gia tăng chống lại các đại diện của phe đối lập và các ký giả. “*Nền văn hóa chính trị đang đè nặng trên các cuộc tuyển cử của chúng ta, phản ánh nền dân chủ thiếu trưởng thành và đi ngược với dân chủ tại đây*”.

Các GM phê bình những diễn văn nẩy lửa của các chính trị gia và không có đảng phái chính trị nào trừng phạt những hành vi bạo lực của các đảng viên của mình. Zambia hiện đang trả giá đắt đỏ vì những nhóm chính trị “du côn”.

Theo Tạp chí Phi Châu, trong những tuần qua, nhiều cuộc vận động tranh cử ở Zambia đưa tới những vụ xung đột. Hôm 27-1 vừa qua, có hai thành viên các đảng đối lập bị bắt trong cuộc biểu tình chống tổng thống Edgar Lungu.

Ngày 11-8-2016 tới đây, 15 triệu dân Zambia sẽ đi bầu chính phủ mới. Lần bầu cử trước đây diễn ra cách đây 1 năm. Sau khi tổng thống Michael Sata qua đời hồi tháng 10 năm 2014, Phó Tổng thống Guy Scott lên nắm quyền. Ông là tổng thống da trắng đầu tiên ở Phi Châu từ khi chế độ Apartheid chấm dứt hồi năm 1994. Kế đến tổng thống Edgar Lungu lên kế vị và ông có hy vọng thắng cử trong cuộc bầu cử tới đây (KNA 27-1-2016).

ĐỨC TGM SCHICK VIẾNG THĂM BÁN ĐẢO ARẬP

BONN. Đức Cha Ludwig Schickt, TGM giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban GM Đức về Giáo Hội hoàn vũ, đã viếng thăm Bán đảo Ả rập từ ngày 1 đến 9-2-2015.

Ngài dừng lại tại các nước Katar, Bahrain, Liên minh các tiểu vương quốc Ả rập và Oman.

Các tín hữu Kitô tại những nước được Đức TGM Ludwig Schick viếng thăm chiếm từ 9 đến 15% dân số toàn quốc, hầu hết là những công nhân nước ngoài và đến từ các nước Á Châu như Philippines và Ấn Độ.

Đức TGM Schick là khách của các Giáo Hội Công Giáo địa phương, ngài đã gặp 2 vị GM là Đức Cha Camillo Ballin, người Ý, Đại diện Tông Tòa Bắc Arabia,

với trụ sở ở Bahrain và Đức Cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, Đại diện Tông Tòa Nam Arabia, với trụ sở ở Abu Dhabi (KNA 28-1-2016).

250 HỌC GIẢ HỒI GIÁO ĐÒI HỒI TỰ DO TÔN GIÁO CHO MỌI NGƯỜI

MARRAKECH. 250 học giả Hồi Giáo lên tiếng đòi hỏi tự do cho tất cả mọi người.

Lập trường của các học giả này được trình bày trong lời kêu gọi ký ngày 27-1-2016, trong cuộc họp tại Marrakech bên Maroc, theo lời mời của Bộ Trưởng Tiến Hồi Giáo vụ tại Maroc và của Diễn đàn thăng tiến hòa bình trong các xã hội Hồi Giáo, có trụ sở ở Liên minh các tiểu vương Ảrập thống nhất.

Tham dự khóa họp cũng có các vị lãnh đạo của 50 tôn giáo khác.

Tuyên ngôn của các học giả Hồi Giáo lấy lại Hiến chương thành Medina, được ban hành cách đây 1.400 năm, bảo đảm tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng. Hiến chương đó là một Hiệp ước hiến pháp giữa ngôn sứ Mohammed và dân chúng thành Medina ở Bán đảo Ảrập.

Tuyên ngôn cũng kêu gọi phát triển ý niệm công dân trong luật Hồi Giáo và mời gọi các nhà giáo dục can đảm duyệt lại các chương trình giáo dục, để loại trừ mọi đề tài xúi giục gâu hấn và thái độ cực đoan, đưa tới chiến tranh và hỗn loạn.

Các học giả Hồi Giáo kêu gọi đừng lạm dụng tôn giáo để chèn ép các quyền của những nhóm tôn giáo thiểu số tại các nước Hồi Giáo (Fides 27-1-2016).

LM BẢN XỨ ĐẦU TIÊN TẠI MÔNG CỔ



ULAN BATOR. Cộng đoàn Công Giáo bé nhỏ tại Mông Cổ sẽ được một LM bản xứ đầu tiên vào ngày 28-8 năm 2016. Đó là Thầy Joseph Enkhee-Baatar, mới chịu chức phó tế hồi tháng 12 năm 2014 do Đức

Cha Lazzaro Du Hưng Thực (Yu Heung-sik) GM giáo phận Đại Điền (Daejeon) ở Hàn Quốc tấn phong. Thầy Baatar đã học thần học tại nước này và sẽ được Đức Cha Wenceslao Padilla, Phủ doãn tông tòa ở Mông Cổ truyền chức LM tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ.

Các giáo dân nước này, được phái viên hãng tin Asia News phỏng vấn, tuyên bố rất hài lòng vì có một LM nói cùng tiếng mẹ của họ và có thể nối kết đức tin với các truyền thống địa phương. Họ tin rằng cuộc truyền chức LM này sẽ khích lệ các ơn gọi khác trong cộng đồng.

Cộng đoàn Công Giáo Mông Cổ được coi là trẻ trung nhất thế giới. Các thừa sai Công Giáo đầu tiên thời hậu Cộng Sản chỉ đến nước này vào năm 1992, và thấy không còn dấu vết nào về sự hiện diện của Công Giáo trước đó. Sau 2 thập niên truyền giáo, hiện có khoảng 1 ngàn người Mông Cổ đã được rửa tội Công Giáo. Và nếu kể cả các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, thì con số lên tới gần 2% trên tổng số khoảng 3 triệu dân Mông Cổ, phần lớn theo Phật Giáo Kim Cương Thừa, hay cũng gọi là Phật giáo Tây Tạng (Apic 26-1-2016).

CÁC GM ĐỨC VÀ ÁO KÊU GỌI TIẾP TỤC NHẬN NGƯỜI TỊ NẠN

BERLIN. Các GM Đức và Áo kêu gọi chính quyền và nhân dân hai nước tiếp tục nhận người tị nạn, mặc dù có những người yêu cầu hạn chế sau những vụ bạo hành trong đêm giao thừa vừa qua tại thành phố Koeln và các thành phố khác.

Hiện nay có ít nhất 22 ngàn người tị nạn được trú ngụ trong các giáo xứ và cơ sở Công Giáo ở Đức, và 27 giáo phận tại nước này đã dành 100 triệu Euro để giúp người tị nạn trong năm ngoái.

Tại Áo, một đan viện Biển Đức ở Melk mới đón nhận 30 người tị nạn Syria và Irak, trong khi các nữ tu thừa sai Chúa Cứu Thế cho những người tị nạn Syria trú ngụ trên tầng trên cùng của tu viện (KNA 28-1-2016).

ĐỨC CHA EMILE DESTOMBES QUA ĐỜI

PHNOM PENH. Đức Cha Emile Destombes, nguyên Đại diện Tông tòa giáo phận Phnom Penh, Kampuchia, đã qua đời hôm 28-1-2016, hưởng thọ 80 tuổi.

Đức Cha Destombes thuộc Hội thừa sai Paris, đã giữ một vai trò quan trọng trong việc tái thiết Giáo Hội Công Giáo tại Kampuchia sau thời Khmer Đỏ.

Ngài sinh ngày 15-8 năm 1935 tại Roncq, miền bắc nước Pháp, gia nhập Hội thừa sai Paris và thụ



phong LM năm 1961 khi được 26 tuổi. Gần 4 năm sau đó, 1965, ngài được gửi sang Kampuchia, học tiếng Khmer, dạy triết tại tiểu chủng viện Phnom Penh, đồng thời cũng làm giám đốc cư xá sinh viên tại đây.

Khi quân Khmer đỏ chiếm Kampuchia, Cha Destombes cùng với những người ngoại quốc cuối cùng phải tị nạn tại Đại sứ quán Pháp, gần hai tuần trước khi bị trục xuất ngày 30-4 năm 1975. Trở về Pháp, cha dạy thần học tại chủng viện của hội thừa sai Paris, và năm 1979, cha được gửi đi Brazil, làm cha sở 10 năm tại Palmeiropolis bang Goias.

Năm 1989, khi Việt Nam rút quân khỏi Kampuchia, cha Destombes về Thái Lan, rồi trở lại Kampuchia. Trong 1 năm trời, ngài là LM ngoại quốc duy nhất tại nước này, và nhờ sự vận động của cha, Giáo Hội Công Giáo được tân chính phủ Kampuchia chính thức nhìn nhận.

Lễ Phục Sinh năm 1990, lần đầu tiên kể từ năm 1975, một thánh lễ trọng thể được cử hành trọng thể tại Phnom Penh, trước sự tham dự của 3 ngàn tín hữu. Năm 1995, cha Pierre Sophal Tonlop, LM Kampuchia đầu tiên được thụ phong sau 22 năm. Năm 1997, Cha Destombes được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM Phó với quyền kế vị Đức Cha Yves Ramousse, MEP, và từ năm 2001, ngài kế nhiệm và trở thành Đại diện Tông tòa Phnom Penh. Nhiệm vụ này ngài chu toàn trong 9 năm trời cho đến khi về hưu năm 2010.

Cha Mario Ghezzi, thuộc hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime, gọi Đức Cha Destombes là “một vị thánh”, một nhân vật mà Giáo Hội chúng ta rất cần. Đức Cố GM đã hiến thân cho Giáo Hội và đất nước Kampuchia, tái lập cộng đoàn Công Giáo tại đây từ con số không.

Theo niên giám năm 2015 của Tòa Thánh, Giáo Hội Công Giáo tại Kampuchia có 22.110 tín hữu trên

tổng số 17 triệu 500 ngàn dân cư. Giáo phận Đại diện Tông tòa Phnom Penh có 14 ngàn 510 tín hữu Công Giáo, trong khi phủ doãn tông tòa Battambang có 4.600 tín hữu và Komponcham có 3 ngàn người Công Giáo. 3 phần 4 số tín hữu Công Giáo tại Kampuchia là người gốc Việt (Asia News 29-1-2016).

600 NGÀN NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ

CRACOVIA. Cho đến cuối tháng 1-2016 đã có 600 ngàn người từ 150 quốc gia đăng ký tham dự ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 31 sẽ tiến hành tại Cracovia Ba Lan từ ngày 26 đến 31-7 tới đây và con số này tiếp tục gia tăng (RG 30-1-2016).

ITALIA SẼ GIẢM BỚT MỘT NỬA SỐ GIÁO PHẬN

RÔMA. Con số giáo phận tại Italia sẽ giảm bớt gần một nửa, từ 226 xuống còn 119 giáo phận.

Tuần báo “Famiglia Cristiana”, Gia đình Kitô, có số ấn hành lớn nhất tại Italia, số đề ngày 31-1-2016 cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Italia đứng hàng đầu trên thế giới về tỷ lệ giáo phận: nước này có 51 triệu tín hữu Công Giáo nhưng có tới 226 giáo phận, so với Hoa Kỳ có 70 triệu tín hữu Công Giáo thuộc 198 giáo phận, trong khi Brazil có 160 triệu tín hữu Công Giáo nhưng chỉ có 274 giáo phận (KNA 30-1-2016).

CÁC ĐÒNG NAM MONG MUỐN CÁC TU HUYNH CŨNG CÓ THỂ LÀM BỀ TRÊN VÀ VIỆN PHỤ

RÔMA. Cha Mauro Joehri, Bề trên Tổng quyền dòng Capuchino, cho biết các dòng nam mong muốn cả các tu huynh cũng có thể làm bề trên các cấp hoặc viện phụ.

Cha Joehri, người Thụy Sĩ, và hiện là Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam. Theo giáo luật hiện hành, khoản 129 triệ 1, vì nhiệm vụ Bề trên và Viện phụ có quyền tài phán (Jurisdiction) có liên hệ tới thánh chức, nên chỉ các LM mới có thể đảm nhận các chức vụ này. Từ lâu các dòng vừa có giáo sĩ và có các tu huynh là những người không có thánh chức, như dòng Phanxicô, các Đan viện chiêm niệm Biển Đức, Xitô, mong muốn bãi bỏ sự phân biệt giữa các LM và tu huynh trong dòng về phương diện này.

Cha Joehri cho biết cách đây vài tuần, đã cùng với cha Adolfo Nicolas, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, đệ trình thư thỉnh nguyện về vấn đề này lên ĐTC Phanxicô trong một buổi tiếp kiến riêng. ĐTC Phanxicô tỏ ra cởi mở đối với điều mới mẻ này.

Theo cha Joehri, nếu ĐTC chấp nhận thì ngài sẽ cho thay đổi khoản giáo luật liên hệ (KNA 1-2-2016).

FATIMA

Lòng thương xót

CHÚA

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh

1- Bí Mật Fatima: Mất Ơn Cứu Độ

(tiếp theo)

Không biết em Amélia này, một thiếu nữ quê mùa, chứ không quá sức văn minh như ngày nay, đã phạm những tội nào vào thời bấy giờ, chứ không phải những tội kinh khủng chưa từng có như ngày nay, mà bị một hình phạt nặng nề dài dằng như thế, “cho tới tận thế”, nay đã cả 100 năm?

Sự kiện Amélia này càng chứng tỏ cho thấy tội ác của con người ngày nay đã vượt quá sức tưởng tượng và đáng bị trừng phạt, không phải ở trong luyện ngục mà là hỏa ngục, là tận cùng hỏa ngục. Vậy thì làm sao nhiều linh hồn được cứu độ hơn là bị hư đi, hoàn toàn trái ngược với niềm tin theo lý thuyết của chúng ta trên đây!

Đúng thế, những gì con người bất khả thì Thiên Chúa có thể. Bởi vì, đối với Ngài là Đấng “đã dọn con người vào tình trạng bất trung để tỏ lòng thương xót cả mọi người” (Roma 11:32) thì ở đâu “tội lỗi càng gia tăng thì ơn phúc càng trở vượt” (xem Rôma 5:20).

Thiên Chúa là Đấng chuyên nghiệp cứu độ. Ngài có cách đặc biệt của Ngài. Như mạc khải thần linh đã cho thấy, Ngài thường sử dụng thiếu số để cứu đa số, theo kiểu mặc cả của Abraham (xem Khởi Nguyên 18:22-32), hay đã dùng kiểu tặng tội, như năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi đám đông dân chúng (xem Marco 6:34-44).

Thực tế cho thấy, Ngài đã chỉ cần dùng duy Con Một của Ngài để cứu chuộc cả loài người. Công cuộc cứu chuộc này vẫn được áp dụng cho đến tận thế, ở chỗ, khi phụng vụ Thánh Thể được cử hành hàng ngày thì loài người lại được cứu độ. Mà mỗi ngày có cả mấy trăm ngàn Thánh lễ được dâng lên, căn cứ vào số linh mục trên thế giới hiện nay, trừ đi những vị không dâng lễ hàng ngày, thì các linh hồn liên tục được cứu độ biết là chừng nào.

Bởi thế, Kitô hữu Công giáo tham dự Thánh lễ hàng ngày hay hàng tuần thực sự đã cộng tác vào

việc cứu độ các linh hồn biết bao. Chưa hết, ngoài Thánh lễ, họ còn có thể cứu các linh hồn bằng chính đời sống đức tin hằng ngày của họ, bằng những việc làm nhỏ bé, những hy sinh âm thầm, hiệp với công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, như giọt nước trong chén rượu được hòa tan thành rượu và từ đó được trở nên chính máu cứu chuộc bất diệt của Chúa Kitô.

Ở Fatima, Thiên Chúa đã có cách đặc biệt của Ngài, như được Mẹ Maria tiết lộ ở ngay đầu phần hai của Bí Mật Fatima sau đây, và phải nói những gì Mẹ tiết lộ ấy đó là tất cả Bí Mật Fatima và là chính Sự Điệp Fatima. Vậy phương cách cứu độ hay chính dự án cứu độ của Thiên Chúa ở Fatima như được Mẹ Maria tiết lộ ở Fatima đó là gì và như thế nào?

2- Bí Mật Fatima: Dự Án Cứu Độ

Bấy giờ chúng con nhìn lên Đức Mẹ, Đấng hết sức nhân từ và buồn bã nói với chúng con rằng:

“Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi tội nhân khôn nạy rơi xuống. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ nói với các con được thực hiện thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp chấm dứt, nhưng nếu người ta không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến khốc liệt hơn sẽ bùng nổ trong đời Đức Piô XI. Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng chiếu giữa ban đêm, thì các con hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Thiên Chúa muốn cho các con hay Ngài sắp sửa trừng phạt thế giới tội lỗi, bằng chiến tranh, đói khát và việc bắt bớ Giáo Hội cùng Đức Thánh Cha. Để ngăn ngừa điều này, Mẹ sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Nếu người ta nghe lời Mẹ yêu cầu, Nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình; bằng không, Nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Người lành sẽ chịu tử vì đạo; Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ; các nước khác nhau sẽ bị hủy diệt. Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian hòa bình”.

(còn tiếp)



theo dấu chân CHÚA GIÊSU

Hạ Ngôn

I. MỘT THOÁNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC DO THÁI

(tiếp theo)

Những thế kỷ tiếp theo, mảnh đất Ít-ra-en lần lượt rơi vào tay các đế quốc như Byzantine (324 - 636 AD), Hồi (636-1099 AD), đến thời kỳ Thánh chiến (1099-1291 AD), Mamluk (1291-1516 AD), Ottoman (1516-1918 AD), và sau cùng là đế quốc Anh (1918-1948 AD). Dân Do-thái vẫn lưu lạc phân tán khắp nơi trên thế giới, và chỉ còn một số ít chấp nhận ở lại quê hương. Những đế quốc Hồi lần lượt thống trị mảnh đất Ít-ra-en và là tôn giáo chính kể từ năm 636 và kéo dài mãi cho đến khi đế quốc Anh đánh bại Ottoman (1918). Như thế dân Palestine đã có mặt tại Đất Hứa từ thế kỷ 7, ngay sau khi đế quốc Byzantine chấm dứt. Tính ra lúc dân Do-thái trở về cố hương, dân Palestine sinh sôi lập nghiệp trên cùng một mảnh đất đã hơn 13 thế kỷ.

Cần nói thêm là dưới sự đô hộ của Rôma, năm 136 AD, Giêrusalem bị đổi tên là Aelia Capatolina và miền Judea cũng đổi tên thành Palaestina, nhằm xóa bỏ căn tính của dân tộc Do-thái. Ngay sau khi Đền thờ Giêrusalem bị phá hủy lần hai (70 AD), dân Do-thái phân tán và lưu lạc sang Âu-châu và vùng Bắc Phi, còn lại một số rất ít di chuyển lên vùng Galilê. Đây là đợt lưu lạc lớn nhất, kéo dài lâu nhất và kinh hoàng nhất trong lịch sử của dân riêng Chúa.

Như thế, tính nhằm trên đầu ngón tay, trong suốt một thiên niên kỷ, dân Do-thái làm tôi mọi cho các triều đại và đế quốc trong hơn 7 thế kỷ, rồi lưu lạc trong 2000 năm. Số phận dân Do-thái gần giống số phận của dân Việt với 1000 năm bị Tàu đô hộ, và hơn 100 năm bị Pháp đô hộ. Xét cho cùng, dân Do-thái khổ hơn vì dân tộc này tiếp tục lưu lạc trên khắp thế giới cho mãi đến năm 1948 mới được trở về cố hương (xem Exodus của Leon Uris), sau nạn Holocaust kinh hoàng.

Cuộc đời lưu lạc của dân Do-thái chấm dứt vào ngày 14 tháng 5 năm 1948: nước Ít-ra-en được thành lập qua sự thỏa thuận của đế quốc Anh và được quốc tế công

nhận. Và chỉ trong vòng chừng thập niên, dân Do-thái ở khắp nơi trên thế giới đổ về quê cha đất tổ để xây dựng đất nước. Sự di dân ồ ạt này lại tạo ra một sự xung đột khác ngay trên mảnh đất của tổ phụ Abraham - mảnh đất đầy sữa và mật ong như lời Đức Chúa phán hứa - vì dân Palestine đã sinh sống ở đó từ thế kỷ 7.

Cuộc kiểm tra dân số đầu tiên vào tháng 11/1948 ghi nhận có chừng 712,000 dân Do-thái, và khoảng 69,000 dân Palestine sống ngay từ những ngày đầu tái thành lập nước Ít-ra-en. Sự xung đột bắt đầu.

b. Sự xung đột. Nếu ai đến Do-thái đều nhận thấy sự căng thẳng giữa 2 dân tộc Do-thái và Palestine. Cả 2 đều nhìn nhận tổ phụ Abraham, vì tổ tiên của họ là anh em ruột thịt nhưng đến tận bây giờ vẫn thù nghịch nhau còn hơn người dưng nước lã, chỉ vì sự tranh giành đất sống. Họ giống như hai người con tranh dành của cải cha mình để lại. Phải giờ lại sách Sáng Thế Ký để hiểu rõ căn nguyên của sự thù nghịch này.

Bà Sarai, vợ ông Abraham hiếm muộn, không có con trai nối dõi nên hiến người nữ tỳ là Hagar, một người Ai-cập cho ông. Hagar đi lại với Abraham và nàng có thai, (Stk 16:1-4). Hagar biết mình mang giọt máu của ông chủ nên ra mặt khinh dể Sarai, khiến bà này phàn nàn với Abraham. Ông cho bà toàn quyền trên Hagar, và bà quay ngược trở lại hành hạ nàng đến nỗi nàng không chịu đựng được đành phải trốn vào sa mạc. Sứ thần hiện ra với Hagar và bảo: “*Cứ về với bà chủ người, và chịu lụy bà ấy.*” Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: “*Ta sẽ làm cho dòng dõi người ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông. Nay đây người đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ít-ma-ên (Ismael), vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của người. Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người, mọi người giơ tay chống nó, nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó.*” (Stk 16:9-12)

(còn tiếp)



Thiếu niên ‘bệnh nhà giàu’ chịu đả cho dẫn độ về Mỹ

Một thiếu niên người Mỹ, người từng tuyên bố rằng sự giàu có của gia đình đã khiến anh ta không ý thức được những hậu quả từ hành động của mình, trong vụ tai nạn chết người do anh ta lái xe lúc say xỉn, sẽ sớm quay trở lại Mỹ sau khi trốn sang Mexico. Những luật sư đại diện cho Ethan Couch nói với nhà chức trách Mexico rằng: họ muốn dùng nỗ lực của mình chống lại lệnh trục xuất.

Couch và mẹ, Tonya Couch, trốn khỏi Mỹ vào tháng 12 khi công tố viên bang Texas điều tra xem anh ta có vi phạm lệnh quản chế của mình hay không, trong vụ tai nạn xe hơi vào năm 2013 làm chết bốn người. Couch đã nhận tội lái xe trong lúc say xỉn và nhận bản án chỉ 10 năm quản chế vì biện hộ rằng anh ta mắc “bệnh nhà giàu.”

Người mẹ và con trai bị bắt giữ vào cuối tháng 12 ở thành phố Puerto Vallarta, sau khi một cuộc gọi giao bánh pizza khiến nhà chức trách lần ra nơi ở của họ. Tonya Couch nhanh chóng bị đưa trở về Mỹ, nơi bà ta đã được thả ra sau khi đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Bà ta bị buộc tội cản trở việc bắt giữ người phạm trọng tội và có thể đối mặt với 10 năm tù nếu bị kết tội (VOA 27-1-2016).

Vụ bắt giữ trùm ma túy là ‘thắng lợi của nhân dân Mỹ và Mexico’

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch gọi

vụ bắt giữ trùm ma túy người Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman là “một chiến thắng của nhân dân Mexico và Hoa Kỳ, cũng như minh chứng cho pháp quyền ở hai nước.

Hoa Kỳ từng yêu cầu Mexico dẫn độ Guzman sang Mỹ, nhưng Mexico nói can phạm này phải thọ án tù ở Mexico trước.

Guzman đã bị các giới chức Mexico đưa trở lại nhà tù Altiplano, bị bắt sau 7 tháng trốn thoát khỏi nơi này.

Trùm ma túy này bị bắt hôm 8-1-2016, trong một cuộc đột kích tại thành phố Los Mochis, nằm ở tiểu bang quê nhà của Guzman là Sinaloa.

Vài giờ sau đó, ông ta được mang ra trình diện trước báo chí, rồi được chuyển từ một chiếc xe van bọc sắt lên máy bay trực thăng, để vào nhà tù cùng với ít nhất một người đồng lõa.

Tổng chưởng lý Mexico, ông Arely Gomez Gonzalez, hôm qua cho báo chí biết rằng: việc bắt lại Guzman là kết quả của một chiến dịch truy lùng qui mô lớn, trong đó có sự tham gia của một toán quay phim từng làm một cuốn phim về cuộc đời của tay trùm ma túy này (VOA 10-1-2016).

Giấc mơ Trung Đông của Trung Quốc

BẮC KINH - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã kết thúc chuyến công du Trung Đông đầu tiên với thành quả là cả ba nước Ả-rập Xê-út, Iran và Ai Cập đều cam kết tăng cường các mối

quan hệ với Bắc Kinh.

Hầu hết các nhà phân tích đồng ý với nhau rằng: Trung Quốc đang ra sức theo dõi sát sao những diễn tiến ở Trung Đông, vì nhiều nơi trong khu vực này là nơi phát sinh những hoạt động khủng bố, ảnh hưởng tới vùng Tân Cương của Trung Quốc, quê hương của người sắc tộc Uighur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (VOA 26-1-2016).

Mỹ, Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Campuchia

PHNOM PENH - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Phnom Penh để thảo luận về thương mại song phương và tăng cường quan hệ với chính phủ Campuchia trước cuộc họp thượng đỉnh giữa các lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Obama ở California vào tháng sau.

Kể từ đầu những năm 1990, được hỗ trợ bởi ưu đãi thuế đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ và EU, ngành may mặc của Campuchia đã tăng trưởng từ xấp xỉ 1% GDP lên xấp xỉ 10% GDP hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu của lĩnh vực này đạt giá trị hơn 3 tỷ đôla và tuyển dụng hơn 600.000 công nhân. Đây là đóng góp kinh tế to lớn nhất của Mỹ đối với Campuchia. Nhưng điều đó đi kèm các điều kiện, bao gồm cả thúc đẩy nhân quyền và cải cách dân chủ trong nước. Mặt khác Trung Quốc không áp dụng các điều kiện tương tự đối với các khoản vay của họ dành cho cơ sở hạ tầng rất cần thiết, như đường xá và các đập thủy điện, để theo kịp sự tăng trưởng nhanh chóng của một trong những nước châu Á đang tăng trưởng nhanh nhất.

Trong khi đó, sau chiến thắng sít sao của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử cạnh tranh cao năm 2013, các nhà phân tích nói Thủ tướng Hun Sen sẽ tận dụng chuyến thăm đến California tháng tới, để đảo ngược tình huống ngoại giao (VOA 26-1-2016).

'Thái tử' vào Trung ương - thỏa thuận nội bộ đảng?

Trong số những gương mặt mới lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 được công bố hôm qua, nhiều người chú ý đến ông Nguyễn Thanh Nghị - con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Liệu đây có phải là câu chuyện 'hy sinh đời bố, củng cố đời con' như nhận xét của một số người hay không? Trong cuộc phỏng vấn với Khánh An của Ban Việt ngữ VOA, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao tại Đại học George Mason cho rằng: đây là một 'sự thỏa thuận'

trong nội bộ Đảng.

Trước khi danh sách những người được chọn vào Ban chấp hành Trung ương được công bố hôm 26-1, có khá nhiều bình luận cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã sử dụng kế "hiểm tử cầu sinh", tự xin rút không ứng cử tại hội nghị trừ bị, để lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trước đối thủ nặng ký là đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chiếc ghế tổng bí thư.

Nhưng sau khi danh sách công bố chính thức loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc đua, thì sự xuất hiện của con trai ông là ông Nguyễn Thanh Nghị - hiện giữ chức Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang - lại được xem là thế cờ 'hy sinh đời bố, củng cố đời con' của ông Dũng.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo sư giảng dạy tại Đại học George Mason ở Mỹ, nhận xét:

"Vấn đề của ông Dũng là ông ấy có rất nhiều người thù, thành ra ông phải cố gắng đến phút cuối cùng. Còn nếu không được thì giản dị lắm là hai bên sẽ có sự điều đình với nhau. Nếu con ông ấy vào thì chúng tôi trong đảng họ cũng có sự thỏa thuận với nhau nào đó, chứ không nói gì chuyện lâu dài cả."

Trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng là ủy viên chính thức cao tuổi nhất - 72 tuổi, và ông Nguyễn Thanh Nghị, ngược lại, là ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất - 40 tuổi (VOA 27-1-2016).

Dân bắt đầu làn sóng 'cạnh tranh' quyền ứng cử với đảng viên?

Tính cho đến ngày 9-2-2016, đã có gần 10 cá nhân độc lập tại Việt Nam tự đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Hiện tượng đặc biệt mới xuất hiện này nhận được khá nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội, dù không mấy người đánh giá cao về mức độ thành công của các ứng viên ngoài đảng Cộng Sản tự ứng cử.

Khởi đầu làn sóng tự ứng cử là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu cho xã hội dân sự tại Việt Nam, hiện đang sống ở Hà Nội. TS. Nguyễn Quang A nói: ông không hy vọng nhiều về khả năng ông có thể 'lọt' được qua các vòng loại của quá trình bầu cử vào quốc hội, nhưng đây là một phần trong rất nhiều hoạt động của phong trào học tập dân chủ, đã được khởi động tại Việt Nam những năm gần đây ở 'tầm sâu rộng hơn nhiều'.

Việc tự ra ứng cử, theo TS. Nguyễn Quang A,

là để người dân ‘thức tỉnh’ về các quyền chính trị cơ bản của mình và biến nó thành hiện thực, thay vì chỉ là quyền hão như từ trước tới nay. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi TS. Nguyễn Quang A loan báo quyết định tự ứng cử, có gần 10 cá nhân độc lập cũng tuyên bố tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội sắp tới như: nhà văn Phạm Thành, blogger Nguyễn Tường Thụy, kỹ sư Hoàng Cường, blogger Đặng Bích Phượng...

Luật sư Lê Văn Luân, người gần đây bị côn đồ hành hung ở Chương Mỹ, Hà Nội, sau khi đứng ra nhận trợ giúp pháp lý trong vụ án một thiếu niên chết trong thời gian bị giam giữ, cũng đang ‘cân nhắc’ về quyết định tự ra ứng cử mà anh nói là ‘nghe hơi viễn vông’.

Hầu hết những cá nhân đứng ra tự ứng cử đều ý thức được những ‘hậu quả’ có thể xảy đến, mà trước tiên theo họ, là vòng ‘đấu tố’, tức hội nghị cử tri. Bà Đặng Bích Phượng không giấu diếm cảm giác sợ hãi khi một số người quen đề nghị bà ra tự ứng cử, vì theo bà, ‘khen người khác dưng cảm thì dễ’, chứ ‘bảo mình tự ra ứng cử đi, thì nhà em... chỉ muốn lặn thật sâu’.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ diễn ra vào ngày 22-5-2016 (VOA 10-2-2016).

Nhiều người dân Quảng Ngãi nhập viện vì sự cố bắn pháo hoa đầu năm

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - bác sĩ Phạm Ngọc Lân - xác nhận với báo chí là đã có 6 người phải nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng, trong đó có 2 người bị bỏng nặng ở vùng mặt, phải chuyển ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị, 3 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Quảng Ngãi và 1 người đã được xuất viện vì bị bỏng nhẹ.

Các video clip được người dân đưa lên mạng xã hội cho thấy trong lúc pháo hoa đang bắn lên trời, bỗng một loạt pháo xoay ngang, bắn thẳng vào đám đông khiến nhiều người dân chạy tán loạn.

Zing.vn dẫn lời Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi nói: do gặp gió lớn nên pháo hoa đêm giao thừa đã nổ “hỗn”, không theo kế hoạch dự tính, bắn vào đám đông, gây ra sự cố đáng tiếc. Nguyên nhân đang được điều tra. (VOA 10-2-2016).

Phụ nữ Việt bị truy tố vì ăn trộm 17.000 đôla ở Singapore

Một phụ nữ Việt Nam đã bị truy tố vì tội trộm

cấp ở Singapore. Bốn tông phạm người Việt khác là Nguyen Quoc Hung, Hoang Dinh Cong, Nguyen Thi Luong và Dinh Ngoc Luan đã bị cáo buộc ăn cắp từ ba cửa hàng thời trang, tại trung tâm mua sắm ION Orchard, ngày 27 và 28 tháng 1. Nhóm này bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các cửa hàng Zara, Pull and Bear, H&M, và ăn trộm số hàng hóa có giá trị lên đến hơn 17,500 đôla Singapore.

Ngày 27 tháng 1, Dang (25 tuổi) và nhóm này bị tình nghi ăn trộm 28 sản phẩm từ cửa hàng Zara, bao gồm áo phông, quần, váy, áo khoác, với tổng giá trị khoảng 2.000 đôla Singapore.

Theo luật, Dang có thể phải chịu mức án 7 năm tù và nộp phạt nếu bị kết tội (VOA 9-2-2016).

Việt Nam bắt một người Singapore nhốt bạn gái trong khách sạn

Theo báo Thanh Niên, ông Eng Yong Kit, 41 tuổi, đã nhốt bạn gái người Việt 23 tuổi trong một phòng khách sạn sau khi cãi nhau. Được biết, cuộc tranh chấp xảy ra vì vấn đề tiền bạc.

Cảnh sát nhận được thông tin ông Eng đang giữ người phụ nữ tại khách sạn ở phố Hai Bà Trưng, Quận 3, vào khoảng 1 giờ chiều, khi nhân viên khách sạn không thể giải quyết tình hình.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, các quan chức Lãnh sự quán Singapore ở Tp. Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu có mặt để giúp hòa giải.

Một đội Cảnh sát Cơ động đã đến phá cửa phòng khách sạn lúc 9 giờ tối và giải cứu người phụ nữ, đồng thời bắt giam ông Eng. Ông Eng sẽ bị khởi tố tội danh bắt giữ người trái phép (VOA 5-2-2016).

Ông Đinh La Thăng sẽ là ‘Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn’?

Cùng với ông Hoàng Trung Hải, Bí thư thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận Tải có nhiều phát ngôn thẳng thừng mới được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ dẫn dắt đảng bộ ở thành phố từng được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông”.

Với những tuyên bố không kiêng nể, tân Bí thư thành ủy được nhiều người coi là một “Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn”.

Ông Thanh từng làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng và cũng từng có những phát ngôn mà truyền thông trong nước cho là “án tượng” như “cán bộ bây giờ phải biết xấu hổ” hay “phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải chán sống.”

Dù được nhiều người đặt kỳ vọng vào một “Nguyễn Bá Thanh mới”, ông Trần Bang, một người dân sinh sống ở Sài Gòn, nói với VOA Việt Ngữ rằng việc so sánh giữa ông Thanh và ông Thăng “hơi khập khiễng”.

Mới đây nhất, ông Thăng đã yêu cầu cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, cũng như kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan tới đề xuất mua hơn 160 toa xe cũ của Trung Quốc.

Năm ngoái, sau khi xảy ra hai sự cố làm một người chết và ba người bị thương tại dự án Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông có sử dụng vốn và nhà thầu của Trung Quốc, ông Thăng đã gay gắt chỉ trích đối tác từ quốc gia láng giềng và tuyên bố rằng: “không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn” của Trung Quốc. Sau đó, ông Thăng bị Hoàn cầu Thời báo, một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, cáo buộc là “tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc” (VOA 9-2-2016).

Lão hóa, nợ nần đe dọa nền kinh tế Việt Nam

SAI GON - Nước nào trên thế giới hiện nay là nước có dân số già đi một cách nhanh chóng nhất? Những người nghĩ rằng Nhật Bản hay Phần Lan là nước như vậy sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết được câu trả lời là Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới cho biết chỉ cần hơn 15 năm một chút là tỉ lệ người trên 65 tuổi ở Việt Nam sẽ từ 7% tăng lên tới 14%. Con số này ở hai nước láng giềng Trung Quốc và Miến Điện là gần 25 năm.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo mới đây ở Sài Gòn, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới nói rằng: tình trạng lão hoá nhanh chóng này, sẽ gây căng thẳng cho lực lượng lao động Việt Nam.

Bà nói: “Những gì mà chúng ta sẽ thấy là một sự chậm lại, bắt đầu chậm lại và rốt cuộc là sự co cụm của lực lượng lao động. Điều đó sẽ tạo ra những đòi hỏi rất lớn đối với năng suất lao động.”

Bà Kwakwa đã cùng các chuyên gia nước ngoài trình bày những nhận định về kinh tế Việt Nam tại cuộc hội thảo do Phòng Thương mại Canada tổ chức hồi tuần trước.

Bà Kwakwa cho biết lao động giá rẻ là động lực chính của hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, là nước duy nhất trong khu vực mà tỉ lệ tăng trưởng

trong năm 2015 cao hơn năm 2014.

Tuy nhiên, sự già đi của lực lượng lao động đe dọa tới sự tăng trưởng đó và làm cho dài thêm danh sách của những thách thức mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt, trong lúc Việt Nam ra sức phát triển kinh tế. Nợ nần quá nhiều, dự trữ ngoại hối của chính phủ quá ít, và sự lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài nằm trong số nhiều mối rủi ro, mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt (VOA 1-2-2016).

Các kinh tế gia khuyên Việt Nam giảm lệ thuộc FDI

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2015, số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được đăng ký ở Việt Nam đạt mức kỷ lục hơn 23 tỷ đôla, tăng hơn 12,5% so với năm trước.

Các nhà kinh tế đánh giá rằng mức độ thu hút FDI là một trong những chỉ số đo lường sự phát triển kinh tế, vì nó thể hiện sự cam kết về dài hạn của các công ty nước ngoài đối với nền kinh tế.

Song chính những nhà kinh tế này cũng cảnh báo việc lệ thuộc quá nhiều vào FDI sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể trở thành lực lượng chi phối nền kinh tế quốc gia, trong khi các công ty trong nước phải trả giá.

Mức tăng FDI ở Việt Nam trong năm qua đạt được chủ yếu, nhờ việc các công ty như Samsung của Nam Triều Tiên hay Janakuasa của Malaysia gia tăng đầu tư.

Các doanh nghiệp FDI cũng đóng góp một phần lớn trong xuất nhập khẩu của Việt Nam. Họ đã xuất khẩu 115,1 tỷ đôla, tương đương 71% giá trị xuất khẩu năm 2015 của cả nước, tăng 13,8% so với năm 2014 (VOA 9-2-2016).

Trả Lời: Đố Vui Kinh Thánh 36

Trả lời: 176. câu c (II King 2:19-22)

177. câu a (I Samuel 15:22)

178. câu d (Act 9:17-18) 179. câu a (Lc 7:49)

Giải Đáp: Vui Học Kinh Thánh

Hàng ngang: 1. Tâm hồn 2. Đói khát 3. Thư thái
4. Sự sáng 5. Mạnh mẽ 6. Cánh vườn 7. Gầy dựng.

Hàng dọc: 1. Ngày thánh 2. Hạnh phúc 3. Công việc
4. Hoan lạc 5. Núi đồi 6. Thừa hưởng.

chuyện khi αμνηευ κρι

nhộn nuôi chó con bị bỏ rơi làm "con nuôi"

Câu chuyện về một chú khỉ chăm sóc một chú chó con bị bỏ rơi như con của mình đang khiến cộng đồng mạng tại Ấn Độ cảm động.

Nhiều người qua lại trên một con phố đông đúc ở thị trấn Rode (Ấn Độ), đều phải chú ý đến hình ảnh một chú khỉ luôn giữ chặt một chú chó con trên tay.

Ban đầu nhiều người nghĩ rằng chú khỉ này chỉ đang đùa giỡn với chú chó con, tuy nhiên sự thật hoàn toàn không phải như thế. Theo người dân địa phương, chú chó con đã bị bỏ rơi và lang thang trên đường phố trước khi được chú khỉ giữ lại nuôi và chăm sóc như con của mình.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại cho thấy: chú khỉ đã bảo vệ chú chó con khỏi bị những con vật khác "bắt nạt", chia sẻ bữa ăn của mình cho chó con.

Theo thông tin từ tờ báo địa phương The Logical Indian, thậm chí chú khỉ còn chờ cho "con nuôi" của mình ăn no, rồi mới bắt đầu bữa ăn của mình.

Câu chuyện về "tình cha con" không cùng huyết thống giữa chú khỉ và chó con được lan truyền nhanh chóng trên Internet và "gây sốt" trong cộng đồng mạng tại Ấn Độ. Nhiều người sau khi biết được câu chuyện đã mang thức ăn đến cho cặp khỉ và chó này.

Những hình ảnh tình cảm "cha con" giữa khỉ và chó:



Chú khỉ luôn giữ chặt "con nuôi" của mình ở bất cứ đâu



Chú khỉ bảo vệ chó con khỏi bị bắt nạt bởi những con chó khác lớn hơn.



Chú khỉ luôn chia sẻ thức ăn với "con" của mình và bao đảm chó con ăn no trước khi thường thức bữa ăn.



Câu chuyện được lan truyền nhanh chóng trên Internet và rất nhiều người cảm động, thán phục tình cảm giữa hai con vật khác biệt nhau.

Nguồn: B.P



mùa chay

MÙA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Lm. Giuse Trần Đình Long

Trong bài giảng ngày 9-12-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh để trả lời cho câu hỏi: Tại sao lại có một Năm Thánh Lòng Thương Xót.



Trong thời đại xảy ra những thay đổi sâu xa, Giáo Hội được kêu gọi, để tỏ cho con người ngày nay thấy những dấu hiệu hiển nhiên hơn nữa, về sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa. Vì lý do ấy, Năm Thánh này cần phải làm sống động ước muốn, có thật nhiều dấu hiệu về niềm êm ái dịu dàng được Thiên Chúa công hiến cho toàn thế giới, nhất là cho những ai đang chịu khổ đau, những ai đang lẻ loi cô độc và bị bỏ rơi, không hy vọng được thứ tha hay không cảm thấy được tình yêu thương của Chúa Cha. Một Năm Thánh để lãnh nhận hơi ấm của tình Chúa yêu thương khi Người vác chúng ta trên vai mang chúng ta về nhà Cha. Một Năm Thánh chúng ta được Chúa Giêsu chạm tới và được tình thương của Người biến đổi, nhờ đó chúng ta có thể trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bởi thế, “Năm Thánh Lòng Thương Xót” là để “Sống Lòng Thương Xót”, để chúng ta cảm nghiệm thấy trong đời sống của mình cái đặng chạm ngọt

ngào và dịu dàng của việc Thiên Chúa tha thứ, hiện diện bên chúng ta và gần gũi với chúng ta, nhất là trong những lúc khó khăn nhất.

Đặc biệt là trong thời điểm của chúng ta đây, một thời điểm mà việc tha thứ là một vị khách hiếm thấy trong phạm vi đời sống của con người, thì tiếng gọi “Sống Lòng Thương Xót” lại càng trở nên khẩn trương ở hết mọi nơi: ngoài xã hội, trong các tổ chức, nơi việc làm cũng như trong gia đình.

Hằng ngày ta đọc thấy trên các phương tiện truyền thông chỉ một xích mích nhỏ giữa 2 người hàng xóm, một va quẹt xe trên đường, hay chợt “nhìn thấy ghét!” cũng đủ để gây ra án mạng. Ngày nay người ta nói nhiều đến chữ “vô cảm”, “máu lạnh” để diễn tả tâm lòng không biết xót thương nhau, không biết thông cảm, tha thứ cho nhau giữa con người với con người.

Giữa một thế giới của những cực đoan, của những mâu thuẫn và nghịch lý, con người đối xử với nhau thiếu tình người, ngay cả những người trong Đạo cũng xử với nhau “cạn tàu ráo máng”, chẳng biết xót thương nhau, thì người ta chỉ còn biết chạy đến Đức Giêsu “Đấng giàu lòng thương xót” mà thôi!

Những ngày khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo Hội Công Giáo đã qua đi. Những nghi thức mở cửa Năm Thánh, hành hương, lãnh ơn toàn xá... sẽ không còn lại âm vang nào, sẽ chỉ là những nghi thức rình rang nếu không có sự biến chuyển trong tâm hồn mỗi người. Mọi sự thay đổi phải bắt đầu từ chính bản thân mình, như Gandhi nói: “*Bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn thấy nơi thế giới. Thế giới mà bạn muốn thay đổi, khởi đầu ở chính*

sự thay đổi nơi con người bạn.” Thay đổi con người mình (thế giới bên trong) là thay đổi thế giới bên ngoài mà mắt thấy tai nghe và cảm xúc. Những lời xin lỗi sẽ chỉ là đầu môi chót lưỡi nếu ta không thật lòng tha thứ cho nhau. Làm sao người cúi đầu xin lỗi được tha thứ và bình an nếu người kia cứ chấp nhất không chịu tha thứ và hoà giải? Chúa xót thương con người, sao con người không biết xót thương nhau? Chúa tha thứ cho con người, sao con người không tha thứ cho nhau?



Mỗi khi Mùa Chay về, chúng ta vẫn thường được nghe lại dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” (quen gọi là dụ ngôn người con hoang đàng!) Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa trong Tin Mừng Luca được Đức Giêsu nói tiếp sau những lời người biệt phái kêu trách Chúa. Khi thấy những người tội lỗi và thu thuế đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng, những người biệt phái và các kinh sư xâm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc 15,2).

Nghe những lời kêu ca này, tự nhiên chúng ta thấy không thể chấp nhận cái vẻ cao ngạo của nhóm biệt phái, và thấy mình có thể có những tâm tình tốt hơn. Chúng ta chẳng những không khinh người tội lỗi, mà trái lại còn thường cầu nguyện cho những người có tội ăn năn trở về cùng Chúa nữa mà!

Như vậy giữa chúng ta và người biệt phái có hai tâm tình khác hẳn nhau: một đàng họ khinh người tội lỗi, một đàng ta thương những người lỗi tội. Ta có lòng xót thương đầy chứ!

Nhưng giữa ta và biệt phái lại có một điểm giống

nhau là cùng ở một giai cấp: “giai cấp đạo đức”. Mà ai ở “giai cấp đạo đức” thì không gặp được Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót. Chính Đức Giêsu đã khẳng định sứ vụ của mình: “Tôi đến không để kêu gọi những người đạo đức mà để kêu gọi những kẻ tội lỗi”. Trong dụ ngôn con chiên bị lạc mất và được tìm thấy, Chúa kết luận: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải hối cải” (Lc 15,7). Và Đức Giêsu, chính Ngài cũng đã xếp chung hàng với người tội lỗi, đoàn đoàn lớp lớp xuống sông Giođan chịu Gioan thanh tẩy.

Đó là điều ta cần suy nghĩ trong Mùa Chay - Năm Thánh Lòng Xót Thương. Khi Đức Giêsu nói gì dạy gì thì Người không lấy lý thuyết của dân gian, không lấy sách vở luân lý của người đời mà dạy dỗ. Đức Giêsu lấy cái có trong chính bản thân mình để cho người ta đón lấy, chịu lấy. Đó là tấm lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi có thể dạy giáo lý rất hay, có những bài diễn thuyết rất hùng hồn, văn chương bóng bẩy, nhưng đó chỉ là sách vở, là con chữ, là những cái chấp vá vay mượn, không phải của tôi, nên chẳng lay động lòng người, chẳng thu hút người khác đến với Chúa được.

Điều mà Đức Giêsu muốn cho chúng ta chiêm ngưỡng một cách kỹ càng, không phải là hình ảnh của đứa con phung phá, nhưng là tấm lòng vô cùng nhân hậu của một người Cha, “Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong các kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Người Cha ấy là Cha của Đức Giêsu, cũng là Cha của chúng ta (Ga 20,17). Nếu không có một người cha ngày đêm ngồi trước thềm mơn mõi ngóng chờ đứa con lạc loài hư đốn, thì đứa con hoang đàng kia nếu có trở về cũng thành vô nghĩa và vô ích. Nó sẽ chẳng gặp được cái gì may mắn hơn cái số phận mà nó đang có, nghĩa là nó sẽ từ vùng tối tăm đói khổ này, rơi vào vùng tối tăm đói khổ khác. Và ngay cả nếu nó có gặp được một người cha phúc đức nào đó trên cõi đời này, mà không phải người cha mà Đức Kitô giới thiệu cho chúng ta, thì nó cũng chỉ gặp được những tâm hồn cứng lạnh như băng, sẵn sàng sửa trị xức với tội làm “tán gia bại sản” của nó, rồi mới tính đến chuyện nó có được phần nào trong nhà hay không. Phần đó nhiều ít bao

hiều, thì lại là vấn đề còn hậu xét! Theo luân lý thì phép “giáo nhi” là phải sửa trị những đứa con hư, người nghiêm phụ thì giữ gìn gia phong nề nếp, không thể để những đứa con đã “bôi gio trát trấu” vào mặt gia đình muốn đi về thế nào tùy ý nó, cho dù miệng nó có nói lời hối cải xin lỗi thì không phải đơn giản thế là xong.

Cho nên ít nhiều, những người “gọi là đạo đức” hôm nay cũng dễ dàng đồng tình với cách xử sự của người con cả, một mẫu người tử tế đạo đức, chí thú làm ăn, phục vụ cha hết mình. Thấy mình tốt như thế nên anh ta không thể nào chịu nổi mình lại có thằng em khốn kiếp vô lại như vậy! Và anh lại càng không chịu nổi thái độ của ông bố, vừa bất công với mình, vừa thương thằng út một cách vô lý đến mức có vẻ như nhu nhược. Ông đã không trị tội nó thì thôi còn ra như thưởng công nó: *“bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!”* (Lc 15,23). Dường như anh ta không chịu nổi một người cha giàu lòng thương xót như vậy. Có lẽ anh ta “suy bụng ta ra bụng người”, lấy tấm lòng hẹp hòi của mình để đo lòng người cha. Anh bất mãn tức giận đến nỗi không thềm vào nhà, không thềm nhìn nhận em mình nữa. Nó chỉ là “thằng con của cha” chứ không phải là anh em ruột thịt của anh. Anh buông những lời cứng cỏi hằn học thế này: *“Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn đĩm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!”* (Lc 15,28-30).

Phản ứng của người con cả đôi khi cũng là của ta ngày nay. Đứng ở “giai cấp đạo đức”, ta khoan tay nhìn từng đoàn “người con hoang đàng” kéo đến cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, nghe Lời Chúa với ánh mắt... hơi khó chịu, nghi ngại. Tại sao họ kéo đến cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót đông thế? Hãy đến mà xem! Nhìn từng đoàn người kính cẩn quỳ cầu nguyện dưới cái nắng chói chan, ngược mắt lên trời kêu cầu Chúa đoái thương đến thân phận tội lỗi của mình, ta sẽ hiểu vì sao. Chứng kiến hàng dài những hối nhân kiên nhẫn xếp hàng trước toà giải tội, chờ đến phiên mình vào lãnh Bí Tích của Lòng Xót Thương ta mới hiểu được nhu cầu tâm linh của con người ngày nay thế nào. Ta vẫn gọi Chúa là cha



mà lại nhất định không nhìn nhận người khác là anh em của mình, vẫn cương quyết loại trừ người anh em đó, thậm chí còn nổi giận khi thấy Chúa tỏ lòng thương xót ưu ái cái con người “chẳng ra gì” trước mắt mình. Ta hãy nghe lại Lời Chúa phán với tên mắc nợ không biết thương xót: *“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?... Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”* (Mt 18, 32-35). Trong “Bài Giảng Trên Núi”, Đức Giêsu khẳng định rõ ràng: *“Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha của anh em cũng sẽ không tha thứ lỗi lầm cho anh em.”* (Mt 6,15). Ta còn dám và còn muốn loại trừ, không nhìn nhận, không tha thứ cho người anh em mình nữa không? Chính Phaolô cũng nhắc nhở tín hữu Êphêsô: *“Anh em phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô”* (Ep 4,32).

Chúng ta là con người, mà lại là con người có tội, nên chúng ta suy nghĩ như con người, đối xử với nhau như con người, có vay có trả, ai vay người đó trả. Còn Đức Giêsu nói với chúng ta thế này: *“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết”* (Ga 15,15b).

Điều mà Đức Giêsu đã biết, đã nghe nơi Cha rồi tỏ cho chúng ta biết là tấm lòng của Cha đối với chúng ta, những đứa con tội lỗi. Tấm lòng chỉ biết chờ đứa con hư trở về để tha thứ yêu thương: *“Mau đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng”* (Lc 15, 22-23).