

CÁC GIA ĐÌNH THÁNH

Cả cha mẹ lẫn con cái là
những vị thánh của Giáo Hội

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Một Đế Vương sống đời Đan Sĩ trong vai trò làm Chồng và làm Cha

(tiếp theo)

Cả 4 vị tiểu sử gia viết về vị thánh vương này ngay sau khi ngài qua đời đều cho biết rằng cặp vợ chồng vương giả này đã giữ “những ngày kiêng cử – days of abstinence” làm việc vợ chồng trong năm phụng vụ, chẳng hạn, trong suốt Mùa Vọng và Mùa Chay, cũng như vào Thứ Sáu và Thứ Bảy hằng tuần, và một ngày trước lẫn một ngày sau mỗi lần rước lễ (thời ấy một năm được rước lễ 6 lần: 1- Phục Sinh, 2- Hiện Xuống, 3- Mộng Triệu, 4- Chư Thánh, 5- Giáng Sinh và 6- Dâng Con). Chưa hết, cặp vợ chồng này còn tiết dục trong suốt thời gian người vợ bắt đầu mang thai, 11 lần như vậy trong 36 năm chung sống vợ chồng, vì họ có tất cả 11 người con, mặc dù tiết dục, trong đó có 9 đứa con được họ giáo dục cho tới khi khôn lớn.

Để được như vậy, hai vợ chồng đã phải nhờ đến ơn thiêng bằng việc tha thiết nguyện cầu, hằng ngày tham dự Thánh Lễ, và các giờ kinh phụng vụ. Riêng vị vương phu quân đạo hạnh thánh đức này rất mến thương đan viện Xitô ngài thành lập ở Royaumont. Ngài hay đến tĩnh lặng ở đan viện này và tuân giữ tất cả mọi việc khổ chế ở đó cùng tham dự các giờ kinh phụng vụ, thậm chí vua còn đóng vai phục vụ bàn ăn cho cả trăm đan sĩ ở đó nữa.

Sau cuộc viễn chinh của Đạo Binh Thánh Giá lần đầu vào năm 1224, và trở về lại quê hương của mình vào tháng 11 năm 1252, ngài càng sống đời đan tu hơn bao giờ hết. Ngài chẳng những đã bỏ đi tất cả những gì là xa hoa lộng lẫy ở cung đình, mà còn thực hành các việc hãm mình phạt xác, mặc áo nhặm.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có những khác biệt và bất đồng xảy ra giữa hai vợ chồng đặc biệt này. Điển hình là vấn đề ăn mặc. Người chồng thì muốn phục sức đơn sơ giản dị hơn là oai phong uy nghi lẫm liệt như một đế vương, trong khi người vợ lại chủ trương trang phục phải đầu vào đó, xứng với chức bậc của mình. Có một lần người bạn của vị vương phu quân này là Joinville nghe lóm được một chút về cuộc tranh luận liên quan tới vấn đề ăn mặc này và đã thuật lại rằng. Có lần, bằng một giọng trào phúng vui vẻ, người chồng ấy đã nói với người vợ thân yêu của mình như thế này:

• ‘Vậy thì em muốn anh trang phục một cách sang trọng hơn phải không? Được lắm, rồi em sẽ thấy như thế; anh cần phải làm theo ý muốn của em, và em cũng cần phải làm theo ý muốn của



anh. Thế nên, anh muốn rằng em làm ơn bỏ đi tất cả những thứ son phấn của em. Em làm sao thích ứng với cách thức phục sức của anh thì anh sẽ thích ứng với cách thức phục sức của em!’.

Trên thực tế người chồng này vẫn để cho vợ mình trang điểm tùy theo ý muốn của nàng, nhưng chàng vẫn trang phục theo tinh thần khó nghèo hơn là kiểu cách trần gian.

Về vấn đề giáo dục con cái, vị vua thánh đức này rất mong muốn trong số con cái của mình có được ơn gọi tu trì làm linh mục (như ngài mong mỗi nơi đưa con trai tên là Tristan) ở những dòng tu ngài yêu chuộng như Đaminh, Phanxicô và Xitô, hay làm nữ tu (như ngài hy vọng nơi người con gái tên Blanche). Thế nhưng không đứa nào làm cho ngài toại nguyện. Ngài giáo dục con cái không phải chỉ biết sống đạo đức với Chúa mà còn sống bác ái với cả tha nhân nữa.

Vào thời điểm mở màn cho cuộc viễn chinh lần hai của Đạo Binh Thánh Giá năm 1267, ngài đã bị dịch tả và qua đời ngày 25-8-1270. Đức Thánh Cha Bonifacio VIII đã phong thánh cho Vị Đế Vương Phu Quân Louis IX của Nước Pháp này vào ngày 11-8-1297.

(còn tiếp)



50995 Sarah Nguyễn Trúc
D'Iberville, MS



50996 Madeline Nguyễn Trang
D'Iberville, MS



51001 Tài Đình
Kansas City, MO



50997 Jacob Nguyễn Tín
D'Iberville, MS



50998 Mathew Nguyễn Trung
Lakewood, CO



51002 Stella Trần
Fort Smith, AR



50999 Chloe Trần
Westminster, CA



51000 Thảo My Đình
Kansas City, MO

Gia Đình FATIMA



51003 Di Phan
Famington, MO



51004 Steven Vũ
Fort Smith, AR

Điều kiện gia nhập

* Mỗi ngày đọc 3 kinh Kính Mừng để yêu mến, đền tạ Trái Tim Đức Mẹ; cầu nguyện cho Ba Má, Anh Chị Em và đặc biệt cầu cho Quê Hương Việt Nam sớm thấy ngày an bình và tự do thật sự.

* Gửi một tấm hình có đề tên và địa chỉ ở phía sau về:

P.O. Box 836 • Carthage, MO 64836 • Email: chubuttdm@dongcong.net

St. Francis de Sales (1567-1622) Feast: January 29

He was born in France and studied law at Padua. To become a priest, he had to patiently win the consent of his father. He was ordained in Geneva, Switzerland and set out to overcome the errors of the Calvinists and he had great success. He became Bishop of Geneva in 1602. Because of his loving gentleness and charm, the people flocked to him, especially his thousands of converts, and he was called the “gentle Christ of Geneva.” He taught that holiness is for everyone and that all of us must aspire to the life of perfection. “Consider all the past as nothing, and say, like David, ‘Now I begin to love God.’” We can all begin by imitating this gentle saint and relating to one another with compassion and love.

St. Francis, patron of journalists, pray for the press and publication of today, when so often scandals and turmoil crowd out the good news of Christ.



St. Francis de Sales

TÀI CHÁNH

sinh hoạt giáo hội



Vụ lấy trộm và phổ biến tài liệu

Từ đầu tháng 11-2015, dư luận Italia và quốc tế đã nói nhiều đến vụ được gọi là “Vatileaks 2”, trong dịp 2 ký giả người Ý xuất bản 2 cuốn sách dựa trên những tài liệu mật về tài chính được lấy trộm từ Vatican. Đó là cuốn “Hà tiện” (Avarizia) do ký giả Emiliano Fittipaldi của tuần báo Espresso và cuốn “Đàng Thánh Giá” (Via Crucis) do ký giả Gianluigi Nuzzi của công ty truyền hình Mediaset. Ký giả này đã từng xuất bản những tài liệu mật của Vatican do người giúp việc của ĐGH Biển Đức 16 lấy cắp trước đây, trong vụ gọi là “Vatileaks (1)”.

2 cuốn sách được xuất bản ở Italia ngày 5-11-2015, rồi sau đó tại Mỹ và các nước khác. Nhưng 3 ngày trước đó, 2-11-2015, có 2 người đã bị bắt tại Vatican vì bị cáo về tội lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết 2 đương sự là Đức Ông Lucio Angel Vallejo Balda, và bà Francesca Chaouqui.

Đức ông Vallejo người Tây Ban Nha, 54 tuổi, chuyên gia và kinh tế và đã từng giữ các chức vụ quản lý cho giáo phận và cho HĐGM ở Tây Ban Nha, và lúc bị bắt vẫn còn là Tổng thư ký sở Kinh tế tài chính của Vatican; tiếp đến là bà Francesca Immacolata Chaouqui, 33 tuổi. Cả hai người từng là thành viên Ủy ban do ĐTC Phanxicô thiết lập hồi tháng 7 năm 2013 để nghiên cứu và đề ra hướng đi về việc tổ chức các cơ cấu kinh tế quản trị của Tòa Thánh (gọi tắt là COSEA). Do đề nghị của Ủy ban này, ĐTC Phanxicô đã thiết lập “Bộ kinh tế” và bổ nhiệm ĐHY George Pell làm chủ tịch.

Cha Lombardi nói: “Trong khuôn khổ điều tra cảnh sát tư pháp do Hiến binh Vatican khởi sự và thực thi từ vài tháng nay về vụ lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật, hôm thứ bảy 31-10 và Chúa Nhật 1-11, hai người nói trên đã bị triệu tập để hỏi cung về những yếu tố và

những bằng chứng đã thu thập được.”

Sau cuộc hỏi cung, 2 người ấy đã bị giam giữ để tiếp tục điều tra. Hôm 2-11-2015, Văn phòng Chương tín (công tố viện) gồm giáo sư luật sư Gian Piero Milano, Chương tín, và giáo sư luật sư Roberto Zannotti, phụ tá chương tín, đã xác nhận việc bắt giam, nhưng quyết định trả tự do cho bà Chaouqui, vì bà đã cộng tác vào cuộc điều tra.

Việc phổ biến tin tức và tài liệu mật là một tội chiếu theo luật số IX của Quốc gia thành Vatican (13-7-2013), điều số 10 (điều số 116b của bộ hình luật).

Cha Lombardi cũng nói đến 2 cuốn sách được xuất bản ngày 5-11, dựa trên những tài liệu và tin tức do hai đương sự cung cấp và khẳng định rằng: “Lần này cũng như đã xảy ra trong quá khứ, hai cuốn sách ấy là kết quả một sự phản bội trầm trọng đối với sự tín nhiệm của ĐGH, và đối với các tác giả, đó là một hoạt động nhắm thủ lợi từ một hành vi bất chính trầm trọng là sự trao các tài liệu mật. Khía cạnh pháp lý và có thể là hình luật của hành động này là đối tượng đang được Văn phòng chương tín cứu xét để có thể đưa ra các biện pháp, và nếu cần sẽ nhờ đến sự cộng tác của nhà chức trách tư pháp Italia.”

LM Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng: “Việc xuất bản thuộc loại này không hề góp phần thiết lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ tạo nên sự hoang mang và những giải thích thiên lệch và sai trái. Tuyệt đối cần tránh sự mơ hồ khi nghĩ rằng đó là một cách thức để giúp đỡ sứ mạng của ĐTC.”

Các phản ứng

- Đức Thánh Cha



CỦA VATICAN

Phúc Nhạc

“Tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em bị xáo trộn hoang mang vì những tin được truyền đi những ngày qua vì những tài liệu mật của Tòa Thánh bị lấy trộm và phổ biến.

“Vi thể, tôi muốn nói trước tiên với anh chị rằng ăn trộm các tài liệu ấy là một tội phạm. Đó là một hành vi đáng trách, chẳng giúp ích gì. Chính tôi đã yêu cầu thực hiện cuộc nghiên cứu ấy, và tôi và các cộng sự viên của tôi đã biết rõ các tài liệu ấy, và các biện pháp đã được đề ra và chúng bắt đầu mang lại thành quả, một số kết quả cũng thấy được rồi.

“Vi thể tôi muốn đọan chắc với anh chị em rằng, sự kiện đau buồn chắc chắn không cản tôi khỏi công việc cải tổ mà chúng tôi đang tiến hành, với các cộng sự viên của tôi và với sự hỗ trợ của tất cả anh chị. Đúng vậy với sự hỗ trợ của toàn thể Giáo Hội, vì Giáo Hội được canh tân bằng lời cầu nguyện và sự thánh thiện hằng ngày của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa.

“Vi thể tôi cảm ơn anh chị em và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và cho Giáo Hội, đừng để mình bị hoang mang nhưng tiến bước trong niềm tin thác và hy vọng.”

- ĐHY Tarcisio Bertone, SDB



Trong hai cuốn sách, các tác giả cho rằng các Hồng Y ở trong Vatican sống sang trọng, trong những căn hộ rộng lớn, và nhiều khi tiền tu bổ bảo trì là tiền do người nghèo đóng góp. Hai tác giả này đặc biệt chiếu cố đến ĐHY Tarcisio Bertone, nguyên Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Họ cho rằng ĐHY sống trong một căn hộ sang trọng, “rộng 700 mét vuông”, có sân thượng, và lấy tiền bác ái của bệnh viện Chúa Hải Đồng Giêsu để tu bổ căn hộ này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Người đưa tin chiều”, ra ngày 5-11-2015, ĐHY Bertone, năm nay hơn 80 tuổi, mạnh mẽ bác bỏ những lời vu khống của hai ký giả Nuzzi và Fittipaldi. Ngài nói: “Đó thực là điều ô nhục, tôi không biết tự vệ ra sao, chống lại những lời vu khống

như thế hầu như là điều không có thể. Các nạn nhân thường là bất lực. Đó thực là một điều xúc phạm, thêm một trong bao nhiêu điều vu khống và dối trá mà tôi phải chịu trong những năm này”.

ĐHY Bertone cho biết: “Các căn hộ được dành cho các Hồng y thuộc giáo triều Rôma là tài sản của Phủ Thống đốc thành Vatican hoặc của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa, và được các cơ quan này tu bổ với phí tổn được đưa vào ngân sách từng năm một. Khi căn hộ được dành cho tôi với sự đồng ý của ĐTC Phanxicô và các vị hữu trách của Phủ Thống Đốc, tôi được thông báo rằng năm đó không có ngân khoản nào được đưa vào ngân sách để tu bổ các căn hộ và tôi phải chịu phí tổn. Công việc tu bổ được giao cho hãng Castelli do ông Antonio Bandera làm quản trị viên thừa ủy. Trong khi công việc tu bổ được tiến hành thì có hóa đơn phí tổn được gửi đến ban kế toán và tôi được Phủ Thống Đốc yêu cầu trả tiền. Như các giấy tờ chứng minh, tôi thanh toán phí tổn đó từ tài khoản của tôi.

“Đó là hai căn hộ ở trong tình trạng ‘bê rạc’ và bị bỏ hoang từ nhiều năm rồi. Phủ Thống Đốc báo cho tôi số tiền phải trả là 300 ngàn Euro. Tôi đã trả ngân khoản đó bằng số tiền dành dụm của tôi cho một căn hộ không phải là tài sản của tôi, và sẽ thuộc về Phủ Thống Đốc.

Trả lời câu hỏi về việc hai ký giả nói là Ngân Quỹ của Bệnh viện Chúa Hải Đồng Giêsu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh, đã trả 200 ngàn Euro, ĐHY Bertone nói: “Chỉ sau này tôi muốn biết là các hóa đơn tiền sửa nhà cũng được trình cho Ngân Quỹ ấy. Tôi không thấy gì cả. Tôi tuyệt đối xác quyết không bao giờ ra chỉ thị hoặc cho phép Ngân Quỹ ấy trả tiền gì như vậy. Tôi đã chỉ thị cho luật sư của tôi, ông Michele Gentiloni Silveri, mở cuộc điều tra để kiểm chứng xem những gì thực sự đã xảy ra. Nếu chứng thực là đã có những hành động lờng gạt gây hại cho tôi như thế, thì chắc chắn tôi sẽ không do dự phản ứng”.

Ký giả phỏng vấn hỏi: “ĐGH sống trong căn hộ rộng chỉ có 50 mét, còn người ta nói ĐHY sống sang trọng trong căn hộ lớn hơn: người thì nói là 700 mét vuông, người khác bảo là 500, có người nói là 350 mét vuông.”

ĐHY Bertone nói: “Căn hộ tôi đang ở rộng 296 mét vuông. Nhưng tôi không sống một mình, có một cộng đoàn 3 nữ tu sống tại đó để giúp tôi, và một bà thư ký mà ĐTC đã dành cho tôi để viết hồi ký 3 vị giáo hoàng là Gioan Phaolô 2, Biển Đức 16 và Phanxicô. Trong căn hộ có thư viện, văn khố và các phòng cho mọi người”. Và ĐHY kết luận rằng: “Tôi nghĩ mình là nạn nhân trong những năm này. Tôi đã phục vụ trung thành và tận tụy đối với các vị Giáo Hoàng, và phục vụ cả nhà thương Chúa Hải Đồng Giêsu. Từ này tôi đã trở thành đích điểm cho các mũi dùi tấn công. Nguyên cái tên Bertone cũng làm cho người ta chú ý ngay” (Corriere della sera 5-11-2015).

- ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, phê bình các cuộc tấn công “cuồng điên” của một số cơ

quan truyền thông chống Giáo Hội.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Amedeo Lomonaco hôm thứ Ba, 10-11-2015, ĐHY Parolin nói: *“Nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy những cuộc tấn công ấy có lẽ thiếu hợp lý, ít suy nghĩ, đầy cảm xúc, nếu không muốn nói là “cuồng điên” (isterici). Có một câu tục ngữ nói rằng: Chúa biết viết thẳng những đường cong. Chắc chắn, tôi không tin rằng những cuộc tấn công ấy có thiện ý tốt. Đó là những cuộc tấn công Giáo Hội. Chúng có thể được diễn ra hoặc biến thành một điều tốt nếu chúng ta cũng biết đón nhận chúng với tinh thần hoán cải và trở về với Tin Mừng như Chúa yêu cầu chúng ta. Tôi sẽ tìm cách đón nhận khía cạnh này vì tất cả chúng ta đều luôn luôn cần sự hoán cải”.*

Cả Bộ Truyền Giáo cũng bác bỏ những tin của một số báo chí Italia vu khống Bộ này quản lý sai trái tài chánh và cho biết nếu tình trạng này tiếp tục thì sẽ dùng pháp luật để đối phó.

Bộ Kinh Tế của Tòa Thánh, do ĐHY Georg Pell làm chủ tịch, đã ra thông cáo bác bỏ những quả quyết sai trái và lệch lạc được đăng trong 2 cuốn sách mới xuất bản.



Xét xử các can phạm

Ngày 24-11-2015, 5 bị can gồm Đức ông Vallejo, ông Nicola Maio, cộng tác viên của Vallejo, bà Chaouqui, 2 ký giả nói trên, đã bị xét xử trong phiên tòa đầu tiên tại Vatican, rồi phiên thứ hai được ấn định vào ngày 30-11. Phiên thứ 3 được tiến hành ngày 7-12-2015.

Trong dư luận ở Italia có nhiều người lên tiếng liên đới với 2 ký giả, và cho rằng 2 người này chỉ thi hành nhiệm vụ thông tin và xét xử họ là “chà đạp tự do báo chí”. Cho đến ngày 4-12-2015 có 177 đại biểu quốc hội Italia ký tên liên đới với 2 ký giả, mặc dù trong phiên tòa đầu tiên, Ủy viên công tố, là giáo sư Zanotti, nói rằng vụ kiện này không có ý chà đạp tự do báo chí, nhưng bị cáo được yêu cầu trả lời về đường lối hành động của họ trong việc kiểm tin và tài liệu. Theo luật Vatican, những hành động này là bất chính, vì tạo sức ép trái phép trên bị can Vallejo.

Bộ trưởng nội vụ Italia, Alfaro, cũng được yêu cầu lên tiếng về vấn đề này, và ông nói đại ý: Italia và Vatican có hệ thống pháp luật khác nhau. 2 bị can chưa bị kết án.

Nếu việc này xảy ra, thì lúc đó chúng tôi mới lên tiếng. Và trong trường hợp như vậy, thì cần sử dụng các qui luật quốc tế.

Về phần ĐTC, trả lời phỏng vấn của các ký giả trong chuyến bay ngày 30-11-2015 từ Trung Phi về Rôma, ngài lên án việc phổ biến các tài liệu mật nhưng nói thêm rằng: Tổ giác tham ô là công việc tốt, nhưng không được lèo lái các thông tin, không được xuyên tạc sự thật hoặc mạ lỵ người khác.

Phỏng vấn ĐHY Lajolo

Trong bối cảnh này, bài trả lời phỏng vấn của ĐHY Giovanni Lajolo dành cho mạng thông tin Vatican Insider, truyền đi ngày 3-12-2015, cũng giúp có một cái nhìn trung thực hơn về vấn đề tài chánh của Vatican.

ĐHY năm nay 80 tuổi (1935), từng làm Chủ tịch Phủ Thống Đốc Vatican từ năm 2006 đến 2011.

Năm 2007, ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Hồng Y. Trước đó, ngài từng làm Tổng thư ký cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, rồi làm Sư thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên bang Đức, sau đó làm ngoại trưởng Tòa Thánh. Với kinh nghiệm đó, ngài đã giải thích về tài chánh của Vatican.

H. Thưa ĐHY, tài sản của Tòa Thánh từ đâu mà có?

Đ. “Trước tiên cần minh xác xem khi nói về tài sản của Tòa Thánh người ta hiểu như thế nào, vì nhiều người hiểu tài sản của Tòa Thánh bao gồm cả những điều không thuộc về Tòa Thánh, như tài sản của giáo phận Rôma, của các dòng tu, các hội đoàn có trụ sở ở Rôma, v.v... Tất cả những cơ quan và tổ chức ấy quản trị độc lập tài sản của họ và các tài sản ấy không phải là của Tòa Thánh, hay của Quốc gia thành Vatican. Quốc gia này quản lý tự trị các tài sản của mình như các nước khác. Cũng nên nói thêm rằng, nói đúng nghĩa, Viện giáo vụ (quen gọi là Ngân hàng Vatican, IOR), không phải là một cơ quan trung ương của Giáo Hội, cũng chẳng phải là một cơ quan của Tòa Thánh, nhưng nó ở cạnh Tòa Thánh cũng giống như một ngân hàng tín dụng đối với chính phủ Italia.

Tiếp đến, trong số các tài sản của Tòa Thánh, cũng cần phân biệt những tài sản lịch sử, ví dụ các đại vương



cung thánh đường ở Rôma, các tài sản dùng cho hoạt động của Tòa Thánh trong tư cách là một cơ quan quản trị - hay đúng hơn là cơ quan phục vụ Giáo Hội hoàn vũ. Hầu như tất cả các tài sản đó là do Italia chuyển cho Tòa Thánh theo Hiệp định Laterano ký ngày 11-2-1929, như một cửa bồi thường phần nào (đúng hơn là bồi thường tối thiểu sau khi Italia dùng bạo lực chiếm và bãi bỏ Nước Tòa Thánh hồi năm 1870).

Tòa Thánh sử dụng các tài sản đó:

1. Trước tiên để kiến thiết một số tòa nhà quanh Vatican, với các căn hộ dành cho nhân viên Tòa Thánh, cho các nhân viên ấy thuê với giá hạ, để bù lại đồng lương ít ỏi của họ. Nhưng con số các căn hộ ấy không thích ứng với sự gia tăng số nhân viên.

2. Ngoài ra, các số tiền đó cũng để kiến thiết một số cơ sở miền ở mạn trung và mạn nam Italia, nơi mà các giáo phận không có khả năng đáp ứng một cách tự lập nhu cầu hàng đầu như thế của Giáo Hội.

3. Sau cùng, Tòa Thánh cũng dùng số tiền đó để đầu tư bất động sản ở nước ngoài - xét vì trong lịch sử, khó có thể tin nhiệm nơi chính trị và kinh tế của Italia, - để bảo đảm một nguồn chắc chắn cho kinh tế của Tòa Thánh. Nhưng những lợi nhuận do các bất động sản mang lại, ở Italia cũng như ở nước ngoài, hoàn toàn không đủ để trang trải các chi phí của Tòa Thánh. Hàng năm Tòa Thánh vẫn công bố lợi nhuận do các bất động sản ấy mang lại. Vì thế, Tòa Thánh phải lấy từ những nguồn khác như:

- “Đồng tiền Thánh Phêrô” (Peter pence), được thiết lập tại Pháp, do sáng kiến của các tín hữu Công Giáo, để trợ giúp các nhu cầu vật chất của Tòa Thánh sau năm 1870, nhưng ngày nay phần lớn “Đồng tiền Thánh Phêrô” được dùng vào các hoạt động bác ái của ĐGH.

- Khoản giáo luật số 1271 nói về sự đóng góp của các giáo phận, theo khả năng của mình, để giúp Tòa Thánh có phương tiện hoạt động. Thêm vào nguồn này cũng phải kể đến hoạt động tài chánh của “Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh” (Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, gọi tắt là APSA). APSA dùng các số tiền của Tòa Thánh để đầu tư.

H. Đối với Tòa Thánh, đâu là những mục tiêu trong việc quản lý các bất động sản của mình? ĐHY trả lời thế nào cho những người nói rằng lợi nhuận đến từ các bất động sản ấy là để làm giàu?

Đ. “Các nhu cầu của Tòa Thánh là những nhu cầu tôi vừa nói trên đây: nghĩa là trang trải các chi phí hoạt động của Tòa Thánh trong tư cách là một cơ quan quản trị - hay đúng hơn là phục vụ Giáo Hội hoàn vũ. Những lợi nhuận do việc quản lý bất động sản mang lại chắc chắn là lớn hơn nhiều so với lợi nhuận của một giáo phận cỡ trung bình ở Italia, nhưng - như vừa nói - nó không đủ để đáp ứng những nhu cầu ngày càng gia tăng trong các hoạt động của Tòa Thánh, nhất là nếu chúng ta để ý tới

cả những hoạt động rộng lớn về mặt từ thiện, bác ái. Về lời nói rằng, “những lợi nhuận ấy được dùng để làm giàu cho người này người kia”, tôi muốn biết những ví dụ cụ thể của lời quả quyết ấy!”

H. Tòa Thánh có bao nhiêu nhân viên? Trong tương lai, số nhân viên có thể giảm bớt không?

Đ. Các nhân viên của Tòa Thánh, cơ quan của Giáo Hội hoàn vũ, vào khoảng hơn 2 ngàn người, một con số không đáng kể so với các nhân viên của các bộ ở Italia. Số nhân viên Tòa Thánh gia tăng tới mức độ hiện nay, chắc chắn không phải vì Tòa Thánh muốn tỏ ra quan trọng, hoặc vì bệnh bàn giấy, nhưng là để đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội hoàn vũ, được các GM thuộc các giáo phận trình lên ĐTC. Bản thân tôi, tôi thiết nghĩ một sự cải tiến tổ chức các cơ quan Tòa Thánh có thể đưa tới sự giảm bớt con số nhân viên hiện nay, nhưng phải đợi sự điều chỉnh lại như ĐGH Phanxicô mong muốn.

H. Người ta nói về Đồng tiền Thánh Phêrô. Tiền này được dùng vào việc gì? Và hiện được sử dụng ra sao? ĐHY có nghĩ rằng cần cải tiến thông tin về vấn đề này hay không?

Đ. Như đã nói, chỉ có một phần của Đồng tiền Thánh Phêrô được dành để sử dụng theo mục tiêu nguyên thủy, tức là dùng vào việc điều hành Tòa Thánh. Phần lớn được dùng cho các hoạt động từ thiện bác ái của ĐGH trên bình diện thế giới: các nhu cầu rất là lớn lao và khẩn cấp. Một sự cải tiến thông tin cho quần chúng về việc sử dụng các lợi nhuận của Tòa Thánh chắc chắn là điều có thể. Nhưng tôi không thể không nhắc lại rằng mỗi năm Phòng báo chí Tòa Thánh đều mở cuộc họp báo về việc công bố ngân sách, kết toán chi thu của Tòa Thánh, được chứng thực đúng đắn, và qua đó người ta biết chính xác bản chất và mức độ hoạt động kinh tế và tài chính của Tòa Thánh. Nhưng tôi tự hỏi: các ký giả có nhận thức chính xác về các thông cáo đó hay không? Về việc dành các số tiền trong các hoạt động bác ái, thông tin là điều khá tế nhị liên quan tới những người và những tổ chức được trợ giúp, nhưng chắc chắn là có thể và rất hữu ích nếu tăng cường việc thông tin.

H. Trong giai đoạn hiện nay của vụ Vatileaks với 2 cuốn sách liên hệ, theo ĐHY đâu là điều bị hiểu lầm nhất, giải thích yếu nhất? Đồng thời Vatileaks 2 có thể dạy điều gì cho Giáo Hội và đặc biệt là cho hàng giáo phẩm?

Đ. Chắc chắn Vatileaks 2 đã đưa tới những hiểu lầm, vì những văn kiện đó, bị công bố một cách xảo trá, rút ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng, và không biết những văn kiện trước đó trong thực tế và theo pháp lý, chúng được giải thích theo chiều hướng chống đối Giáo Hội. Những người và hoàn cảnh được trình bày dưới một ánh sáng xấu. Nhưng chính những văn kiện ấy biểu lộ ý muốn của ĐTC theo đó các tài sản của Giáo Hội, cũng như của Giáo Hội hoàn vũ, với khả năng chuyên nghiệp và hết sức minh bạch. Tôi nói là, “*hết sức, bao nhiêu có*

thể, vì luôn luôn có sự kiện một số dữ kiện phải được giữ kín, theo những hoàn cảnh và trong thời gian nhất định, như trong mọi việc quản trị tốt, nếu không sẽ gây ra những thiệt hại trầm trọng. Đó là một nghĩa vụ khôn ngoan cần phải có”.

H. Theo ĐHY, có phải Giáo Hội vẫn còn mang một hình ảnh “ít điều độ”, quá cách quãng với những lời như thanh bản, bác ái, bình thường, liên đới hay không?

Đ. Nếu chúng ta muốn nhìn “Giáo Hội”, chứ không phải chỉ Tòa Thánh mà thôi và các cơ quan trung ương và điều hành của các dòng tu, thì tôi mời bạn hãy viếng thăm các nhà xứ, các trung tâm bác ái, các cứ điểm truyền giáo tại những nước không Kitô, nhìn vô số những sáng kiến từ thiện bác ái, công và tư, bắt nguồn và đang còn thi hành các hoạt động trong các lãnh vực Giáo Hội: tại đó người ta sẽ thấy tình trạng kinh tế thực sự của Giáo Hội, và tinh thần linh hoạt các hoạt động ấy. Nhưng ai cũng biết, không người mù nào tệ hơn người không muốn thấy.

Trái lại nếu hiểu Giáo Hội là Tòa Thánh, thì tôi mời bạn hãy so sánh đồng lương của các nhân viên Tòa Thánh với các nhân viên hoặc công chức ở cấp bậc tương đương trong bất kỳ bộ nào của chính phủ Italia. Chắc chắn chúng tôi có thể là nghèo hơn, bác ái và liên đới hơn nữa. Về điểm này, Tòa Thánh có thể mời và đang mời gọi những ai đang làm việc trong các văn phòng của mình, nhưng không thể áp đặt cho họ điều đó, điều này chỉ có thể là một quyết tâm tự do của mỗi người.

H. ĐHY nghĩ gì về đường hướng ĐTC Phanxicô đề ra để cải tổ Giáo Hội.

Đ. Giáo Hội luôn luôn cần được cải tổ, vì thế, cả giáo triều Rôma cũng luôn luôn cần được cải tổ. Giáo Hội cần liên tục được cải tổ để gắn bó với lời mời gọi hoán cải của Chúa Kitô. Cũng vậy đối với các cơ quan Tòa Thánh và những người làm việc trong đó. Tất cả chúng ta đều mong muốn hoạt động của ĐTC Phanxicô mang lại những thành quả tốt đẹp nhất. Nhưng bản thân tôi, tôi không nghĩ rằng việc cải tổ này sẽ thành công trong việc xóa bỏ nhiều thành kiến đối với Tòa Thánh và Giáo Hội. Chắc chắn sẽ không thể tránh được cả trong tương lai cũng có những xi căng đan: chúng là điều thuộc về thực tại con người, của Giáo Hội lữ hành, như Chúa đã nói rõ ràng: trong nước Chúa lúa tốt và cỏ dại cùng mọc lên, cỏ dại do ma quỷ gieo vào. Nhưng những xi căng đan sẽ không thể làm suy yếu nỗ lực nên thánh của Giáo Hội và cũng không thể phá hủy uy tín của hoạt động tông đồ của Giáo Hội.



Đố Vui Kinh Thánh

Brother John Hiền. EME

Đố Vui Kinh Thánh 34

166. Trong Cựu Ước, ai nói: “Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Nay, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn dâng mỡ cừu”?

a. Tổ phụ Abraham. b. Ông Môsê.

c. Tiên tri Samuêl. d. Tiên tri Isaiah.

167. Vị Tiên tri nào đã nói với Jeroboam, thuộc chi tộc Ephraim, ông hãy làm vua trên 10 chi tộc Israel?

a. Tiên tri Ahijah, người Shiloh. b. Tiên tri Isaiah.

c. Tiên tri Jeremiah. d. Tiên tri Zechariah.

168. Sách hoặc thư nào trong Tân ước nói: “Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.”?

a. Sách Công Vụ Tông Đồ. b. Thư gửi tín hữu Roma.

c. Thư gửi tín hữu Do-thái.

d. Thư thứ II của Thánh Phêrô.

169. Câu Kinh Thánh trong sách Huấn Ca (Sir 2:18) là:
a. “Đức Chúa các đạo binh phán thế này: “Người hãy thử hỏi các tư tế về khoản luật: Giả sử có một người lấy vạt áo mình đựng thịt thánh, rồi vạt áo ấy đựng vào bánh, cháo, rượu, dầu hoặc bất cứ đồ ăn nào, thì tất cả những thứ đó có thành của thánh không? Các tư tế trả lời rằng: Không.”

b. “Vật nào cũng yêu loài của nó; và mọi người ai cũng yêu kẻ giống mình.”

c. “Ta hãy gieo mình trong tay Chúa chứ đừng trong tay người phàm, vì quyền năng Người sao, lòng thương xót của Người cũng như vậy.”

d. “Nước phản chiếu khuôn mặt; tâm tư phản ánh con người.”

170. Học hỏi thêm kiến thức về tiếng Do-thái.

a, Eli có nghĩa là: shortened form of “Yahewh is exalted”

b, Samuel có nghĩa là: “name of God” or “God hears”

c, Shiloh có nghĩa là: “sent”

d, Saul có nghĩa là: “asked”

e, Kish có nghĩa là: “bow” or “power”

f, Jonathan có nghĩa là: “Yahweh has given”

(giải đáp trang 55)



Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của người đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình người. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình người Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình người. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của người, và các vua hướng về ánh bình minh của người. Hãy ngược mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với người; các con trai của người tự đàng xa đi tới, và các con gái người đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ người sẽ nhìn coi, và người trở nên rục rịch, tim người sẽ rạo rục và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với người, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay người. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy người, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.

Hàng ngang:

1. Hãy đứng lên, hãy _____ ra, hỡi Giêrusalem!
2. Vì _____ của người đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình người.
3. Kìa _____ đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình người Chúa đang đứng dậy.
4. Vì _____ của Ngài xuất hiện trên mình người.
5. Chư dân sẽ lần bước _____ sự sáng của người.
6. Các vua hướng về _____ của người.
7. Tất cả những người đó đang _____, đang tìm đến với người.

Hàng dọc:

1. Người _____ rục rịch, tim người sẽ rạo rục và sẽ phồng lên.
2. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với _____,
3. Nguồn _____ của chư dân sẽ tới tay người.
4. Những con lạc đà _____ vây phủ lấy người.
5. Những lạc đà một bướu từ xứ _____ và Epha.
6. Tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và _____.
7. Họ sẽ _____ lời ca ngợi Chúa.



(giải đáp trang 55)



ĐTC TRẢ LỜI THƯ CỦA CÁC TRẺ EM

VATICAN. ĐTC trả lời thư của các trẻ em viết cho ngài, và thư được gộp thành một cuốn sách sẽ được xuất bản.

31 lá thư viết tay có kèm theo hình vẽ do các trẻ em, từ 6 đến 13 tuổi, từ nhiều nước, gửi đến ĐTC và được ngài trả lời. Thư của các em và các thư trả lời của ĐTC được Cha Antonio Spadaaro dòng Tên và Ông Tom Grath thuộc nhà xuất bản Loyola Press ở Mỹ gộp thành một cuốn sách duy nhất, với tựa đề “Đức Giáo Hoàng Phanxicô thân mến, con muốn được một bữa ăn nhẹ với ngài” (Caro Papa Francesco, vorrei fare merenda con te), sẽ được nhà xuất bản Loyola ấn hành vào tháng 3 năm 2016, tại Mỹ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Sách được ấn hành đồng thời tại Italia, Tây Ban Nha, Mêhicô, Ba Lan, Philippines và Ấn Độ.

Sách này có nội dung đại diện cho 6 đại lục và 26 quốc gia, kể cả Albani, Syria, Trung Quốc, Kenya và Hoa Kỳ, mỗi miền có sự nhạy cảm khác nhau; cuốn sách nói lên nhiều đề tài và quan tâm chung, như lòng yêu mến sâu đậm đối với ĐGH Phanxicô, sự tò mò về đời sống của ngài, lo lắng về đời sau, một cảm thức mạnh mẽ về mặt xã hội cũng như dưới khía cạnh thần học, tầm quan trọng của gia đình, ước muốn được thấy và lắng nghe.

Các thư trả lời của ĐTC cho thấy xác tín của ngài theo đó các trẻ em chính là tương lai và cần lắng nghe

tiếng nói của các em (SD 24-11-2015).

CÁC GM ĐỨC VÀ BA LAN KÊU GỌI HÒA BÌNH CHO UCRAINA

CZESTOCHOWA. HĐGM Đức và Ba Lan kêu gọi tiến tới một nền hòa bình công chính theo quốc tế công pháp cho Ucraina.

Trong tuyên ngôn chung ký và công bố chiều ngày Chúa Nhật 22-11-2015 tại Czeszochowa, hai vị Chủ tịch HĐGM Đức và Ba Lan, ĐHY Reinhard Marx và Stanislaw Gadecki, tuyên bố ủng hộ những cố gắng của cộng đồng quốc tế trong việc vẫn hồi hòa bình cho Ucraina, đồng thời kêu gọi từ bỏ mọi hình thức gây hấn.

Các GM cũng khẳng định rằng, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bị vi phạm trắng trợn, do các thành phần đòi ly khai với sự hỗ trợ của Liên bang Nga. Tham gia các cuộc xung đột ở miền đông và miền nam Ucraina, ngoài các lực lượng địa phương còn có các chiến binh đến từ nước ngoài.

Các GM Ba Lan và Đức gặp gỡ nhau nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố các trao đổi, các thư hòa giải giữa hai HĐGM. Trong tuyên ngôn, hai vị lãnh đạo HĐGM Đức và Ba Lan nhận định rằng: cuộc khủng hoảng tại Ucraina cũng đòi các Giáo Hội tại Đông Âu, đứng trước một nghĩa vụ khó khăn, không để cho mình bị lôi kéo vào những chính sách lợi lộc quốc gia (KNA 23-11-2015).

ĐTC GẶP 11 PHỤ NỮ BỊ BẠO HÀNH

VATICAN. ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ 11 phụ nữ bị bạo hành tại gia và những phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người để đưa vào vòng mại dâm.

Thông cáo của Sở Từ Thiện của ĐTC, do Đức TGM Konrad Krajewski đảm trách, cho biết lúc 7:15 sáng ngày 25-11-2015, trước khi ra phi trường Fiumicino để lên đường viếng thăm mục vụ 3 nước Phi Châu, ĐTC đã gặp gỡ 11 phụ nữ vừa nói cùng với 6 người con của họ tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican.

Các bà mẹ và những đứa con này đến từ Nhà Nương Náu dành cho các nạn nhân bị đánh đập trong gia đình và những phụ nữ bị bán làm nghề mại dâm. Các phụ nữ ấy thuộc các quốc tịch: Italia, Nigeria, Rumania và Ucraina. Họ được giúp đỡ, săn sóc và cho trú ngụ tại Nhà Nương Náu do một dòng tu đảm trách trong một làng thuộc miền Lazio, gần Rôma.

Cuộc gặp gỡ diễn ra nhân dịp Ngày Quốc Tế loại trừ nạn bạo hành phụ nữ. Theo tổ chức Unicef của LHQ, cứ 10 thiếu nữ dưới 20 tuổi thì có một cô bị hãm hiếp hoặc bị bó buộc chịu các hành động tính dục; trong năm 2013, các thiếu nữ đã đăng ký gần 2 phần 3 trong tổng số tất cả những người mới bị nhiễm HIV gây bệnh Sida trong số các thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi; trong 2 phần 3 các nước có sự bất bình đẳng nam nữ trong ngành giáo dục trung học đệ nhất cấp, các thiếu nữ là những người bị thiệt thòi nhất (AGI 25-11-2015).

ĐTC SOẠN VĂN KIỆN VỀ TƯƠNG QUAN GM VÀ BỀ TRÊN DÒNG

RÔMA. ĐHY João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, cho biết ĐTC đang chuẩn bị một văn kiện về tương quan giữa GM giáo phận và các bề trên dòng tu.

ĐHY Braz de Aviz cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ với ĐHY Anrê Liêm Chu Chánh (Yeom Soo-jung), TGM giáo phận thủ đô Hán Hàn, và các LM, tu sĩ tại Nhà thờ chính tòa Mân Đông, trong cuộc viếng thăm chính thức 4 ngày tại Hàn Quốc. ĐHY nói: *“Chìa khóa của quan hệ này hệ tại linh đạo liên đới và sống chung. Thực vậy yếu tố quan trọng nhất trong tương quan giữa giáo phận và các cộng đoàn dòng tu chính là sự sống chung”*.

Trong cuộc nói chuyện, ĐHY Tổng trưởng Bộ các dòng tu cho biết trong Năm Đồi Sống Thánh Hiến, ngài đã viếng thăm nhiều cộng đoàn dòng tu ở các nơi trên thế giới, với mục đích đặc biệt quan tâm đến Á, Phi. ĐHY nói: *“Thật là đẹp khi thấy tại Hàn Quốc này các tu sĩ trẻ, nam cũng như nữ, làm việc cùng với các linh mục đồng lứa. Tại đây tôi cảm thấy niềm vui và hạnh phúc được là Kitô hữu”*.

Vấn đề quan hệ giữa GM giáo phận và các Bề Trên dòng tu trong giáo phận liên hệ cho đến nay được điều hành theo văn kiện “Mutuae relationes”, các quan hệ hỗ tương, gồm 7 chương do Bộ các dòng tu và Bộ Giám mục cùng ban hành hồi tháng 5 năm 1978 sau khóa họp toàn thể từ ngày 16 đến 18-10 năm 1975 (SD 24-11-2015).

3 TÂN CHÂN PHƯỚC TẠI PERU

CHIMBOTE. 3 vị thừa sai gồm 2 người Ba Lan và một người Ý tử đạo ở Peru, đã được phong chân phước vào ngày thứ Bảy 5-12-2015.

Lễ tôn phong do ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện ĐTC, chủ sự tại thành phố Chimbote, trước sự hiện diện của tổng thống Ollanta Humala.

3 thừa sai là Cha Michael Tomaszek và Zbigniew Strzlkowski, thuộc dòng Phanxicô người Ba Lan và Cha Alessandro Dordi, linh mục giáo phận người Ý, đã bị phiến quân Con Đường Sáng, theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, sát hại trong khoảng thời gian từ 9 đến 25-8 năm 1991 tại Pariacoto và Rinconada. Ngày 3-2 năm nay, ĐTC Phanxicô đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 3 vị.

Cha Alessandro Dordi thuộc cộng đoàn thừa sai Thiên Đàng, đã từng làm tuyên úy cho các tín hữu Công Giáo người Ý ở thị trấn Locle, bang Neuchâtel Thụy Sĩ trong 14 năm trời. Cha cũng làm linh mục thợ trong 8 năm trời. Năm 1980, cha Dordi sang Peru, đảm trách giáo xứ Santa rất rộng lớn. Tại đây cha thành lập trung tâm Cuna Maternal nhằm thăng tiến phụ nữ, cổ võ việc học hành của nữ giới. Cha bị phiến quân Con Đường Sáng sát hại ngày 25-8-1991 (Apic 24-11-2015).

NẠN BẮT CỐC THIẾU NỮ VÀ BUỘC THEO HỒI GIÁO Ở PAKISTAN

KARACHI. Mỗi năm có ít nhất 1 ngàn thiếu nữ Kitô hoặc Ấn Giáo ở Pakistan bị bắt cóc, cưỡng bách kết hôn và phải theo Hồi Giáo.

Hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi ngày 26-11-2015, cho biết con số trên đây dựa trên những đơn kiện. Con số trong thực tế có thể là cao hơn nhiều.

Vụ mới nhất làm rúng động cộng đồng Kitô ở bang Punjab, đó là trường hợp em bé gái Sana John, 13 tuổi, bị bắt cóc ngày 9-11-2015 trên đường từ trường về nhà, và bị cưỡng bách theo Hồi Giáo ở Haji Pura, ngoại ô thành phố Silakot.

Tổ chức nhân quyền ở Pakistan tên là “Sự sống cho mọi người” (Life for All), đã kêu gọi cứu thoát em Sana và trả lại em cho gia đình.

Em gái của Sana kể lại rằng: khi hai chị em đi học về, những người Hồi Giáo đã chặn và bắt cóc Sana. Gia đình em theo Kitô Giáo, đã bị đe dọa, và cảnh cáo đừng nộp đơn kiện. Trong thực tế, cho dù gia đình em có nộp đơn khiếu nại thì cảnh sát cũng chẳng đưa ra biện pháp nào.

Thân phụ em Sana là ông Shahid John nói rằng: *“Tại Pakistan không có công lý cho người nghèo, nhất là chẳng ai lo lắng cho các tín hữu Kitô. Chẳng ai nghe tiếng kêu của tôi. Cảnh sát không truy nã thủ phạm. Chẳng ai làm gì cho chúng tôi”*.

Theo tổ chức “Sự sống cho mọi người”, những

trường hợp như thế thường xảy ra. Những người quyền thế dùng địa vị của họ để tránh thoát hệ lụy vì những vụ ấy. Nhiều vụ được báo với toà án, nhưng các giới chức tại đây và chính quyền thường nhắm mắt làm ngơ (Apic 27-11-2015).

PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH DỰ LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

ISTANBUL. Hôm 30-11-2015, Phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự lễ kính Thánh Anrê Tông Đồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Constantinople, do Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, cử hành tại Nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng Phụ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Phái đoàn do ĐHY Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn. Cùng đi với ĐHY có Đức Cha Tổng thư ký Brian Farrell, và Đức Ông Andrea Palmieri Phó Tổng thư ký của cùng Hội đồng.

Cuộc viếng thăm và dự lễ này diễn ra theo truyền thống trao đổi từ lâu giữa tòa Thượng Phụ Chính Thống và Tòa Thánh, vào dịp lễ bổn mạng của hai Giáo Hội liên hệ.

Phái đoàn Tòa Thánh đã được Đức Thượng Phụ tiếp kiến và đã trao đổi với Ủy ban của thánh hội đồng Chính Thống, đặc trách liên lạc với Giáo Hội Công Giáo. Trong dịp này, ĐHY Koch đã trao thư của ĐTC gửi Đức Thượng Phụ Bartolomaios.

Trong thư ĐTC nhắc đến kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn chung của Công Giáo và Chính Thống ký ngày 7-12 năm 1965, do ĐGH Phaolô 6 và Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras, giải vạ tuyệt thông hai Giáo Hội đã ra cho nhau hồi năm 1054. Ngài khẳng định rằng: *“Sau khi đã tái lập quan hệ yêu thương và huynh đệ, trong tinh thần tín nhiệm, tôn trọng và bác ái đối với nhau, không còn ngăn trở nào đối với việc rước lễ mà không thể vượt thắng nhờ lời cầu nguyện, nhờ sự thanh tẩy tâm hồn, nhờ đối thoại và sự khẳng định chân lý”*.

ĐTC nhấn mạnh rằng: *“Chúng ta cần liên tục lấy hứng từ cử chỉ hòa giải và an bình do hai vị tiên nhiệm đáng kính của chúng ta: Đức Phaolô 6 và Athenagoras. Trong mọi cấp độ và trong mọi bối cảnh của đời sống Giáo Hội, các quan hệ giữa Công Giáo và Chính Thống ngày càng phải phản ánh lô-gic tình yêu, và loại trừ mọi tinh thần cạnh tranh nhau. Chính cuộc đối thoại thần học, được nâng đỡ bằng tình bác ái đối với nhau, phải tiếp tục cứu xét kỹ lưỡng những vấn đề còn chia rẽ chúng ta, luôn nhắm đến việc đào sâu sự hiểu biết chung của chúng ta về chân lý mạc khải”* (SD 29-11-2015).

GIA TĂNG SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ

VATICAN. ĐHY Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, nhận xét rằng: *“Sự gia tăng số người không biết Chúa Kitô là một thách đố đối với Giáo Hội”*.

ĐHY tuyên bố như trên trong phúc trình tại buổi khai mạc Đại Hội lần thứ 19 của Bộ truyền giáo đang tiến

hành tại thính đường Gioan Phaolô 2, thuộc Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, của Bộ truyền giáo từ ngày 30-11 đến hết ngày 3-12-2015. Trong số các HY và GM thành viên của Bộ. Tham dự Đại hội này có ĐHY Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam.

ĐHY Filoni nhắc lại rằng: *“Trong số 7 tỷ người, chỉ có 1 tỷ 254 triệu là tín hữu Công Giáo, tức là 17,7% dân số thế giới. Đáng khác, số các tín hữu nói chung gia tăng nhiều ở các miền truyền giáo, tăng mạnh nhất là ở Phi Châu. Năm 2005 có 153 triệu tín hữu Công Giáo ở Phi Châu. 8 năm sau đó, tức là 2013, con số tín hữu tăng lên 206 triệu, tức là tăng 34%. Trong khi đó số tín hữu Công Giáo ở Mỹ Châu tăng 10,5% và tại Á Châu tăng 17,4%.”*

Bài Phúc trình của ĐHY Filoni trong buổi khai mạc 30-11-2015 được Đức TGM Tổng thư ký Savio Hàn Đại Huy tuyên đọc, vì ĐHY tháp tùng ĐTC trong cuộc viếng thăm Phi Châu và chỉ trở về Rôma chiều tối ngày thứ Hai vừa qua (30-11). Phúc trình cho biết, trong 6 năm qua, tức là từ Đại Hội lần chót của Bộ truyền giáo năm 2009 đến nay, đã có thêm 17 giáo phận được thành lập tại các xứ truyền giáo và hiện có 1.111 giáo phận thuộc Bộ truyền giáo (SD 30-11-2015).

CHIẾN DỊCH MÙA VỌNG TẠI ĐỨC

STUTTGART. Chúa Nhật 29-11-2015, tổ chức bác ái Adveniat của HĐGM Đức đã khai mạc chiến dịch Mùa Vọng với chủ đề *“Hòa bình bây giờ!”*

Trong tâm của chiến dịch năm nay là sự dẫn thân của Giáo Hội tại Mỹ Châu la tinh cho hòa bình và thanh tẩy quá khứ.

Lễ khai mạc chiến dịch diễn ra tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Stuttgart ở miền nam Đức. Tuyên bố nhân dịp này, Đức Cha Gebhart Fuerst, GM giáo phận Rottenburg-Stuttgart sở tại, nói với các ký giả rằng: giáo phận của ngài cảm thấy được liên kết với mọi người làm cảnh làm than trên thế giới, và cần phải dẫn thân cụ thể, vì nếu đức tin Kitô chỉ đóng khung trong những lễ nghi phụng vụ, thì nó sẽ trống rỗng.

Đồng tế thánh lễ khai mạc chiến dịch cũng có Đức TGM Luiz Augusto Castro Quiroga, đến từ Colombia. Ngài hy vọng các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân ở Colombia, với sự hỗ trợ của Giáo Hội Công Giáo, sẽ đưa tới một hiệp định hòa bình, chấm dứt 50 năm nội chiến tại nước này và Colombia có thể ra khỏi đường hầm đen tối.

Về phần Đức Ông Bern Klaschka, Giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, ngài cho biết tổ chức từ thiện này quyết liệt đứng về phía các nạn nhân bạo lực, chiến tranh và khủng bố. Sự hòa giải chỉ có thể diễn ra, nếu người ta nghiêm túc quan tâm đến những đau khổ của các nạn nhân và những thủ phạm thành tâm thống hối và sửa đổi.

Trong chiến dịch Mùa Vọng ở Đức, có các cuộc lạc quyền trong lễ Giáng Sinh, để tài trợ các dự án giúp đỡ Giáo Hội tại Mỹ Châu la tinh. Hàng năm tổ chức này

quyên góp được khoảng 35 triệu Euro, để tài trợ 2.200 dự án ở Mỹ Châu la tinh (KNA 27-11-2015).

CÁC THÁNH ĐƯỜNG TẠI BETHLEHEM ĐÁNH CHUÔNG HÒA BÌNH

BETHLEHEM. Lúc 7 giờ rưỡi chiều tối thứ Bảy 5-12-2015, các thánh đường tại Bethlehem đã đánh chuông hòa bình. Tất cả các thánh đường trên thế giới cũng được mời gọi tham gia sáng kiến này.

Giáo hội bước vào mùa Vọng, mùa chờ đợi chuẩn bị cho biến cố Chúa Giáng sinh, và cái nhìn của mọi người hướng về Bethlehem, nơi mà công cuộc chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh đang được tiến hành.

Trong bầu không khí nói chung tại Thánh Địa, Chính quyền thành phố Bethlehem tiếp tục duy trì lịch trình các buổi lễ dự kiến cho đại lễ Chúa Giáng sinh hàng năm, tuy có một vài thay đổi: ví dụ bữa ăn truyền thống sau khi thấp sáng cây thông Giáng Sinh tại Quảng trường Máng Cỏ năm nay bị hủy bỏ; các trang trí sẽ được giảm bớt, các buổi hòa nhạc dự kiến ban đầu, sẽ không được thực hiện.

Bà Vera Baboun, thị trưởng thành Bethlehem, giải thích rằng: *“Các quyết định trên đây được đề ra để tôn trọng các vị tử đạo của chúng tôi - tức là những người Palestine, gốc Bethlehem, bị thiệt mạng trong những tuần lễ gần đây trong các cuộc đụng độ với các lực lượng Israel - tôn trọng gia đình của họ và do chính tình trạng hiện nay”*.

Bà Baboun nói thêm rằng: *“Bethlehem tiếp tục là một thành hòa bình, và gần lễ Giáng sinh, chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết cho hòa bình”* (RG 3-12-2015).

KHÁNH THÀNH ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO ERBIL IRAK

RÔMA: Ngày 08-12-2015, đại học công giáo Erbil bên Irak đã được chính thức khánh thành.

Đại học Erbil tọa lạc trên khu đất rộng 30 ngàn mét vuông do Giáo Hội Công Giáo Calde hiến tặng tại Ankawa, ngoại ô Erbil thủ phủ vùng Kurdistan Irak. Viên đá đầu tiên đã được đặt ngày 20-10-2012

Đức Cha Bashar Warda, TGM Công Giáo Calde của giáo phận Erbil, cho hãng thông tấn FIDES biết là sau THĐGM về Trung Đông, nhóm tại Rôma hồi năm 2010, đã có nhiều tham khảo ý kiến diễn ra với đại học Chúa Thánh Thần ở Kaslik, cũng như với đại học nổi tiếng của Giáo Hội Maronit ở Liban, trong khuôn khổ trợ giúp và định hướng cho đại học Công Giáo Erbil đang hình thành.

Mục tiêu chính là xây dựng một trung tâm giáo dục bậc đại học rộng mở cho tất cả mọi người, đáp ứng nhu cầu thị trường và đi sát các nghiên cứu khoa học. Ngay từ buổi đầu, đức TGM Warda đã dự kiến hoàn tất đại học trong vòng năm nay 2015, để có thể cống hiến cho người trẻ Kitô Irak khả năng tiếp tục làm chứng tá món quà đức

tin ngay tại quê hương.

Những biến đổi thâm trầm của tình hình Irak đã làm cho Ankawa trở thành nơi chốn trú ẩn cho hàng ngàn tín hữu Kitô trốn chạy, bình nguyên Ninive trước đà tiến của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi Giáo IS, vẫn không làm đình trệ dự án này. Đây chính là dấu hiệu chứng minh rằng, các tín hữu Kitô Irak vẫn tiếp tục tin chắc vào một tương lai hòa bình, trong đó họ có thể tuyên xưng Đức Tin vào Thiên Chúa và chung sống trong hòa bình hòa hợp với những đồng hương tín hữu Hồi Giáo hay thuộc các tôn giáo khác (RG 021215).

ĐGM SAN BERNARDINO MỜI GỌI TÍN HỮU CẦU NGUYỆN

SAN BERNARDINO. Đức Cha Gerald Barnes, GM giáo phận San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ, mời gọi dân chúng cầu nguyện cho sự hiệp nhất và chữa lành sau vụ thảm sát hôm 2-12-2015, làm cho 14 người chết và 17 người bị thương.

Trong tuyên ngôn, Đức Cha Gerald Barnes mời gọi *“dân chúng cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân biến cố kinh khủng này và gia đình họ, cũng như cho các nhân viên công lực. Cộng đoàn San Bernardino của chúng ta đã đương đầu với những thách đố lớn cho đến nay. Nay, chúng ta hãy đoàn kết với nhau, mang ánh sáng vào tâm tối của ngày này.”*

Trung tâm khuyết tật ở San Bernardino cung cấp nhà ở và các chương trình làm việc, chữa trị và các dịch vụ xã hội khác cho hơn 30 ngàn người khuyết tật (CNS 3-12-2015).

TÒA THÁNH KÊU GỌI CÁC NƯỚC OSCE BÊN VỰC TỰ DO TÔN GIÁO

BELGRADE. Đức TGM ngoại trưởng Tòa Thánh, Paul Richard Gallagher, kêu gọi các nước thuộc tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu gia tăng nỗ lực bên vực tự do tôn giáo.

Tổ chức này gọi tắt là OSCE, nhóm Hội nghị cấp bộ trưởng hôm mùng 3 và 4-12-2015 tại Belgrade, thủ đô Cộng Hòa Serbi với sự tham dự của các phái đoàn thuộc hơn 40 quốc gia, để bàn về cuộc xung đột tại Ucraina và cuộc khủng hoảng tỵ nạn.

Trong bài tham luận, Đức TGM Gallagher, cũng là trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Hội nghị, tố giác rằng: kể cả tại những nước có đa số dân là Kitô hữu, cũng có những biện pháp tinh tế hạn chế việc thực hành tín ngưỡng. Nhiều khi người ta lạm dụng nguyên tắc bao dung đối với các tín ngưỡng, hoặc xác tín khác để hạn chế tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô. Việc tôn trọng tự do tôn giáo là một dấu hiệu chứng tỏ các nhân quyền và tự do khác có được tôn trọng hay không.

Ngoài sự gạt bỏ tôn giáo như vừa nói, Đức TGM ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng tố giác sự tiếp tục lan tràn nạn kỳ thị và bạo lực vì những lý do chủng tộc, bộ tộc trong lãnh thổ các nước thuộc tổ chức OSCE. Sự kiện

này đưa tới những bạo lực mới, những cuộc xung đột có mức độ rộng lớn hơn.

Tại Hội nghị, Đức TGM Gallagher khẳng định rằng: *“Trong cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo quyết liệt đứng về phía người di dân là những người đang chạy tới Âu Châu để trốn tránh chiến tranh, bách hại và nghèo đói. Giáo Hội luôn bảo vệ phẩm giá con người và đứng về phía những người bị tổn thương để sẵn sàng phục vụ và trợ giúp họ về mặt vật chất”*.

Cũng trong bài tham luận, ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tăng cường việc bảo vệ khí hậu và môi trường đồng thời nói rằng: *“Những lời cam kết long trọng không còn đủ nữa. Thế giới đang đòi hỏi các vị lãnh đạo chính trị một ý chí chính trị mạnh mẽ, đưa tới những kết quả hữu hiệu, thực tế và liên lý”* (KNA 3-12-2015).

HĐGM BRAZIL KÊU GỌI LẬP LUẬT NGHIÊM NGẶT HƠN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ

BRASILIA. HĐGM Brazil kêu gọi chính quyền ban hành luật nghiêm ngặt hơn về các hoạt động khai thác quặng mỏ.

Trong thông cáo công bố ngày 27-11-2015, các GM Brazil tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân ở Mariana, thuộc miền đông nam nước này, sau khi một đập mỏ quặng bị vỡ hôm 5-11 trước đó. Hơn 50 triệu mét khối bùn, tương đương với 25 ngàn hồ tắm thế vận Olympic lan tràn sau khi đập ở mỏ bị sập, làm cho 7 người chết và 12 người mất tích. Làn sóng bùn đổ xuống thung lũng và chảy tới sông Rio Doce. Các GM phê bình sự kiện các giới chức hữu trách không làm sáng tỏ về những chất độc ở trong sóng bùn ấy.

HĐGM Brazil mạnh mẽ lên án những hậu quả khôn lường của thảm họa môi sinh và khẳng định rằng: *“Sinh mạng của các công nhân và dân chúng đã bị hủy diệt vì bùn, cũng như các sinh vật và thực vật. Sự tàn phá ở ạt này đòi chúng ta phải suy nghĩ sâu xa về vấn đề phát triển hiện nay tại đất nước chúng ta.”*

Các GM kêu gọi các vị đại biểu quốc hội để ý tới trách nhiệm luân lý của mình và duyệt lại bộ luật về các mỏ quặng, để đáp ứng những nhu cầu của các hoạt động khai thác, để ý tới việc bảo tồn sự sống trong mọi chiều kích. Thông cáo có đoạn viết: *“Nhà lập pháp không thể từng phục quyền lực kinh tế của các công ty mỏ quặng. Sự sống, công ăn việc làm, lịch sử và giấc mơ đã bị phá hủy, chúng tôi điều không bao giờ được phép xảy ra. Một nghĩa vụ luân lý của nhà nước là cảnh giác làm sao để hoạt động khai thác quặng mỏ được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp và luật này cần được tăng cường.”*

Mặt khác, bài diễn văn của bà tổng thống Dilma Rousseff của Brazil tại Hội nghị quốc tế, về sự thay đổi khí hậu đang nhóm tại Paris đã bị các tổ chức bảo vệ môi sinh ở Brazil mạnh mẽ phê bình, nhất là toan tính của bà dẫu nhem những hậu quả thê thảm của tai nạn vỡ đập ở Mariana (Apic 3-12-2015).

TỔNG GIÁO PHẬN KOELN BÊN ĐỨC GIA TĂNG LỢI TỨC

KOELN. Năm nay, Tổng giáo phận Koeln bên Đức lại có số thu nhập gia tăng nhờ tiền thuế Giáo Hội.

Hôm 3-12-2015, Ông Herrmann Josef Schon, Giám đốc tài chính của tổng giáo phận Koeln, cho biết năm ngoái giáo phận nhận được 589 triệu Euro tiền thuế do các tín hữu đóng góp, và năm nay con số này sẽ tăng khoảng từ 2,5 đến 3%. Điều này chứng tỏ số tiền thuế giáo phận nhận được liên tục gia tăng trong 5 năm qua.

Tuy nhiên Ông Schon nói rằng: tuy có sự gia tăng như thế nhưng khả năng tài chánh của giáo phận không gia tăng vì chi phí cũng gia tăng. Và từ năm 2020 trở đi, theo các dự đoán khoa học, số tiền thuế của giáo phận này sẽ giảm đi và vào năm 2030 sẽ chỉ còn 490 triệu Euro. Koeln có 2 triệu 56 ngàn tín hữu Công Giáo và được coi là giáo phận “giàu nhất” ở Đức. Ngân sách của giáo phận này gấp 4 lần của Tòa Thánh.

Theo luật ở Đức, mỗi tín hữu có nhiệm vụ đóng thuế cho Giáo Hội hoặc tôn giáo của mình. Có nhiều người xin ra khỏi Giáo Hội để khỏi đóng thuế. Số thuế đóng cho Giáo Hội liên hệ khoảng từ 8 đến 10% số tiền thuế đóng cho nhà nước (KNA 3-12-2015).

SỨ ĐIỆP CỦA CÁC GM ARGENTINA: BUÔN BÁN MA TÚY LÀ THẢM TRẠNG ĐẤT NƯỚC

BUENOS AIRES: Tệ nạn buôn bán ma túy là một thảm trạng của đất nước đã mọc rễ sâu trong tinh thần hưởng thụ man rợ nhất và trong sự tôn thờ thần tiền bạc. Việc hoàn vũ hóa sự thờ ơ đã đưa đến một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, tập trung vào sự tiêu thụ làm nên môi trường thuận lợi cho sự lan tràn của các mạng lưới buôn bán ma túy.

Trên đây là nội dung sứ điệp của các GM Argentina tựa đề Nói không với buôn bán ma túy, nói Có với đời sống sung mãn.

Trong sứ điệp được công bố hôm 2-12-2015 vừa qua, sau khi kết thúc khóa họp khoáng đại thứ 110 tại thủ đô Buenos Aires, HĐGM Argentina mạnh mẽ lên án và bày tỏ thái độ rõ ràng về nạn buôn bán ma túy. Các GM đích thân đứng ra nhận lãnh trách nhiệm và nỗ lực tranh đấu chống lại các dịch vụ buôn bán ma túy, kêu gọi mọi tầng lớp xã hội hãy lập tức hoán cải.

Sứ điệp của các GM khẳng định rằng: Sự hiện hữu và lan tràn của các hoạt động buôn bán ma túy không thể nào hiểu nổi, nếu không có sự đồng lõa của quyền bính chính trị dưới mọi hình thức khác nhau. Thật là đau xót khi nhận thức rằng các loại ma túy, đồng nghĩa với tử thần, được sản xuất ngay tại Argentina. Các hành vi tội phạm có tổ chức còn bao gồm cả nhiều hình thức nô lệ khác như buôn người, buôn bán vũ khí, mua bán cơ phận để ghép hay là bóc lột sức lao động trẻ em. Các GM Argentina đặc biệt tố cáo *“nền văn hóa hưởng thụ trên thế giới, khiến nảy sinh ra những khát vọng khó thỏa mãn, làm cho người dân có cảm tưởng rằng không thể*

có hạnh phúc nếu không sở hữu một số của cải. Biết bao nhiều người trẻ đã mất mạng sống khi chạy theo tiếng gọi của sự hưởng thụ mù quáng.”

HĐGM Argentina cũng cảnh cáo trước hiện tượng gọi là “narcomenudeo”, chỉ mua đi bán lại vài liều ma túy, thường là làm tại nhà và dùng trẻ em đi bán. Cần phải chiến đấu chống lại ma túy từ những hành vi nhỏ nhoi này, phải thay đổi văn hóa sâu rộng, giáo dục người trẻ biết giá trị của những cố gắng, của lao động và tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền, với những chính sách thực tiễn, cụ thể và cứng rắn (R:P).

VĂN KIẾN MỚI VỀ QUAN HỆ CÔNG GIÁO VÀ DO THÁI GIÁO

VATICAN. Ngày 10-12-2015, Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái Giáo, công bố một văn kiện mới với tựa đề: *“Vì những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa không bao giờ bị hồi lại”* (Rm 11,29). *“Những suy tư về các vấn đề thần học, liên quan tới các quan hệ Công Giáo và Do Thái Giáo”*.

Văn kiện được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn “Nostra aetate” - Thời đại chúng ta, của Công đồng chung Vatican 2, về tương quan giữa Công Giáo và các tôn giáo không Kitô.

ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái Giáo, giới thiệu Văn kiện này trong cuộc họp báo sáng thứ Năm 10-12-2015 tại Vatican. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Rabbi David Rosen, Giám đốc đặc trách liên tôn thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ (American Jewish Committee, AJC), và ông Edward Kessler, chuyên gia người Anh về các quan hệ liên tôn (Apic 4-12-2015).

ĐỨC SỨ THẦN TẠI SIRIA: BẠO LỰC KHÔNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TẠI ĐÂY

DAMASCO. Đức TGM Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, nhận định rằng: dùng vũ lực không thể là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột tại nước này.

Tuyên bố với đài Vatican hôm 4-12-2015, Đức TGM Zenari cũng nói rằng: *“Thật ra trong các nước liên minh với nhau chống lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo IS, tất cả cũng đều nói rằng cuộc xung đột này không thể chỉ giải quyết bằng vũ lực. Theo Đức Sứ Thần, “nếu không có một cuộc đối thoại mở rộng, đi tới tận căn cuộc xung đột, và nếu không có các cuộc thương thuyết, thì người ta sẽ không đạt được hòa bình tại Syria”*.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức TGM Zenari cũng cho biết, *“rất nhiều người trẻ đã rời bỏ Syria, và cả nơi các tín hữu Kitô. Trong các thánh đường có nhiều chỗ trống và nếu cuộc xung đột này còn kéo dài thì tình trạng xuất cư sẽ còn tiếp tục”* (RG 3-12-2015).



HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN **“NƯỚC MẮT TUỔI GIÀ”**



Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hội Hồng Ân chúng con là Hội Từ Thiện vô vị lợi, được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là Non-Profit Organization 501(c) (3), Federal Tax ID 42-1757220. Mục đích của Hội Hồng Ân là nhằm trợ giúp cho những người nghèo khổ, cùng cực, đặc biệt là cho các bệnh nhân phong cùi, tại các vùng sâu, vùng xa.

Thật khổ tâm vì đối với các bệnh tình khác thì thân nhân, bạn bè có thể sẽ đến thăm viếng, chăm sóc, nhưng nếu ai mắc phải bệnh phong cùi thì mọi người sẽ tránh thật xa. Vì thế, điều làm cho bệnh nhân phong cùi khổ tâm hơn cả không phải là những khuyết tật trên thân thể mà là nỗi chua xót trong tâm hồn, sự mặc cảm vì cô đơn, lạc lõng. Mà ngay cả con cái của họ cũng bị mọi người xa lánh, dù có được đi học, cũng bị bạn bè tránh né, trêu chọc.

Do đó, các tu sĩ chúng con cố gắng khích lệ và an ủi tinh thần cho các bệnh nhân bằng cách thường xuyên thăm viếng, cung cấp lương thực, thuốc men cho những bệnh nhân không còn sức lao động. Và lắm khi ngay chính các Sơ chúng con cũng bị nhiều người tránh né vì họ e rằng người nào chăm sóc hoặc tiếp xúc với bệnh nhân phong cùi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lây bệnh chằng.

Vì thế, chúng con rất mong được quý ông bà anh chị em tiếp tay với chúng con để nâng đỡ cho các bệnh nhân khốn khổ này. Sự hỗ trợ của quý ông bà anh chị em sẽ là niềm vui và ủi an lớn lao cho các bệnh nhân phong cùi và các thân nhân của họ.

Chi phiếu xin viết cho “Hội Hồng Ân” và gửi về:

HỘI TỪ THIỆN HỒNG ÂN

P.O. Box 310935 Houston, TX 77231

Email: htthongan1@gmail.com * Tel: (713) 530-4028

Hoặc đóng góp ONLINE trên Website: htthongan.com

Thay mặt ban Điều hành Hội Hồng Ân

Chủ tịch: Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, Rôma

Chi Hội Trưởng: Chị Jennie Ngọc, Houston, TX

FATIMA

Lòng thương xót

CHÚA

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh



1- Bí Mật Fatima: Mát Ơn Cứu Độ

(tiếp theo)

Để biết hỏa ngục kinh hoàng và vô cùng khủng khiếp đáng sợ hãi đến đâu, nhờ đó chúng ta cố gắng chẳng những sống sạch tội và sẵn sàng chịu khổ đau đền tội lỗi của mình ngay ở đời này, mà còn như Thiếu Nhi Giaxinta liên liêm tìm kiếm hy sinh và chấp nhận mọi đau khổ cho phần rỗi “các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn”, chúng ta hãy suy nghĩ về những gì được Chị Thánh Faustina viết ra trong Nhật Ký của chị theo lệnh của Chúa sau đây:

“Ngày 20-10-1936. Hôm nay con được một Thiên Thần đưa vào vực thẳm hỏa ngục. Đó là một nơi của cực hình khổ khổ; nó lớn lao và dữ dội khủng khiếp biết là chừng nào! Những loại cực hình con được trông thấy đó là: cực hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục đó là mất Chúa; cực hình thứ hai là lương tâm đời

đời than khóc; cực hình thứ ba là thân phận của con người không bao giờ đổi thay nữa; cực hình thứ bốn là lửa sẽ nung nấu linh hồn nhưng không bao giờ hủy diệt linh hồn, một thứ khổ đau khủng khiếp, vì nó là ngọn lửa hoàn toàn thiêng liêng bốc lên bởi cơn giận của Thiên Chúa; cực hình thứ năm là bóng tối tăm tùy thuộc và một mùi ngột thở kinh khủng, và cho dù tối tăm mù mịt như thế các ma quỷ và các linh hồn bị trầm luân vẫn trông thấy nhau cùng tất cả mọi sự dữ của nhau và của mình; cực hình thứ sáu là liên li ở bên Satan; và cực hình thứ bảy là kinh hoàng tuyệt vọng, thù ghét Thiên Chúa, những lời nói ghê tởm, nguyên rủa và lộng ngôn. Có những cực hình đặc biệt nhắm vào những linh hồn riêng biệt. Có những cực hình về những thứ giác quan. Mỗi một linh hồn phải chịu đựng những khổ đau khủng khiếp và khôn tả, liên quan tới cách thức họ phạm tội. Có những hang động và những hầm hố của cực hình là nơi xảy ra những hình thức khổ đau quái khác nhau. Con chết ngất trước cảnh tượng của những cực hình này nếu uy quyền toàn năng của Thiên Chúa không nâng đỡ con. Chớ gì tội nhân biết rằng họ sẽ bị cực hình đời đời kiếp kiếp, nơi những giác quan họ dùng để phạm tội. Con viết điều này theo lệnh của Chúa, để không một linh hồn nào có thể chữa mình nói rằng không có hỏa ngục, hay không người nào đã từng ở đó nói rằng chưa có ai cho biết nó như thế nào.

“Con là nữ tu Faustina, theo lệnh Chúa truyền, đã viếng thăm các vực thẳm hỏa ngục để có thể nói với các linh hồn về nó và chứng thực về sự hiện hữu của nó. Giờ đây con không thể nói về nó; nhưng con được lệnh Chúa viết nó ra. Ma quỷ cảm thấy tràn đầy hận thù với con, nhưng chúng phải vâng phục con theo lệnh Chúa. Những gì con viết chỉ là một bóng mờ của những gì con đã thấy. Thế nhưng con nhận thấy một điều là hầu hết các linh hồn ở đó là những ai không tin rằng có hỏa ngục. Khi con tỉnh lại, con khó có thể thản nhiên không rùng mình hoảng sợ. Các linh hồn chịu khổ ở đó kinh hoàng khủng khiếp là chừng nào! Bởi thế con thiết tha nguyện cầu hơn nữa cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải. Con không ngừng nài xin tình thương của Thiên Chúa đái đến họ. Ôi Chúa Giêsu ơi, con thà bị sầu đau cho tới tận thế, quái quái với những khổ đau thượng thặng, còn hơn là xúc phạm đến Chúa bằng một tội nhỏ mọn nhất”. (Nhật Ký – Lòng Thương Xót Chúa trong Hồn Con, khoản 741).

(còn tiếp)



theo dấu chân **CHÚA GIÊSU**

Hạ Ngõn

I. MỘT THOÁNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC DO THÁI

(tiếp theo)

Đó là 5 đế quốc thời cổ Cận Đông: Assyria, Babylonia, Persia (Iran bây giờ), Hy-lạp (Greece), và La mã (Rome). Sự hưng thịnh của những đế quốc này thay phiên nhau làm bá chủ cả vùng đất Lưỡng Hà và Tiểu Á. Họ lần lượt bắt bớ, lưu đày, và biến dân Do-thái làm nô lệ trong suốt nhiều thế kỷ. Hiện nay, vị trí của Do-thái cũng chẳng khác gì thời đó bao nhiêu khi bị bao vây giữa các nước thuộc khối Ả-rập như Jordan, Lebanon, Syria, và Ai-cập, sẵn sàng nuốt chửng Do-thái bất cứ lúc nào nếu tình huống cho phép.

Đế quốc Assyria nổi dậy và chinh phục miền tây. Đến năm 805 BC, vua Adad-nirari II của Assyria chiếm đóng Syria, Phoenicia, Ít-sa-en, Edom, Philistia, Babylonia, Media, Persia, và vùng Hittite, chỉ còn Urartu và Elam và Ai-cập là chưa bị chinh phục mà thôi. Dân tộc Ít-sa-en bắt đầu thân phận nô lệ cho đế quốc Assyria bắt đầu từ năm 750BC mãi cho đến năm 612BC mới chấm dứt.

Vào năm 615 BC, các nước Scythians, Urartu, and Phrygia (Thổ-nhĩ-kỳ ngày nay) liên kết với đế quốc Babylonia nhằm lật đổ sự thống trị của Assyria. Trận đánh Carchemish năm 605 BC chính thức chấm dứt thời kỳ thịnh trị của đế quốc Assyria, và Nebuchadnezzar II trở thành vua của đế quốc Babylonia. Vừa thoát trông Assyria, dân Ít-sa-en lại rơi vào ách của Nebuchadnezzar và bị lưu đày ở Babylonia (Iraq bây giờ), (xem Thánh vịnh, Tv 137). Cuộc lưu đày kéo dài từ năm 612 BC đến 539 BC. Quân Babylonia đã phá hủy đền thờ Giêrusalem vào năm 586 BC. Đây là biểu tượng của dân tộc Ít-sa-en đứng ngạo nghễ trong suốt gần 400 năm kể từ thời vua Salômôn. (ghi chú, Boney M. trình bày bài Rivers of Babylon [http://www.youtube.com/watch?v=vYK9iCRb7S4], ca đoàn Ngôi Ba cũng với ca khúc Bên Dòng Sông Babylon [http://

www.youtube.com/watch?v=aRDnGyglS2o] nói lên thân phận lưu đày, mong ước trở về Zion, đền thờ Giêrusalem của dân tộc Do-thái)



(còn tiếp)

ĐỨC PHANXICÔ BIỆN HỘ

cho Hòa Bình ở Cộng Hòa Trung Phi

Vi Vu tóm lược

Nữ tổng thống lâm thời
Samba Penza đón ĐTC
tại phi trường Bangui



Thăm viếng Cộng Hòa Trung Phi là hành trình nguy hiểm nhất của Đức Phanxicô với tư cách Giáo Hoàng. Lần đầu tiên ngài bước vào vùng đang chiến tranh. Đức Phanxicô đáp xuống thủ đô Bangui của Cộng Hòa Trung Phi sáng ngày 29-11 sau chuyến viếng thăm Kenya và Uganda. Vừa đặt chân tới mảnh đất Trung Phi xâu xé vì chiến tranh, ĐTC kêu gọi các lãnh tụ gắng làm cho hòa bình và hòa giải qua giải giới và quản trị ổn thỏa. ĐTC nói ngày 29-11: *“Khi Cộng Hòa Trung Phi tiến triển, dù khó khăn, tới bình thường hoá đời sống xã hội và chính trị ... Tôi đến như một khách hành hương vì hòa bình và một tông đồ cho hy vọng”*.

ĐTC ca ngợi nỗ lực của thẩm quyền quốc gia và quốc tế làm việc để tìm ra giải pháp, giải quyết những căng thẳng hiện tại và bày tỏ hy vọng cuộc tuyển cử sắp tới của Trung Phi sẽ giúp Cộng Hòa Trung Phi “đạt bình yên trong thời đại mới của lịch sử.”

Những căng thẳng chính bắt đầu từ cuối năm 2012, khi vài nhóm nổi loạn đa số là Hồi Giáo liên minh với nhau dưới tên Seleka. Họ rời căn cứ ở miền Bắc, tiến về miền Nam. Ngày 24-3-2013 quân Hồi Giáo Seleka chiếm được thủ đô Bangui, tước quyền cựu tổng thống Francois Bozize. Lãnh đạo phiến quân là Michel Djotodia được đưa lên làm tổng thống. Quân Hồi Giáo Seleka

bắt tay ngay vào việc cướp bóc, hãm hiếp, và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Nhóm Hồi Giáo cực đoan này thực hiện âm mưu Hồi Giáo hóa đất nước bằng một cuộc diệt chủng người Kitô Giáo trên một quy mô lớn.

Trước tình thế này, nhiều nhóm Kitô hữu đã xưng là Anti Seleka hay Anti Balakas chống Seleka, chống Balakas và liên minh thành nhóm tự vệ. Từ đó chuyện ăn miếng trả miếng, trả thù, giết chóc đến độ kinh tởm. Lãnh tụ Michel Djotodia đã bị ép buộc từ chức và đào vong ở nước ngoài đầu năm 2014, để tránh bị bắt đưa ra trước tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại. Bà Samba Penza, đô trưởng được chỉ định tạm thời lãnh đạo làm tổng thống.

Kinh khiếp và sợ hãi, bất ổn và bạo lực lan tràn khắp xứ sở và gây chết khoảng 6.000. Ngay cuối tháng 10 vừa qua, cách ngày ĐTC viếng thăm chưa đầy một tháng, một cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra tại các quận có đông người Kitô hữu tại thủ đô Bangui. Súng nổ rền suốt ngày đêm. Người ta được biết, *“Một số nhà bị đốt cháy và tiếng súng lớn nổ vang tại các quận Kitô Giáo đang bị bao vây bởi những người Hồi Giáo vũ trang”*. Nhiều người chạy thoát khỏi thủ đô Bangui.

Hiện nay, Liên Hiệp Quốc đã gọi 12 ngàn binh sĩ với sự hỗ trợ của 900 binh sĩ Pháp. Dầu sao họ cũng chỉ là quân đội ngoại bang trên đất Trung Phi. Bộ quốc phòng Pháp bày tỏ rằng chỉ có cảnh sát và quân đội của nước sở tại mới có khả năng thu thập được những tin tình báo cần để giữ an ninh cho cuộc tụ tập đông người. Thế mà, quân đội và cảnh sát Trung Phi còn đang tái lập. Quân Liên Hiệp Quốc

và Pháp làm hết sức, giữ an ninh cho phi trường là giỏi lắm rồi.

Dù được cảnh báo, ĐTC quyết tâm thăm viếng Trung Phi. Vì thế, quân Liên Hiệp Quốc đã di chuyển thêm 300 quân về thủ đô Bangui trong dịp này.

Quốc gia này sẽ tuyển cử cả tổng thống và quốc hội vào ngày 27-12 này, sau khi trì hoãn trong tháng 10 vì bạo lực và bất ổn. Tổng thống tạm thời là bà Catherine Samba-Panza, người cho đến nay cố gắng giữ hoà bình, sẽ không ra ứng cử.

Nhắc nhở nhà cầm quyền, Đức Phanxicô nhắc lại câu châm ngôn của Trung Phi, *“Hiệp Nhất - Phấn Mĩ - Lao Động”* sẽ phải là kim chỉ nam mà nhà cầm quyền hướng đất nước hướng về tương lai.

ĐTC nói hiệp nhất là đức tính chính duy trì hòa hợp giữa mọi người và phải xây trên khác biệt, trong khi tránh cám dỗ “của sợ hãi người khác, sợ khác lạ, sợ những gì không phải nhóm dân chúng mình, quan điểm chính trị mình hay niềm tin tôn giáo mình”. Thay vì sợ hãi, hiệp nhất “mời gọi sáng tạo và cổ võ một tổng hợp của phong phú mà mỗi người phải hiến dâng.”



Đức Phanxicô và giáo chủ Hồi Giáo Nehedi Tidjani ở Nguyễn đường Hồi Giáo Koudoukou, Bangui sáng thứ Hai 30-11-2015

Tổng giám mục Nzapalainga, Bangui, (bên mặt) và Chủ tịch Hội đồng Hội Giáo RCA, Omar Kobine Layama (bên trái) cố gắng làm dịu các căng thẳng tôn giáo có từ mấy tháng nay ở Cộng hòa Trung Phi.



Đức Phanxicô cũng nói về sự quan trọng nắm giữ phẩm giá mỗi người và nói đề cập đến câu phương ngôn Trung Phi “Zo kwe zo”: “Ai cũng quan trọng.” “Mỗi người có phẩm giá,” ngài giải thích rằng phải làm tất cả những gì có thể, để bảo vệ phẩm giá và địa vị con người.

Một phần của việc nắm giữ phẩm giá này là ai vui hưởng nếp sống phong nhã tìm cách giúp người nghèo đạt được điều kiện sống tốt hơn, hơn là tìm kiếm đặc quyền cho riêng mình, nhất là về quyền được giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà cửa và chống lại thiếu ăn. ĐTC cũng nói đến quan trọng của lao động và khuyến khích người Trung Phi khôn ngoan dùng tài nguyên quốc gia.

Sau cuộc gặp gỡ tại dinh tổng thống, ĐTC tới thăm một trại tị nạn ở Bangui nơi tạm trú của hàng chục ngàn người phải chạy nạn vì cuộc nội chiến đang tiếp diễn. Ban chiều, ĐTC Phanxicô quyết định mở cửa thánh ở thủ đô Trung Phi mười ngày trước Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt đầu như dấu chỉ của cầu nguyện và liên minh với quốc gia bị chiến tranh xâu xé. Tại nhà thờ chính tòa, Năm Thánh Lòng Thương Xót bắt đầu ở một nơi nghèo nàn, cần lòng thương xót, cần tha thứ, cần hòa giải, cần tình yêu. Chúng ta biết chỉ mới hơn một năm trước đây, lúc 3 giờ chiều ngày song thất (7-7-2014), quân khủng bố Hồi Giáo Seneka đã tấn công vào nhà thờ này nơi đang có 6.000 dân tạm trú. Chúng sát hại hàng trăm người trong khuôn viên, và cả bên trong nhà thờ này.

Cộng hòa Trung Phi là quốc gia đầu tiên và chính yếu ĐTC Phanxicô muốn viếng thăm, nhưng nhất là ngài muốn thăm viếng đền thờ Hồi Giáo tại Cây Số Năm của thủ đô Bangui. Chào đón Đức Thánh Cha có vị Đại imam Nehedi Tidjani, cùng với bốn imam khác; tất cả đã cùng đi với Đức Thánh Cha đến bực cao. ĐTC khẳng định: “Các hành vi bạo lực làm rung chuyển đất nước quý vị không đặt trên nền tảng của những động cơ tôn giáo đúng đắn. ... Kitô hữu và người Hồi Giáo đều là anh chị em với nhau”.

PHIẾU YẾM TRỢ - GIA NHẬP HỘI

HỘI TƯƠNG TRỢ LINH MỤC HƯU DƯỠNG VN PRIESTHOOD SUPPORT FOUNDATION, INC.

Để tiếp tay với HDGMVN chăm lo cho các cha già yếu bệnh của 25 giáo phận trên toàn nước Việt Nam, Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng VN trân trọng kính mời Quý Vị yểm trợ hoặc gia nhập hội, nhằm mục đích giúp đỡ các linh mục đã suốt đời phục vụ Giáo Hội và nay đang sống phần cuối đời ở các nhà hưu dưỡng tại Việt Nam.

Quý ân nhân và hội viên sẽ được các cha hưu dưỡng cầu nguyện trong các Thánh Lễ hằng ngày. Riêng quý ân nhân tặng từ \$1,000.00 trở lên sẽ được nhận Bằng Tri Ân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và là Hội Viên Vĩnh Viễn của Hội. Quý Vị có thể yểm trợ hoặc gia nhập Hội bằng cách đóng góp vào Quỹ Tương Trợ hoặc ghi danh gia nhập hội:

TÔI MUỐN:

Đóng góp vào Quỹ Tương Trợ:

- ❖ \$50 ❖ \$100 ❖ \$200 ❖ \$300
- ❖ \$500 ❖ \$1000 ❖ \$ _____

1. Số tiền đóng trước \$ _____
2. Mỗi tháng \$ _____ trong một năm.
3. Đóng hết một lần số tiền hứa: \$ _____

Ghi danh gia nhập Hội:

- ❖ Hội Viên Ân Nhân Vĩnh Viễn - \$1,000.00
- ❖ Hội Viên Ân Nhân Bạc I - \$120 một năm
- ❖ Hội Viên Ân Nhân Bạc II - \$60 một năm
- ❖ Xin Lễ Tùy Ý

Tên Thánh: _____ Tên gọi: _____
 Địa chỉ: _____
 Thành Phố _____ TB/Zip _____
 Phone: _____ Email: _____
 Ngày _____ Tháng _____ Năm _____

“Các Linh Mục hưu dưỡng là những người Cha, người anh và là người bạn thân yêu của chúng ta. Các Ngài đã dành cả một đời để yêu thương, phục vụ và chăm lo cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nay đến tuổi già không còn khả năng để tự chăm sóc cho bản thân nữa, phải ngồi xe lăn hay trên giường bệnh. Các Ngài đang cần đến sự quan tâm, săn sóc của chúng ta.”

Những đóng góp của Quý Vị cho các Linh Mục Hưu Dưỡng VN là sự biểu lộ tâm tình tri ân các Ngài đã suốt đời tận hiến, hy sinh phục vụ đàn chiên Chúa.

Chi phiếu xin đề:

Priesthood Support Foundation, Inc (or PSF, Inc.)
 hoặc: Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng VN.
 (HTTLMHĐVN)

Chi phiếu hoặc thư từ liên lạc xin gửi về:

Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng VN
 P.O. Box 4029
 Garden Grove, CA 92842

Điện thoại số: (714) 636-3581 hoặc (714) 399-6273



Vi Vu tổng hợp

Đón con đầu lòng, Chủ nhân Facebook hứa tặng 45 tỉ đôla cho từ thiện

Tổng giám đốc Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan hôm qua đã giới thiệu con gái mới sinh của họ cho thế giới với một sáng kiến 45 tỉ đô la để cải thiện cuộc sống của những người cùng thế hệ của cô bé này và những người sau đó.

Trong lá thư viết cho con gái tên Max, chào đời hồi tuần trước, ông Zuckerberg và bà Chan nói rằng họ sẽ quyên tặng 99% cổ phần Facebook của họ từ nay cho tới khi qua đời.

Trọng tâm của kế hoạch từ thiện này lúc đầu sẽ tập trung vào “việc học tập cá nhân hoá, chữa trị bệnh tật, nối kết mọi người và xây dựng những cộng đồng vững mạnh.”

Trong đơn khai với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, công ty Facebook cho biết ông Zuckerberg định bán hoặc tặng không nhiều hơn 1 tỉ đô la cổ phiếu mỗi năm trong 3 năm tới đây.

Tỉ phú Mike Bloomberg, cựu thị trưởng New York, đã chúc mừng ông Zuckerberg và nói rằng hành động này của ông sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trên thế giới và là một tấm gương để những người giàu đồng lứa với ông noi theo.

Facebook được thành lập năm 2004, và theo hồ sơ kế toán, công ty này có doanh thu 4,5 tỉ đô la trong tam cá nguyệt gần đây nhất (VOA 2-12-2015).

Khủng Bó Tại Paris

Thứ Sáu ngày 13-11-2015 thủ đô Paris, Kinh thành ánh sáng, bị khủng bố đẫm máu. Các vụ khủng bố tấn công này đã cướp đi sinh mạng của 130 người tại sân vận động bóng đá, nhà hát, quán rượu, nhà hàng, và tiệm cà phê rải rác trên khắp thủ đô nước Pháp.

Năm ngày sau, tên trùm khủng bố Abdelhamid Abaaoud, 29 tuổi, người gốc Maroc, công dân Bỉ, bị vây và bắn chết tại một ngôi nhà nhỏ ở quận Saint Denis trong khi đang chuẩn bị thực hiện một cuộc khủng bố nữa. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, Abaaoud đã là chủ mưu trong ít nhất 4 vụ khủng bố trước đây trên đất Pháp, vụ ngày 13-11-2015 là vụ thứ 5 do hắn chỉ huy. Xác Abaaoud bị trúng nhiều viên đạn, rồi bị tường đổ đè nát, được xác định rõ căn cước do so sánh các tế bào ngoài da, ở lưỡi. Một tên nữ khủng bố là em họ của hắn cũng chết trong khi bị bao vây. Vây là trong 8 tên tham gia cuộc khủng bố ngày thứ sáu 13, 7 tên đã bị bắn chết và bị bắt, chỉ có một tên là Salah Abdeslam 26 tuổi, cũng sống ở Bỉ, còn lẩn trốn và đang bị truy lùng ráo riết. Có thể, tên này đã trốn sang Syria (VOA 19-11-2015).

Một người Việt thiệt mạng trong vụ Khủng Bó ở Mỹ

Một cô gái Việt có tên trong số 14 nạn nhân thiệt mạng sau vụ xả súng hôm 2-12 tại San Bernardino, California, Hoa Kỳ.

Cô Tín Nguyễn, 31 tuổi, nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino, là người gốc Việt duy nhất trong vụ thảm sát hàng loạt mới nhất gây kinh hoàng nước Mỹ.

Vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở San Bernardino, nơi cô Tín Nguyễn đang làm việc. Cô Tín di cư sang Mỹ từ nhỏ cùng gia đình định cư tại thành phố Santa Ana, nơi có rất đông người Việt sinh sống.

Báo chí địa phương dẫn lời thân nhân của Tín cho biết cô chuẩn bị kết hôn vào năm 2017. Vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, cô còn chia sẻ kế hoạch đón Giáng sinh qua tin nhắn điện thoại với gia đình.

Một người bạn thân của Tín đã lập trang vận động quyên góp trên Gofundme.com để giúp gia đình cô vượt

qua những khó khăn trong cơn hoạn nạn này.

Thủ phạm chính, cặp vợ chồng Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, và Tashfeen Malik, 27 tuổi, đã bị bắn hạ, để lại đứa con thơ 6 tháng tuổi (VOA 4-12-2015).

Tướng công an làm chủ tịch thủ đô Việt Nam

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm qua, 4/12, đã được bầu làm người đứng đầu thủ đô của Việt Nam với hơn 94% số phiếu ủng hộ.

Ông Chung lên thay ông Nguyễn Thế Thảo, nhân vật từng được bầu làm chủ tịch Hà Nội hai nhiệm kỳ kể từ năm 2007. Báo chí trong nước dẫn lời vị tướng công an phát biểu rằng ông “sẽ dốc sức xây dựng, phát triển thủ đô, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân”.

Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Chung, ông Thảo, thừa nhận “những thiếu sót tồn tại” khi làm chủ tịch Hà Nội và mong “nhân dân thủ đô cảm thông”.

Bình luận về sự thăng tiến của ông Chung, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook: “Tuổi trẻ như ông Nguyễn Đức Chung đảm nhiệm chức vụ thị trưởng của thủ đô là điều tốt đẹp cho thành phố và cho cả nước, và sẽ là niềm tự hào của chính ông, nếu như, và chỉ nếu như, ông được bầu bởi lá phiếu thực sự của người dân”.

“Mong ông phụng sự nhân dân bằng tất cả sức trẻ của mình, dù không ai kỳ vọng nhiều, vì thật ra khó có khả năng ông sẽ làm tốt hơn các vị tiền nhiệm trong một hệ thống như thế”, ông Định viết tiếp.

“Con người vẫn chưa phải là mấu chốt của nền kỹ trị, bởi vấn đề lớn nhất chính là hệ thống. Ngày nào thể chế chưa thay đổi, ngày ấy các gương mặt chấp chính vẫn tiếp tục nhạt nhòa và người dân hãy còn mơ ước!”

Trước khi giữ các chức vụ cao, ông Chung từng nhiều năm làm việc tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an Hà Nội.

Trong thời gian ông Chung giữ chức người đứng đầu lực lượng công an Hà Nội kể từ năm 2012, nhiều cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc đã bị giải tán (VOA 6-12-2015).

Việt Nam nằm trong top 10 nước bị ảnh hưởng khí hậu nặng nề nhất

Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 20 năm qua vì bão, lũ, và đất trượt, theo Chỉ số Rủi ro Khí hậu do tổ chức Germanwatch có trụ sở ở Đức vừa công bố hôm 3/12.

Khảo sát cho thấy từ năm 1995 tới 2014, Honduras, Myanmar và Haiti là ba nước bị tác động nghiêm trọng nhất bởi thiên tai. Kế đến là Philippines, Nicaragua, và Bangladesh. Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách, theo sau là Pakistan, Thái Lan và Guatemala.

Trong thời gian này, có tổng cộng hơn 525.000 người thiệt mạng trong khoảng 15.000 vụ thiên tai.

Riêng tại Việt Nam, số tử vong ghi nhận là trên 361

trường hợp trong 225 cơn thảm họa thiên tai. Thiệt hại lên tới trên 2.900 tỷ đôla.

Dù Honduras có chịu ít thiên tai hơn so với Philippines hay Bangladesh, nhưng thiệt hại tài chính cho nền kinh tế quốc gia Honduras gây ra bởi khí hậu được xem là cao nhất trên thế giới.

Kết quả nhìn chung cho thấy các nước nghèo dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu hơn và thiệt hại nhân mạng cũng như tình trạng khốn khó do thiên tai tại các nước thu nhập thấp cũng cao hơn so với các quốc gia khá giả.

Germanwatch cho biết số tử vong vì thiên tai một phần cũng do chính sách phát triển như tình trạng gia tăng dân số ở các vùng dễ bị tổn thương và phương thức bảo vệ người dân trước biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học cảnh báo thảm họa thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên hơn nữa nếu tình trạng tăng nhiệt toàn cầu không được khống chế.

Giới chuyên môn nói nguy cơ bão, lũ lụt, hạn hán, và nước biển dâng cao sẽ không ngừng tăng lên trừ phi con người giảm lượng khí thải nhà kính đặc biệt từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Tổ chức Germanwatch thúc giục các nhà đàm phán trong hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Paris sớm đạt một thỏa thuận toàn cầu để đối phó với các tai ương khí hậu.

Tuy nhiên, các đại diện tham gia hội nghị cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển rất chậm (VOA 4-12-2015).

Thêm hậu thuẫn cho vụ kiện Biển Đông

Philippines tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông.

Italy là nước mới nhất vừa lên tiếng hậu thuẫn con đường theo đuổi pháp lý của Manila trong cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng.

Truyền thông Philippines loan tin tại cuộc họp ở Rome hôm 3-12, Thủ tướng Matteo Renzi và Tổng thống Sergio Mattarella của Italy đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Benigno Aquino về việc Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra nhờ tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử.

Trước Italy, một số nước khác cũng đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ hành động của Manila trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo giới phân tích, bất kỳ phán quyết chung cuộc nào của tòa chống lại Trung Quốc cũng không có giá trị cưỡng hành, chế tài, hay trừng phạt vì chưa có một cơ chế thực thi các phán quyết như vậy.

Tuy nhiên, theo một nhà nghiên cứu Biển Đông từ Việt Nam, thì dù sao đi nữa một phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ này sẽ là một bất lợi rất lớn cho Bắc Kinh:

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc: “Nếu Philippines thắng, lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cộng

đồng quốc tế. Việc này cũng có ý nghĩa tích cực với Việt Nam. Dựa vào phán quyết của tòa, Việt Nam sẽ củng cố hệ thống lý luận và dữ kiện của mình trong một phiên xử tương lai nếu khởi kiện Trung Quốc. Cho dù Trung Quốc không đồng ý, đó cũng là một thắng lợi về mặt chính trị để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế dù miệng vẫn nói như thế.”

Luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia tại Canada nghiên cứu vấn đề Biển Đông và luật quốc tế, chia sẻ quan điểm cho rằng Việt Nam được lợi rất nhiều trong vụ kiện của Philippines:

“Trong vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất nhiều vì là cơ sở cho các cuộc đàm phán, nếu có. Phán quyết của tòa sẽ là thắng lợi lớn cho công pháp quốc tế và các nước liên quan. Những quyết định về pháp lý sẽ là cơ sở cho những quyết định về đàm phán.”

Năm 2013, Manila đệ đơn kiện điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền thái quá và vô căn cứ của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Tháng 10 vừa qua, tòa trọng tài ở La Haye ra phán quyết khẳng định có quyền phân xử vụ này cho dù Trung Quốc nhất mực không chịu tham gia vào tiến trình vụ kiện.

Tuần rồi, Philippines vừa trình bày các lập luận của họ trước tòa.

Tháng trước, trường ngành an ninh Indonesia loan báo nước ông cũng có thể đưa bản đồ 9 đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông ra tòa.

Một hành động tương tự được trông đợi từ lâu ở Việt Nam, nhưng tới nay, Hà Nội chưa tỏ dấu hiệu cho thấy có ý định này, khơi dậy nhiều sự chỉ trích về chính sách không đủ cứng rắn đối với quốc gia cộng sản anh em mà chính phủ Hà Nội đang bị lệ thuộc rất nhiều (VOA 4-12-2015).

Người tù thế kỷ ở Việt Nam được xin lỗi

Các cơ quan tố tụng ở tỉnh Bình Thuận hôm nay đã công khai xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén về thời gian ngồi tù oan suốt hơn 17 năm vì hai vụ án giết người hồi những năm 90.

3 cơ quan gồm tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan cảnh sát điều tra đã lên tiếng chính thức giải oan cho người được coi là “người ở tù xuyên hai thế kỷ.”

Theo báo chí trong nước, lên tiếng trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ông Nén cho rằng ông “bị đi tù hơn 17 năm vì sai sót có chủ đích của những người làm trong cơ quan tố tụng.”

Ông nói thêm rằng hơn một chục năm qua, “gia đình tôi tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn cũng không đủ no”.

Ông Nén cũng bày tỏ hy vọng rằng, với những “đòn roi và oan ức” mà ông phải chịu đựng, ông mong “các điều tra viên, thẩm phán khi đặt bút phán quyết một điều

gì hãy cân nhắc thật kỹ, không chỉ bằng lý trí mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho một người nào nữa.”

Trong khi đó, đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận đã lên tiếng xin lỗi ông Nén và gia đình vì “những sai sót vô cùng nghiêm trọng này”.

Trong một đoạn video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải, một trong các luật sư tìm cách giải oan cho ông Nén, nói rằng người lẽ ra ‘không thể vắng mặt’ là ông Cao Văn Hùng, điều tra viên chính của hai vụ án oan. Luật sư này nói trong đoạn video:

“Gia đình ông Huỳnh Văn Nén và các luật sư chúng tôi chờ đợi ông Cao Văn Hùng đến đây để xin lỗi, và thực ra không chỉ xin lỗi đối với ông Huỳnh Văn Nén mà ông còn xin lỗi gia đình vợ của ông Huỳnh Văn Nén là những người đã bị oan từ vụ án này và vụ án vườn điều. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu ông đến đây thì gia đình ông Huỳnh Văn Nén có thể phần nào tha thứ và không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Tuy nhiên, việc vắng mặt ở đây và một số phát biểu của ông Cao Văn Hùng gần đây trên báo chí chứng tỏ ông không nhận rõ trách nhiệm này.”

Ông Hải cho rằng “công lý phải được thực thi đối với những người bị oan sai và những người làm oan sai.”

VOA Việt ngữ không liên lạc được với ông Hùng để hỏi ý kiến (VOA 3-12-2015).

Úc bỏ tù ba người gốc Việt vì buôn ma túy

Ba người đàn ông gốc Việt tham gia vận chuyển một khối lượng lớn ma túy trị giá hàng triệu đôla từ Việt Nam sang Úc trong những chiếc bàn thờ bằng gỗ đã phải đối mặt với án tù dài hạn.

Lam Hoang Tran (32 tuổi) và Tam Minh Dang (50 tuổi) đã bị kết án 10 năm tù và Duy Hoa Pham (35 tuổi) nhận mức án 12 năm tù hôm thứ Tư vì vai trò của họ trong đường dây vận chuyển ma túy trị giá 20 triệu đôla.

Bộ ba bị bắt quả tang đang tháo dỡ các tủ thờ được vận chuyển từ Tp. Hồ Chí Minh trong một nhà kho tại Munruben, phía nam Brisbane, Úc, hồi tháng 11 năm 2012.

Những người gốc Việt này không biết rằng các cán bộ hải quan đã phát hiện hơn 33kg heroin tinh khiết giấu bên trong những chiếc tủ thờ này và báo cảnh sát để tiến hành cuộc điều tra bí mật.

Các cán bộ đã tráo đổi 78 bánh heroin bằng bột vô hại và lên kế hoạch nghe trộm, theo dõi các thiết bị dẫn đến nhà của anh rể của Pham.

Cảnh sát đã tìm thấy 19.000 đôla tiền mặt cũng như bộ ba Tran, Dang và Pham trong một nhà kho phủ đầy bột và những chiếc tủ thờ đã được tháo ra.

Dang, công dân gốc Việt đến Úc khi còn là một thanh niên, đã nhận tội vào ngày đầu tiên của phiên tòa tại Tòa án Tối cao Brisbane tháng trước.

Pham, đã sinh sống ở Úc hơn 20 năm, và Tran, đến Úc bằng thị thực làm việc, đều bị kết án cùng một tội danh sau phiên tòa kéo dài 8 ngày.

Dang sẽ có đủ điều kiện được thả sớm sau khi thụ án 5 năm rưỡi tù, trong khi Tran phải chờ 6 năm và Pham 7 năm mới được cân nhắc (VOA 4-12-2015).

Hàng trăm nhân sĩ trí thức VN gửi thư ngỏ đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin

Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi thư ngỏ lên Bộ Chính trị đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và cải cách toàn diện để tiến tới dân chủ, trước khi diễn ra Đại Hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc ngày hôm nay 14-12 tại Hà Nội.

Thư ngỏ nêu lên 3 yêu cầu chính, ngoài việc từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, nhóm nhân sĩ trí thức còn yêu cầu Hà Nội ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, thoát khỏi sự lệ thuộc của Bắc Kinh về cả kinh tế lẫn chính trị và xã hội, đồng thời sửa đổi Hiến Pháp, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân, xây dựng kỷ cương xã hội, sửa đổi luật đất đai.

Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ này có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, và nhiều cựu quan chức, nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, kể cả ông Nguyễn Đình Đầu, Giáo sư Hoàng Tuy, ông Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam - Đà Nẵng, ông Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Tp Hồ Chí Minh...

Tính cho tới hôm nay, đã có 127 người ký tên. Theo Dân Làm Báo, thư ngỏ còn yêu cầu thay tên nước và đổi cả tên đảng, cùng với việc thay đổi triệt để hệ thống chính trị vì 'tương lai của dân tộc'.

Từ Paris, Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (UBBVQLNVN) có trụ sở tại Paris hôm nay 14/12, cũng góp tiếng kêu gọi các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu hãy áp lực Việt Nam cam kết cải tiến nhân quyền tại cuộc Đối thoại Nhân quyền lần thứ 5 giữa EU-Việt Nam. Trong cuộc trao đổi ngắn với Ban Việt ngữ Đài VOA, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, ông Võ văn Ái (VVA) phát biểu:

Ông VVA: "Dạ thưa UBBVQLN thúc đẩy Liên Âu phải áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam để cải tiến vấn đề nhân quyền một cách cụ thể thay vì tiếp nhận những lời hứa hão mà Hà nội hay thường làm trong các cuộc đối thoại nhân quyền. Và như chúng ta biết vào ngày mai (15-12) sẽ có một cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 5 giữa Liên Âu và Việt Nam, và vì vậy chúng tôi đã kêu gọi Liên Âu hãy cẩn thận trong lần này và làm thế nào để có được một sự cải tiến vì nhân quyền trong một bối cảnh hiện nay khi mà các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các blogger, các nhà báo và các xã hội dân sự đang bị đàn áp một cách khốc liệt trong những ngày vừa qua" (VOA 14-12-2015).

Nguyễn Viết Dũng bị tuyên án, Nguyễn Phương Uyên bị bắt

Một toà án Việt Nam hôm nay tuyên án một thanh niên 15 tháng tù vì mặc quần phục của Việt Nam Cộng Hoà. Nguyễn Viết Dũng, 29 tuổi, ở Nghệ An, bị kết tội "phá rối trật tự công cộng".

Nguyễn Viết Dũng chỉ là một trong hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình, hưởng ứng lời kêu gọi qua trang Facebook để phản đối kế hoạch chặt cây xanh trên khắp thủ đô của chính quyền Hà Nội.

Pháp Tấn xã dẫn lời Luật sư Võ An Đôn nói rằng thân chủ của ông bị trừng phạt nặng nề hơn chỉ vì anh đã mặc quần phục của Việt Nam Cộng Hoà, và đã thành lập một nhóm ủng hộ quân đội Việt Nam Cộng Hoà.

Luật sư Đôn nói trường hợp của Nguyễn Viết Dũng là một trường hợp nhạy cảm về chính trị. Ông nói ông không đồng ý với bản án tù dành cho Viết Dũng bởi vì anh không có tội.

AFP tường thuật rằng hàng chục người biểu tình đã tụ tập gần toà án, mang theo các biểu ngữ nói rằng Dũng vô tội, và yêu cầu trả tự do cho anh.

Trong khi đó, có tin cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Uyên vừa bị công an bắt giữ trong lúc đang ngồi uống cà phê với bạn tại Sài Gòn.

Theo trang mạng Dân Làm Báo cô Phương Uyên bị bắt sáng Chủ nhật 13/12 tại quán Cà phê Chiêu ở Quận 1. Trang mạng này nói rằng cô Uyên bị áp giải lên một xe công an và đưa về trụ sở Công An phường Cầu Kho ở Quận 1. Tin cho hay cô chủ quán, Nguyễn Chiêu Anh, cũng bị công an phường Đa Kao mời lên làm việc (VOA 14-12-2015).

Xây cây xăng ở đảo Phú Lâm, TQ tiếp tục 'nấn gân' Việt Nam?

Tập đoàn nhiên liệu lớn nhất của Trung Quốc Sinopec đang xây dựng một trạm tiếp xăng dầu trên đảo Phú Lâm, hòn đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.

Theo Reuters, phải mất khoảng 1 năm để tập đoàn Sinopec của Trung Quốc xây dựng trạm tiếp nhiên liệu và bể chứa đi kèm trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Các trạm xăng và bồn chứa sẽ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu tại các đảo và đá ngầm mà Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông trong vài năm tới.

"Các đại gia mới phát, hãy đi câu ở Tam Sa, và nhớ mang theo thẻ đồ xăng", thông báo của Sinopec quảng cáo về trạm tiếp liệu viết.

Thành phố Tam Sa được Bắc Kinh thành lập trên đảo Phú Lâm vào tháng 7-2012, nhằm khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo và khu vực quần đảo Hoàng Sa mà nước này đã chiếm cứ sau cuộc chiến đẫm máu với Hải quân Việt Nam Cộng Hoà năm 1974.

Một trong những nhà nghiên cứu về Biển Đông, Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ, nói

đảo Phú Lâm và quần đảo Hoàng Sa nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng mà ông gọi là 'yết hầu' của Biển Đông.

"Từ lâu rồi tôi đã nói, Hoàng Sa là một chỗ rất nguy hiểm cho cả thế giới chứ không phải chỉ cho Việt Nam".

Xây trạm tiếp liệu là động thái mới nhất của Bắc Kinh trong một loạt các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực nhằm khẳng định chủ quyền. Các giới chức Trung Quốc trước đó đã thúc đẩy việc xây dựng các tòa nhà dân cư, một trường tiểu học và các cơ sở khác tại thành phố Tam Sa.

Tập đoàn Sinopec và giới hữu trách địa phương cho biết trạm tiếp liệu sẽ hoàn tất trong vòng 3 tháng nữa và có khả năng trữ 2.000 met khối nhiên liệu.

Trong khi chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng về động thái mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông, Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng hiện Việt Nam "chưa làm đủ" trong việc đối phó với thái độ hung hăng của Bắc Kinh.

"Người Việt Nam nói chung và chính phủ Việt Nam phải lên tiếng, phải vận động thế giới, phải cho thế giới biết khu vực này quan trọng như thế nào. Việt Nam chưa làm đủ vấn đề đó nên Trung Quốc thấy là Trung Quốc muốn khiêu khích thêm".

Phản ứng trước việc xây dựng đảo nhân tạo và các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Kỳ gần đây đã đưa tàu khu trục USS-Lassen và máy bay B-52 tới tuần tra tại đây, động thái khiến Bắc Kinh giận dữ và cho là "gây căng thẳng" trong khu vực.

Mặc dù chính quyền Việt Nam có tỏ ý ủng hộ sự hiện diện của Mỹ, nhưng nhiều người dân Việt Nam cho rằng phản ứng của chính quyền là quá yếu ớt và chậm chạp (VOA 15-12-2015).

+ Dòng Trinh Vương ~ Congregation of Mary, Queen +


Come, join our "crew" and sail with Jesus!



Contact us: www.trinhvuong.org ~ cmrvocation@yahoo.com ~ (314) 371-1294

*Live the mysteries of salvation and proclaim the grace of redemption to all...
Sống màu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.*






Share the Joy the Mysteries the Mission the Dream

[facebook.com/srsnguyen](https://www.facebook.com/srsnguyen) vocationfmsr@yahoo.com www.dongmancoi.org

DÒNG MÂN CÔI

BECOME A ROSARIAN SISTER



OUR VOCATION TEAM
Sr. Sandy Nguyễn, FMSR
Sr. Thủy Nguyễn, FMSR
Sr. Thu-Hà Đình, FMSR

COME & SEE
June 4-7, 2016

**1492 Moss Street
New Orleans, LA 70119**

Call or Text to RSVP
504.909.1175

Daughters of Our Lady
of the Holy Rosary
Ơn Gọi Mân Côi

GIA ĐÌNH: ĐÈN THÁNH SỰ SỐNG

Thanh Anh Nhân

Người ta thường nói, gia đình là một hội thánh thu nhỏ, trong đó người cha người mẹ là những người được Chúa chọn cho cộng tác với người trong việc tạo dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Giáo Hội mời gọi các bậc cha mẹ tham gia sứ vụ Truyền Sinh hãy có trách nhiệm trong bậc sống mà Chúa đã trao. Vâng! Chúng ta sẽ làm gì để gia đình ta trở nên Đèn Thánh sự sống? Hay chúng ta vô trách nhiệm gặp chẳng hay chớ để tạo nên một hỏa ngục ở trần gian này với những đứa con hư hỏng?!

Chúng ta biết rằng việc sinh sản con cái là hồng ân Chúa ban, là bổn phận và là trách nhiệm đặc biệt của bậc hôn nhân. Vì thế Cha mẹ phải biết sinh con có trách nhiệm như Giáo Hội dạy: “Thiên Chúa tạo dựng người nam người nữ theo hình ảnh ngài, ngài mời họ dự phần đặc biệt vào tình yêu và quyền năng của ngài là đấng tạo hóa và là Cha bằng việc cho họ cộng tác cách tự do và có trách nhiệm truyền sinh để lưu truyền hồng ân sự sống cho con người. Thiên Chúa đã chúc lành cho họ và phán bảo họ: “Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy rẫy trên mặt đất và hãy bá chủ nó.” (ĐSGĐ/28)

Nhưng gia đình chúng ta làm sao trở nên Đèn Thánh Sự Sống khi những thảm nạn đau thương nhan nhản diễn ra trong mọi tầng lớp xã hội, ở rất nhiều gia đình. Chúng ta chứng kiến hằng ngày quanh ta hoặc nghe báo đài truyền thông đăng tải những chuyện đau lòng: Con cái ngỗ nghịch bất hiếu, chửi Cha mắng Mẹ, con giết Cha đánh Mẹ chửi Bà chỉ vì duyên cớ không đâu. Anh em thừa kiện nhau vì vài tấc đất. Con đưa Bó ra tòa vì phân chia tài sản không công bằng. Nam nữ sống thử trước hôn nhân, có thai cứ việc đi phá hoặc chuyện một ông chánh trương nào đó vì sĩ diện đã từ con chỉ vì bắt ép nó phá thai mà nó không chịu phá, nó để cha mẹ nó phải muối mặt quì giữa nhà thờ theo lệnh cha xứ để xin lỗi mọi người vì có con chửa hoang! Anh kia chị nọ theo đạo rửa tội chỉ để lấy vợ lấy chồng, sống vài tháng không hợp là chia tay ngay. Sao họ lại coi thường phép hôn phối đến thế? Trong gia đình vợ chồng thường cãi vã, đôi khi ẩu đả nhau chỉ vì tiền bạc hay vì những chuyện vụn vặt con con...vv!

Gần nhà tôi có một gia đình rối beng mà vẫn rước lễ. Ông này bỏ vợ ở với một bà có 4 đứa con, khi còn bà vợ cả sống với một đứa con trên thành phố. Có người

hỏi, ông trả lời tỉnh bơ: “Chúa là đấng nhân từ và tốt lành, tội lỗi con Chúa tha thứ cả, càng tội nhiều Chúa càng thương, có đâu chấp tội như loài người... mà mấy người là ai mà dám xét đoán người khác, trước mặt Chúa chưa chắc ai đã hơn ai..!”. Rồi người ta kể chuyện một ông kia có đứa con hư hỏng ăn cướp giết người và bị kết án tử hình. Trước khi chết hẳn cho mời ông đến xin cha ghé tai nói nhỏ.. hẳn đã cắn đứt tai cha và nói: “Vì ông không dạy dỗ giáo dục tôi nên tôi phải chết, tôi xin ông cái tai cho ông nhớ đời nghe chưa!”

Nhìn những sự việc trên ta có nên bi quan chẳng? Ngày xưa ông cha ta mấy ai được học nhiều, nếp sống đâu có văn minh như ngày nay nhưng gia đình vẫn đạo đức nghiêm túc, trong ấm ngoài êm con cái hiếu thảo, anh em hòa thuận thương yêu nhau biết kính trên nhường dưới. Được như thế vì cha mẹ sinh con ra để nói dài tình yêu vợ chồng, họ đã biết ý thức bổn phận mình giáo dục con cái nên người tốt lành và thành kitô hữu thánh thiện. Chúa đã bảo: “Hãy nên giống như trẻ nhỏ, vì nước Trời là của những ai nên giống như chúng” (MT 19.14) Họ biết dạy các con về trí dục đức dục thể dục, chăm sóc sức khỏe thể xác tinh thần nhất là đời sống tâm linh nữa. Gia đình luôn được trở nên đèn thánh sự sống, con cái luôn biết tu tâm dưỡng tính nhờ cha mẹ đã răn dạy các con điều hay lẽ phải với quan niệm: “Nuôi con chẳng dạy chẳng răn, thà nuôi con lợn lấy lòng mà ăn”

Ngay cả việc đặt tên con các bậc cha mẹ cũng mong muốn con mình suốt đời sống đúng ý nghĩa cái tên cha mẹ chọn cho mình. Tôi nhớ Đức Cha Nguyễn Tích Đức: Trong ngày lễ giỗ của ngài. Đức Cha Trần Xuân Tiểu đã rất khen ngợi về đời sống mẫu mực và nhân đức xứng đáng như cái tên gọi của ngài.

Tôi nghĩ Thiên Chúa ban con cái cho cha mẹ không phải để nó làm tôi cho gia đình, nhưng là để nó được nuôi dưỡng và giáo dục trong sự kính sợ Thiên Chúa, cái vốn Chúa ban cho ta thật lớn lao quý giá đó là những đứa con. Làm sao ta cố gắng quan tâm giữ gìn. Nếu mình không canh giữ gây dựng để nó hư đốn thì ta phải trả lễ trước mặt chúa. Nếu ta dạy con cái nên người ta sẽ được chết trong an vui và còn được thưởng ngay từ đời này. Đó là nó biết chăm sóc vâng lời ngoan ngoãn hiếu thảo, luôn làm vui lòng cha mẹ vì: “Người nào biết giáo dục con cái, sẽ là phần thưởng cho mình... khi sống họ nhìn con mà vui sướng, khi chết họ không phải buồn

phiên hồ người vì đã để lại cho đời nhiều hoa thơm trái ngọt.” (GV 30. 2-6). Còn không nó hư đốn quậy phá chín chùa bảy miếu, và coi chừng ta bị cắn đứt tai như chuyện ông già trên...Đó là những thứ hình phạt mà nhiều cha mẹ đã lãnh nhận hậu quả ngay từ đời này

Kính chúc các gia đình nhất là những gia đình kitô giáo trong luôn là Đền Thánh sự sống, để mai này giờ sau hết ta được nghe lời chúa dịu dàng êm ái nói với ta: “Hỡi con hãy đến mà hưởng phúc quê trời vĩnh cửu, vì suốt đời con đã luôn cố gắng cộng tác với ta trong việc sinh thành và dưỡng dục con cái nên hoàn thiện” Amen.



• Thánh Thể
 • Cộng Đoàn
 • Truyền Giáo

Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Priests of the Sacred Heart

Các Linh Mục và Thầy Dòng Thánh Tâm được mời gọi để phục vụ những người thiếu thốn nhất.

Tên: _____

Số nhà: _____

Thành phố : _____ Tiểu bang: _____ Số vùng : _____

Email: _____

Điện thoại: _____ Ngày sinh: _____

Trình độ học vấn: _____

• Cha Quang Nguyễn, SCJ • Thầy Long Nguyễn, SCJ

P.O. Box 206 Hales Corners, WI 53130-0206 • 800/609-5559 • www.scjvocation.org





DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI

Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời có gần 7,000 Linh Mục và Sư Huynh đang phục vụ trên 67 quốc gia trong các lãnh vực: mục vụ, giáo dục, y tế và xã hội. Các bạn trẻ muốn tìm hiểu đời sống truyền giáo, xin liên lạc:

VĂN PHÒNG ON GỌI
Đại Chủng Viện Ngôi Lời

102 Jacoby Drive SW. Epworth, IA 52045
 Tel: 1-800-553-3321- Fax: (563) 876-5515
 Email: svdvocations@dwci.edu

www.svdvocations.org

